



RONDON ONZE TOREN

Oud-Katholieke parochie HH. Anna en Maria te Haarlem



Colofon

Nieuwsbrief

Rondom onze Toren is een uitgave van de OKKN parochie HH. Anna en Maria te Haarlem en verschijnt vijf keer per jaar. Het volgende nummer verschijnt begin september 2022. Deadline voor uw bijdrage is 21 augustus 2022.

Redactie

- ◇ Esther van Enkevort
(Eindredacteur)
esther@vanenkevort.net
- ◇ Pastoor Robert Frede
(robert.frede@okkn.nl)
023-5326878 / 06-22920471
- ◇ Christel Ruts (corrector)

Giften

Uw gift voor het blad is welkom op NL67 INGB 0005351468 t.n.v. giften en bijdrage O.K. parochie St. Anna en Maria, o.v.v. 'Rondom onze toren'

Website

haarlem.oudkatholiek.nl

facebook.com/oudkatholiekhaarlem

Webredactie

- ◇ Martine Anema
- ◇ Michael Maas
- ◇ Peter van der Sman

Diensten

Onze vieringen zijn online te volgen op YouTube via www.oudkatholiekhaarlem.nl

Inhoud

Colofon	2
Inhoud	2
Woord van de pastoor	3
Van de Penningmeester	4
Alles weer bij het oude	6
Uit de parochie	7
Overweging	8
Redactioneel	11
Letters4TransKids	12
Bij de vieringen	14

Woord van de pastoor

Beste parochianen en vrienden van onze parochie,

Het kerkbestuur is nog steeds op zoek naar nieuwe kerkbestuursleden. Eind augustus verloopt ook de termijn van Wim de Graaf. Na twee verlengingen van zijn aanstelling is het nu de tijd om afscheid te nemen. Graag komen Joep Beneken Kolmer, Thomas Ras en uw pastoor – de overblijvende bestuursleden – in contact met belangstellenden. Het is besturen in een leuk team, het is geen dagtaak én het maakt de voortgang van onze parochie mogelijk!

Op zondag 29 mei houden we de eerste gemeentevergadering na corona. In het gesprek hopen we vooruit te kijken naar het najaar en plannen te maken voor een hervatting van het parochiële leven na de zomer. We blijven hopen dat we een periode zonder beperkingen tegemoet gaan.

Er zullen taken opnieuw opgepakt en ontwikkeld moeten worden. Het kerkbezoek en de muzikale omlijsting van onze diensten vraagt onze aandacht. Als u thuis van de rust en de zomer geniet zou het mooi zijn als u daarbij ook eens aan uw eigen inbreng in de parochie zou willen denken.

Wat kan ik doen?

Waar zou ik eens zin in hebben?

Welk thema is voor mij op dit moment belangrijk?

Laat het aan mij weten en we kijken op welke wijze er gestalte aan kan worden gegeven. Alleen gezamenlijk zijn we kerk!

Ik wens u allen een mooie zomer. Voor wie reist een behouden tocht en voor wie thuis blijft een verrassende tijd in de eigen omgeving!

Met een hartelijke groet vanaf de Kinderhuissingel in Haarlem,

Robert Frede, pastoor

Van de Penningmeester

Op de gemeentevergadering heb ik u de jaarrekening gepresenteerd. Deze zag er rooskleuriger uit dan de afgelopen jaren. De inkomsten uit collectes zijn gestegen en dit ondanks het feit dat we een lange tijd enkel online mochten vieren.

Ook nadat we weer met zijn allen naar de kerk konden gaan, zijn de inkomsten uit collectes toegenomen en dit ondanks een afnemend aantal bezoekers. Dit is enerzijds te danken aan het feit dat we digitaal kunnen collecteren en anderzijds mogelijk doordat parochianen van andere parochies erg dankbaar zijn voor de verzorgde diensten die we aanbieden. Uit reacties op onze diensten weet ik dat die dankbaarheid groot is bij mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen wegens gezondheid/leeftijd.

Een stijging van de inkomsten is hard nodig. Al jaren hebben we een jaarrekening met een negatief resultaat. Het vermogen van de parochie is geslonken, al is deze ondertussen aangevuld door een dotatie uit het mgr. Van der Oord fonds. Nu is het belangrijk de kosten naar beneden te krijgen en de inkomsten omhoog.

Om met dat laatste te beginnen, lijkt het dat we voor dit jaar hierin slagen. Stichting Eduza heeft de taalschool overgedaan aan Danner en Danner. Dit is een commerciële partij waar we meer huur aan vragen. Ook huren zij voor veel meer dagdelen en hiermee hebben wij ons tot maart 2023 verzekerd van goede inkomstenkant uit verhuur van zalen. Of Danner en Danner het contract daarna voortzet is ons niet bekend.

We proberen ondertussen ook te kijken naar alternatieven. Eén van deze alternatieven is een gemeentelijk project dat met rijkssubsidie kerken wil gaan helpen om hun ruimten beter te verhuren en andere instanties aan ruimten te helpen tegen een schappelijke huur.

Het project moet nog daadwerkelijk starten. Binnenkort bezoeken de wethouder én de staatssecretaris in dit kader onze kerk. We zijn blij te mogen deelnemen in dit project. Meer informatie volgt.

De kosten voor de gasrekening baart ons zorgen. Deze zal stijgen door de situatie in Oekraïne. We gaan ons best doen het verbruik naar beneden te krijgen én zo weinig mogelijk te betalen. Hier zit ik bovenop.

We zullen in de komende jaren ook moeten gaan reserveren voor onderhoud. Regeren is vooruitzien wordt wel eens gezegd en onderhoud dient elke paar jaar te worden gedaan. Daarom hebben we het resultaat van 2021 in het fonds voor de renovatie gestopt.

Voor het lopende jaar moet het kerkbestuur nog bekijken hoeveel we hiervoor reserveren. Met de huidige inkomsten zou dit moeten lukken zonder in een negatief resultaat te eindigen.

De jaarrekening is aan iedereen opgestuurd en komt in de komende maand in verkorte vorm ook op de website beschikbaar. Mocht u vragen hebben, kunt u mij hier altijd per mail of in persoon over benaderen. Een brief voor de actie kerkbalans is ook in de maak, deze ontvangt u ergens in de zomer.

We hebben in de vastentijd gecollecteerd voor Oekraïne en voor het vastenproject in Mozambique van de missie St. Paulus. We mogen trots zijn op het resultaat wat we hiervoor hebben opgehaald:

- Oekraïne: € 1263,80
- Vastenactie: € 544,75

Naast deze mooie opbrengsten is ook onze maandelijkse collecte aan Stem in de Stad niet te vergeten! Fijn dat wij als kleine parochie verschil kunnen maken.

In een volgende editie zal ik u op de hoogte brengen van de begroting en de plannen op financieel vlak voor komend jaar.

Thomas Ras,
Penningmeester

Alles weer bij het oude

Met Pinksteren sluiten we de Hoogfeesten in het kerkelijk jaar een beetje af en gaan we over tot de zoveelste zondag na ... We gaan een beetje over tot de orde van de dag, alles weer een beetje bij het oude latend. Maar is dat ook zo? Is er niet heel veel veranderd en komen we ooit weer terug bij het oude? En zou je dat dan willen? Zou je niet liever iets geheel nieuws willen beleven? In een geheel ander leefpatroon willen komen? En is dan de wereld zoals die zich nu elke dag voor ons opent die wereld waarnaar je misschien, onwetend, toch een beetje hebt verlangd?

Allemaal vragen, zelden zoveel vraagtekens gezet in een openingszin. Probeer daar maar eens een antwoord op te bedenken en als dat dan zo dadelijk gaat gebeuren, is dat antwoord dan voor ieder van jullie ook het antwoord dat je zelf zou geven? Ik hoop het niet, eerlijk gezegd. Ik weet ook eigenlijk wel zeker dat ieder van ons een heel ander idee heeft bij het bedenken van een antwoord op die vragen.

Als alles weer bij het oude zou zijn dan gaan we voorbij aan datgene dat gebeurd is in de afgelopen twee jaar, net of we die blaadjes uit onze agenda kunnen scheuren. Neen, dat gaat niet. Iedereen heeft de afgelopen tijd zijn eigen leven geleid en daarin van alles meegemaakt. Afscheid moeten nemen van dierbaren. Moeten leren leven met beperkingen die soms ook best moeilijk te verwerken zijn. Ervaringen opgedaan waarvan je liever verschoond zou zijn gebleven maar die bepalend zijn voor jouw status nu in het leven van alledag. Dan kan het onmogelijk zijn om alles weer bij het oude te krijgen. Het zal nooit meer hetzelfde zijn schreef ik al eerder.

Toch hebben wij een nieuwe zomer voor ons liggen en kunnen we weer zonder al te veel beperkingen alles doen wat we maar willen. Het is weer gezellig in de straten en op de terrassen. De dagen zijn weer lekker lang en we kunnen weer heerlijk naar buiten en genieten van het samenzijn met anderen, waar we minder afstand van hoeven te houden. Kortom, ondanks alles zijn er ook weer mogelijkheden om iets anders te gaan doen dan de laatste tijd gebruikelijk was.

Misschien is het ook wel Pinksteren in ons gewone leven. De deuren gaan weer open, we spreken elkaar weer en hopelijk verstaan we elkaar nu ook weer. We hebben een tijdje in vertwijfelde afzondering gezeten maar nu kunnen we er weer uit. Laten we dat dan ook maar doen. Laten we het vuur in onze samenleving weer eens lekker opstoken en elkaar aansporen tot wonderbaarlijke dingen, die het leven zo zinvol maken.

Heb ik nu al die vragen uit het begin van een antwoord voorzien? Dat had u ook niet verwacht hoop ik. Maar ik heb u misschien wel aan het denken gezet. Mooi dan is de geest uit de fles en zien we deze zomer wel wat we allemaal weer bereikt hebben. Alles weer bij het oude? Dat moet je ook niet willen.

Jan Sentveld

Uit de parochie

Sabine Geerlof-van de Sande heeft zich uit de parochie Schiedam waar ze met haar inmiddels overleden echtgenoot lid was laten overschrijven naar Haarlem. Regelmatige kerkgangers (en streamkijkers) konden haar reeds verschillende keren achter het orgel horen (en zien).

Ook nieuw in Haarlem is Petra de Bruin uit Wassenaar die zich van Leiden naar Haarlem heeft over laten schrijven.

Adam Powell tenslotte, trouwe misdienaar naast Menno Adelaar, is op zondag 29 mei toegetreten tot de Oud-katholieke kerk en onze parochie.

Welkom in onze parochiegemeenschap!

Bezoek

Juli en augustus zijn vaak wat rustigere maanden als het om vergaderingen etc. gaat. Mocht u denken “ik heb de pastoor ook al een tijdje niet meer zo uitvoerig gesproken als ik zou willen” neemt u dan gerust contact met hem op (tel. 06-22920471 robert.frede@okkn.nl) zodat er een afspraak gemaakt kan worden.

Vakantie pastoor

Pastoor Robert Frede is van maandag 6 juni (2e Pinksterdag) tot en met 27 juni met vakantie. De vervanging in voorkomende noodgevallen ligt in de handen van de pastores Harald en Martina Liebler-Münch in IJmuiden (tel. 0255-515260). Pastoor en kerkbestuur zijn hen zeer erkentelijk. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met het kerkbestuur.

Bedankje Albert

Rijkelijk laat maar niet minder gemeend wil ik iedereen hartelijk danken voor de belangstelling tijdens mijn herstel in het ziekenhuis en revalidatie. Jullie stapels kaarten en bezoeken waren echt verpletterend.

Albert

Overweging

Op 29 juni viert de kerk traditioneel de feestdag van de HH. Petrus en Paulus – een feestdag die vroeger belangrijk was en in vele streken nog is maar die toch ook vaak door de “gewone zondag” en het gewone leven wordt verdrongen.

Dit jaar besteden we er op 2 juli enige aandacht aan omdat op deze feestdag onze bisschop Dick Schoon de bisschopswijding ontving (in 2008) én omdat tijdens een vesper het officiële portret van hem aangeboden wordt. Het is een geschenk van de Haarlemse Bisschopskas bij zijn 10-jarig jubileum dat we nu pas na corona mogen uitpakken 😊

Bijna tweeduizend jaar later fantaseren wij ons het begin van onze christelijke kerk in het Westen natuurlijk veel groter dan het geweest is. En we oriënteren ons daarbij aan het huidige machtsvertoon van staten en onze fantasieën over de kerkelijke macht van vroegere dagen. Na Jezus' dood was de beweging van zijn volgelingen niet meer dan een groep, een synagoge binnen het jodendom, gegroepeerd rond de gedachtenis aan die grote rabbi Jezus, open voor mensen die ‘van buiten’ kwamen. Talrijk waren die volgelingen niet en zij zouden maar traag in aantal toenemen. In het hele Romeinse rijk waren het er in het jaar veertig niet meer dan tweeduizend, in het jaar vijftig drieduizend en rond het jaar honderd tienduizend. Vijftig jaar later waren het er vijftigduizend, rond het jaar tweehonderd uitgegroeid tot een tweehonderdduizend. Tot de tijd van keizer Constantijn waren zij een langzaam groeiende groep mensen die bijna uitsluitend in de steden woonden. Op het platteland was er zo goed als niemand die ooit van Jezus had gehoord. Geruime tijd kwamen zij niet in aparte gebouwen, in kerken samen, maar in de synagogen en in elkaars huizen.

Binnen die groep waar iedereen de ander kende, leefden zij, werkten zij, waren zij de steunpilaren waaraan men zich vasthield: Petrus en Paulus. Alle twee geboren binnen godvruchtige joodse families, en vanaf het begin vertrouwd met de tradities en gebruiken van hun volk, met de gebeden en verhalen uit de Schrift. Maar zo verschillend als mensen maar verschillend kunnen zijn.

Simeon was een zoon van Jona, geboren in Betsaïda en groot geworden in Kafarnaüm aan de oever van het meer van Galilëa. Hij was nooit als kind behandeld, was nooit met andere kinderen apart in een school gezet. Hij leefde binnen zijn familie, deed er wat er van hem verwacht werd. Hij haalde water, sprokkelde hout, ging met zijn vader in de boot op visvangst, was erbij als de vangst verhandeld werd. Voortlevend nam hij de tradities van zijn volk in zich op, voortlevend leerde hij wat nodig was om zich staande te

kunnen houden.

In Galilëa gebeurde dat in de openheid van een streek waar eeuwenlang karavanen vanuit de hele wereld doorheen trokken.

Saul stamde uit een gezin dat hoorde tot de stam van Benjamin. Oorspronkelijk kwam die ook uit het gebied van Galilëa maar zij waren geëmigreerd naar een ander land, naar Cilicië, in de bocht tussen Libanon en Turkije. Ze hadden hun tradities en gebruiken meegenomen. En zoals dat gaat, werden deze gemakkelijk tot een herkenningsteken voor henzelf, afgetekend tegenover dat vreemde volk waartussen zij kwamen te wonen. De familie van Saul cultiveerde dat met zorg. Thuis bleven zij de taal spreken van het moederland: Aramees. Van onze “eigen allochtonen” accepteren we zo’n gedrag tegenwoordig nog maar nauwelijks.

De kinderen werd uitdrukkelijk bijgebracht wat een mens te doen heeft wil hij een goede jood zijn en blijven. Zo hoorde het gezin als vanzelf tot de groep van de Farizeeën, van degenen ‘die zich onderscheiden’. Toen Saul achttien jaar oud was, stuurde zijn familie hem naar Jeruzalem om bij beroemde professoren als Gamaliël de tradities van zijn volk te bestuderen. Hij kwam er een paar jaar na de dood van Jezus aan. Simeon en Saul, twee mannen uit het volk van de joden, elk met een eigen geschiedenis. Die geschiedenissen worden op leven en dood met elkaar verbonden. In een spanningsverhouding worden die twee samen de getuigen van de beloofde godsopenbaring aan hun volk en aan iedereen die wil luisteren. Simeon uit Kafarnaüm en Saul uit Tarsus worden met elkaar verbonden doordat zij beiden leven met een brandende verwachting van de Messias. Alle twee leven zij met open ogen voor het verschijnen van de van Godswege gestuurde Verlosser.

En dan lopen zij beiden tegen een man uit Nazareth op, Jezus, van wie Johannes de Doper getuigt dat Hij het Lam van God is, en die Stefanus in glorie ziet in een openbrekende hemel.

En het klopt helemaal niet. Degene naar wie zij uitzien, is heel anders dan de man die zich aanbiedt. Hun Messiasverwachting en de manier waarop God zich openbaart kloppen niet met elkaar. Simon-Petrus is in de jaren dat hij met Jezus optrekt geestelijk gerijpt. Hij heeft ontdekt dat God zich niet openbaart in glorie en majesteit maar dat de Messias moet lijden. God – zo leert hij – wordt openbaar wanneer armen niet meer van dag tot dag in de zorgen hoeven zitten, wanneer mensen die gevangen zijn in hun angsten, in hun zorgen, in de bazigheid en de gemeenheid van anderen, worden bevrijd. De Messias leert in zijn woorden en in zijn daden, dat een mens God pas vindt wanneer hij al het andere, ook zijn leven, durft te laten schieten. Het heeft tijden geduurd voordat dit vlees en bloed is geworden bij Simon-

Petrus. Zelfs in de laatste dagen van Jezus vergist hij zich onmetelijk en pleegt hij verraad. Maar vijftig dagen later is hij het die met Pinksteren de ramen opengooit en luidkeels roept:

Gods geest is neergedaald onder ons mensen. Lijden en dood heeft Hij met ons gedeeld. Zo heeft God Jezus aangesteld als de Messias.

Ook Saul had vanuit zijn opvoeding eigen verwachtingen van de Messias. Ook hij had een patroon in zijn hoofd waaraan de bevrijder van Israël had te voldoen. De Messias zou de werken van de wet weer in herinnering roepen, Hij zou een samenleving tot stand brengen waarin iedereen zich zou gedragen zoals dat was voorgeschreven. De vijanden van Israël zouden worden vernietigd en zo zou het Rijk van God werkelijkheid worden. Ook Saul heeft van zijn eigen overtuigingen afstand moeten doen. Niet de wet bracht de verlossing maar de vrijheid die Jezus bracht door alles wat een mens bindt uit handen te geven. Heel zijn verdere leven zal hij de bevrijding door het evangelie verdedigen tegen de slavernij van de wet in. Petrus en Paulus gaven zich beiden gewonnen aan de openbaring die in Jezus tot hen kwam. Zij wezen Hem niet af omdat Hij anders is dan zij van een Messias hadden verwacht. Zij aanvaardden Hem omdat Hij hen terugbracht tot de God van de vaders die de bron is van al wat bestaat en die zich in barmhartigheid ontfermt over alles wat klein en zwak is.

Pas na deze bekering werden zij mannen van onschatbare betekenis voor de kleine groep van mensen die gegrepen waren door de openbaring van God in zijn Zoon, Jezus. Door hun krachtig getuigenis werd die kleine, onaanzienlijke groep drager van zijn Geest die de geschiedenis van de mensheid tot bevrijdende daden inspireerde.

Toen de weg van Jezus door het drijven van al te benauwde gelovigen dreigde te versmallen tot een synagoge binnen Israël, hebben zij verlossende woorden gesproken. Zij verdedigden dat er geen andere grenzen getrokken mochten worden dan die van respect voor elkaar en van overgave aan de barmhartige God. Geen zwaardere lasten mochten zij elkaar opleggen dan die welke voortkwamen uit de liefde tot God en uit de liefde voor elkaar.

Als leerlingen van Jezus hebben wij ook nu dringend behoefte aan mannen en vrouwen die niet benauwd zijn, die niet vastgebakken zitten aan hun eigen opvattingen, maar die zich openen voor het steeds weer nieuwe dat door Jezus bij ons mensen is gekomen. Door onze kleinheid als Oud-katholieke kerk willen we te vaak ook klein blijven denken en doen.

Kunnen we dat wel aan?

Is het niet te duur?

Van wie ben je er één en wat wil je hier eigenlijk?

Ook nu weer blijven wij uitzien naar mensen die geen andere grenzen stellen dan die die voortkomen uit de liefde tot de barmhartige God en uit de verlossende zorg voor elkaar. Zulke mensen zullen als Paulus en Petrus opnieuw de brug slaan van het verleden naar wat nog moet beginnen.

Dat is juist in deze tijd én hier bij ons een uiterst actuele taak.

Robert Frede, pastoor

Redactioneel

Voor u ligt alweer het laatste nummer voor de zomervakantie. Ook om dit nummer op tijd klaar te krijgen kostte wat meer moeite dan ik gehoopt had. Door de naweeën van Corona heb ik nog regelmatig last van extreme vermoeidheid en dan heb ik niet de energie om na het werk nog achter de computer te kruipen. Ook was Thomas erg druk met het financieel jaarverslag voor de vergadering van 29 mei, maar zeker nu het jaarverslag er is kan een stukje van de penningmeester natuurlijk niet ontbreken.

Zoals in het colofon en ook aan het rooster te zien is, verschijnt het volgende nummer vlak na de zomervakantie. Het zou mooi zijn als we dan weer een goed gevuld nummer hebben, en nog mooier als er wat meer diversiteit in de schrijvers is. Niets ten nadele van de trouwe schrijvers van stukjes natuurlijk, maar het zou mooi zijn om ook eens wat van andere mensen te lezen. Tot 21 augustus heeft u de tijd om wat te schrijven, dus ik hoop op een goed gevulde mailbox.

Esther van Enckevort

Letters4TransKids

De actie *Letters4TransKids* is gestart door de Amerikaanse journaliste Ina Fried (zij/haar). Ze kwam op het idee toen haar familie haar vroeg hoe ze transgender kinderen in de VS kunnen helpen. De actie is bewust geen politieke actie, maar een actie om transgender kinderen in de VS een hart onder de riem te steken. Inmiddels zijn er al vele brieven geschreven en is de actie ook buiten de VS opgepakt.

Wat kunnen we doen?

Het zou fijn zijn als we brieven schrijven voor transgender kinderen om ze een hart onder de riem te steken. De brief mag je in het Nederlands schrijven, maar in het Engels zou helemaal fantastisch zijn. In een brief kun je aangeven dat je de kinderen steunt om zichzelf te zijn en dat de wereld mooier is omdat er diversiteit is. Probeer in de brief gender neutraal te zijn zodat deze naar alle kinderen gestuurd kan worden (Dus NIET Hi boy of Hi girl, maar bijv. Hi there of Hi kid). Kun je per e-mail sturen naar: esther@vanenckevort.net. Wij zorgen er dan voor dat de brief doorgestuurd wordt naar de kinderen. Brieven worden ook op Twitter gezet door Ina Fried tenzij je aangeeft dat je dit niet wilt. Zet dus geen adresgegevens op je brief. Ook kun je zelf de brief posten op Twitter of Instagram, gebruik dan de tag #letters4transkids en tag @InaFried, zodat zij de brieven ook aan de kinderen kan doorsturen.

Waarom deze actie?

In de Verenigde Staten worden in veel staten de rechten van de LHBTI gemeenschap uitgehold. Human Rights Campaign en American Civil Liberties Union (ACLU) geven aan dat er op dit moment meer dan 100 anti-LHBTI wetten in Amerikaanse staten worden voorbereid en in verschillende staten zijn al verstreckende wetten aangenomen. Een paar voorbeelden:

- In Florida is de “Don’t Say Gay” wet aangenomen die het scholen verbiedt om voorlichting te geven over seksuele en gender identiteit.
- In Alabama en Arkansas is het geven van medische best practice transgender zorg strafbaar gesteld. South Carolina heeft een vergelijkbare wet in voorbereiding
- Missouri, Tennessee, Kentucky, Pennsylvania en andere staten hebben wetten in voorbereiding die het transgender kinderen verbieden om op school mee te doen met het sport team dat past bij hun gender

Onderstaande kaart laat zien in welke staten er anti transgender wetten zijn ingevoerd of worden voorbereid.



Voorbeeldbrief

Hi There,

I am reaching out to you to tell you what nobody told me when I was your age. You are a kid just like all other kids and deserve to be loved and cherished by society. Being non-binary or transgender or questioning your gender doesn't change that and anyone who tells you so is just a bully. You deserve to live your life fully, without bullying, exclusion and discrimination and being true to yourself.

I know things look very bleak right now with all these laws being passed to put you down and denying you to be yourself, but I also know that nothing in the world can keep you from being you. For me it took 42 years to find my truth, but it was worth every bit of pain and hurt in those years, because being your true self is the best gift that you can ever get.

When you are feeling hurt and are questioning how you are ever going to get through these hard times, I hope that this letter gives you a glimmer of hope. Because you are not alone and even though I don't know you by your name I know who you are, and I feel your pain. I will keep fighting for your rights and I have your back, always!

Esther van Enckevort

Bij de vieringen

Zaterdag 4 juni vieren we om 19.30 uur de pontificale eucharistieviering op de vooravond van Pinksteren. Het is traditie dat de bisschop op de hoogfeesten de eucharistie in zijn kathedraal (waar zijn zetel -de cathedra- staat) viert. Aangezien onze parochie al vele jaren in de oecumenische viering van de binnenstad in de Grote Kerk meedoet werd dat een viering op zaterdagavond.

Zondag 5 juni gaat pastoor Robert Frede voor in de viering van de eucharistie in de oecumenische dienst van Schrift en Tafel in de Grote of Bavo-Kerk op de Markt in Haarlem. We zijn de enige kerk uit de katholieke traditie die meedoet en daarom is onze inbreng zeer gewaardeerd. Al enkele keren vierde de pastoor de eucharistie. Gepreekt wordt door de predikante van de binnenstad, ds. Willemijn van Dijk-Heij. Het is haar eerste preek in deze setting nadat ze na haar beroep en zwangerschapsverlof meteen in de corona-periode terecht kwam (en er geen diensten met mensen erbij waren). We mogen uitzien naar een feestelijke dienst waaraan ook de cantorij van de Grote Kerk meewerkt en het Müller-orgel na de recente restauratie voor de eerste keer weer tijdens een dienst klinkt.

Zaterdag 2 juli vieren we om 16.00 uur een pontificale vesper. In aansluiting wordt het geschilderde portret van onze bisschop, een geschenk van de Bisschopskas bij zijn tienjarig jubileum, aan de bisschop aangeboden. Het is al enige tijd klaar maar er was tot nu toe om de bekende redenen geen gelegenheid tot onthulling. Bij een afsluitend drankje hopen we samen met afgevaardigden uit de parochies van het bisdom de zomer in te gaan. Welkom!

Juni

4 zaterdag	Pinksteren – de uitstorting van de Heilige Geest 19.30 uur pontificale eucharistieviering celebrant: mgr. Dirk Jan Schoon , bisschop van Haarlem en past. Robert Frede
5 zondag	Pinksteren – de uitstorting van de Heilige Geest 10.00 uur oecumenische viering van Schrift en Tafel in de PKN Grote of Bavo-kerk voorgangers: ds. Willemijn van Dijk (PKN), ds. Sietse van Kammen (Luth.), ds. Sabine du Croo de Jongh (Rem.) en past. Robert Frede
12 zondag	1e zondag na Pinksteren – Trinitatis – hoogfeest van de Allerheiligste Drie-eenheid 10.00 uur eucharistieviering celebrant: pr. Peter Ben Smit, hoogleraar oud-katholiek seminarie uit Amsterdam
19 zondag	2e zondag na Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering celebrant: mgr. Dick Schoon uit Amsterdam
26 zondag	zondag 26 juni 3e zondag na Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering celebrant: past. Johannes van Riessen uit Krommenie

Juli

2 zaterdag	HH. Petrus en Paulus, apostelen 16.00 uur pontificale vesper met daarin de aanbieding van het portret van de bisschop celebrant: mgr. Dick Schoon, bisschop van Haarlem
3 zaterdag	4e zondag na Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
10 zondag	5e zondag na Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering celebrant: mgr. Dick Schoon uit Amsterdam
17 zondag	6e zondag na Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede

Juli

24
zondag

4e zondag na Pinksteren
10.00 uur viering van Schrift en Gebed
lectorendienst

31
zondag

8e zondag na Pinksteren
10.00 uur eucharistieviering
celebrant: past. Robert Frede

Augustus

7
zondag

9e zondag na Pinksteren
10.00 uur eucharistieviering
celebrant: past. Robert Frede

14
zondag

10e zondag na Pinksteren
10.00 uur eucharistieviering
celebrant: past. Robert Frede

21
zondag

Ontslapen van de H. Maagd Maria
10.00 uur eucharistieviering
celebrant: past. Age Kramer uit Egmond (Den Helder)

28
zondag

12e zondag na Pinksteren
10.00 uur eucharistieviering
celebrant: past. Robert Frede

September

4
zondag

13e zondag na Pinksteren
10.00 uur eucharistieviering
celebrant: past. Robert Frede

11
zondag

14e zondag na Pinksteren
10.00 uur eucharistieviering
celebrant: pr. Mattijs Ploeger, rector
van het oud-katholiek seminarie uit Alkmaar