

gezangboek
blauw kerkboek
rood

Intredezing	Nr 792	
Inleiding / schuldbelijdenis		blz 413
Kyrie+ gloria	Mis 26	
Gebed van de dag		blz 52

Eerste schriftlezing lectionarium groen blz 47

Antwoordsalm 112	Nr. 263	
-------------------------	----------------	--

Tweede schriftlezing lectionarium groen blz 47

Halleluja	nr 437	
------------------	---------------	--

Evangelie lectionarium groen blz 48

Na evangelie:	Nr. 304	
----------------------	----------------	--

Overweging

Geloofsbelijdenis gesproken		blz 419
Voorbeden	Nr 320 afsluiting: nr 966	
Vredegroet		blz 421
Gezang bij opdracht	Nr 813	
Gebed over de gaven		blz 53
Inleiding priefatie		blz 425
Priefatie		blz 53
Heilig	Mis 26	
Eucharistisch Gebed 5		blz 444
Onze Vader		blz 474
Lam Gods	Mis26	
Gezang na communie	Zie hiernaast	
Gebed na communie		blz 54
Looft en dankt 6 en zegen		blz 477
Slotzang	Nr 820	

Wilt u bijdragen aan de collecte? De eerste collecte is voor het pastorale werk van de parochie. U kunt bijdragen met onderstaande QR code of op de schaal achterin de kerk. De 2e collecte is bestemd voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Hiervoor kunt u de rechter QR code gebruiken of de schaal achterin de kerk.



Em Am⁷ D E^{sus4}

NL Zoe - kend naar licht hier in het duis - ter,

Em Am⁷ D E^{sus4}

zoe - ken wij U, waar - heid en kracht.

Em Am⁷ D G

Maak ons uw volk, hei - lig, vol luis - ter,

C Am D^{sus4} D

schijn in de don - kere nacht.

refrein: G C G

NL Chris - tus, ons licht,

Em Bm Em Am D^{sus4} D

schijn door ons heen, schijn door het duis - ter.

G D^{sus4} D Em

Chris - tus, ons licht,

Em/D C Am⁷ D G Am/G G

schijn ook van - daag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
refrein

Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.

refrein

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.

refrein

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.