



RONDON ONZE TOREN

Oud-Katholieke parochie HH. Anna en Maria te Haarlem



Pinksteren, blad uit een Psalmboek

Bron: Rosenwalt Collection, National Library of Art, Washington DC, USA

Colofon

Nieuwsbrief

Rondom onze Toren is een uitgave van de OKKN parochie HH. Anna en Maria te Haarlem en verschijnt vijf keer per jaar. Het volgende nummer verschijnt begin september 2023. Deadline voor uw bijdrage is 14 augustus 2023.

Redactie

- ◇ Wim de Graaf
(w.degraaf01@quicknet.nl)
- ◇ Esther van Enkevort (Layout)
- ◇ Pastoor Robert Frede (robert.frede@okkn.nl 023-5326878 / 06-22920471)
- ◇ Christel Ruts (corrector)

Giften

Uw gift voor het blad is welkom op NL67 INGB 0005351468 t.n.v. giften en bijdrage O.K. parochie St. Anna en Maria, o.v.v. 'Rondom onze toren'

Website

haarlem.oudkatholiek.nl

[facebook.com/
oudkatholiekhaarlem](https://facebook.com/oudkatholiekhaarlem)

Webredactie

- ◇ Martine Anema
- ◇ Michael Maas
- ◇ Peter van der Sman

Diensten

Onze vieringen zijn online te volgen op YouTube via www.oudkatholiekhaarlem.nl

Inhoud

Colofon	2
Inhoud	2
Woord van de pastoor	3
Wat gaat de zomer brengen?	4
Open middag op 2e Pinksterdag 29 mei	5
Pinksteren	6
Redactioneel	8
In memoriam Liesbeth Maas-van der Bijl	9
Geloofsbelijdenis van Liesbeth	11
Van de penningmeester	13
Bij de vieringen	14

Woord van de pastoor

Beste parochianen,

Beste vrienden van de Haarlemse parochie,

Voor u ligt weer een editie van het parochieblad. Het parochieblad is de meest klassieke vorm van presentatie en communicatie met de parochie. Een overzicht voor de kerkdiensten en wat berichten uit ons kerkelijk leven hier in Haarlem.

Voor meer Oud-Katholiek nieuws, verdiepende artikelen en natuurlijk ook meer foto's – maar dan meer gericht op de landelijke kerk en de buitenwacht – beveel ik u de website van onze kerk www.oudkatholiek.nl van harte aan. Daar kunt u zich ook rechtstreeks op de (gratis) nieuwsbrief van de landelijke kerk abonneren die de naam “De Oud-Katholiek” verder draagt en de traditie van het sinds 1885 bestaande blad verder draagt.

Voor de mensen die meer betrokken zijn op het dagelijks leven in de parochie is er daarnaast ook nog de appgroep van de parochie waar zaken op de kortere termijn worden doorgegeven. De beheerder is Joep Beneken Kolmer onze secretaris.

Langs genoemde wegen proberen we met u in contact te blijven, en mocht u de pastoor willen spreken kan dat via robert.frede@okkn.nl of 06-22920471. Graag iets inspreken als ik niet opneem, ik bel u zo spoedig mogelijk terug. Een andere weg is natuurlijk als u er op zondagochtend gewoon bent, van harte welkom!

Mocht u vragen, wensen of suggesties over onze communicatie hebben of mist u iets? Neemt u dan contact op met het kerkbestuur of de pastoor.

Ik wens u allen een goed voorjaar in Haarlem en daarbuiten,

Robert Frede, pastoor

Wat gaat de zomer brengen?

Als je de bijdrage voor “Rondom onze Toren” moet schrijven omdat de deadline verstrijkt, en je weet dat het blad begin mei verschijnt, dan is het toch wat lastig. De Keukenhof mag dan geopend zijn, ik heb nog niet dat echte voorjaarsgevoel dat je van mei verwacht. In mei leggen alle vogels een ei, u weet wel, maar hier lopen twee trotse nijlganzen met hun negen pullen de kost te vergaren in het gras, het is een pracht gezicht, ook al vrees ik voor de toekomst want nijlganzen zijn echt baasjes, hoe moet dat straks?

Hoe gaat het toe in de wereld? Is er al een bestand in Oekraïne en waarom dan nog niet? Heeft onze regering alle problemen een beetje op een rijtje gekregen of gaan we toch dit jaar al ter stembus? Is de leegloop in diverse kerken al een beetje stil gevallen? Allemaal vragen waarop we het antwoord hoogstwaarschijnlijk nog niet zullen hebben. Welke nieuwe problemen hebben zich voorgedaan? Zo kun je nog wel even doorgaan. Zijn er dan toch ook nog positieve dingen te melden?

Ik heb een scheurkalender gekregen en elke dag kan ik mij over iets anders beraden. Ik pakte zomaar die van 3 mei a.s., de dag waarop u misschien dit stukje leest en wat staat daar: ”Als je gelooft dat je steeds weer sterker kunt zijn dan je dacht, kun je de hele wereld aan”. Daar kan ik wel wat mee, dat geeft me toch weer wat meer vertrouwen in de dag van vandaag en misschien ook in die van morgen, al weet je nooit wat er dan weer gebeuren kan. Dat is wel het leuke aan zo’n kalender, elke dag een nieuw probleem maar ook een nieuwe oplossing en je zou daaruit kunnen afleiden dat er altijd een oplossing is voor elk probleem. Als je van die oplossing uitgaat, heb je het probleem al grotendeels opgelost en dat lijkt me een prettige gedachte. Het geeft je de mogelijkheid om de aanpak van het probleem ook zo te regelen dat die de oplossing niet in de weg staat. Ook zo’n zin om even over na te denken. De manier waarop problemen worden opgelost moet het probleem uiteraard niet groter maken en soms krijg ik de indruk dat dit vergeten wordt in onze wereld, er zijn voorbeelden te over.

Heeft mijn scheurkalender nu ook jullie aan het denken gezet? Dat zou toch wel mooi zijn, laat het mij maar weten. Misschien kan ik nog wel meer voorbeelden met u delen. Mag ik nog even iets zeggen over die nijlganzen? Terwijl ze in het gras naar eten zochten, kwam er plots een stevige bui. Moeder nijlgans spreidde haar vleugels en beschermde haar hele have tegen de stevige regen. Toen die een beetje afnam, kwamen een voor een de kuikens weer eens kijken of de kust al veilig was. Dat was een pracht gezicht. Als je dus bescherming nodig hebt, zoek dan niet te ver. Onder moeders vleugels zit je veilig.

Jan Sentveld

Open middag op 2e Pinksterdag 29 mei

Zoals u wellicht weet neemt onze parochie met haar kerkgebouw deel in het project “Buurtbakens” – een project waarmee de deelnemende kerken, de burgerlijke gemeente Haarlem en het Rijk kerkelijke gebouwen duurzamer willen maken en duidelijker bij de omgeving willen betrekken. In het kader van dit project stellen de deelnemende kerken hun gebouwen open voor kennismaking en bezichtiging. Ons gebouw is geopend op Pinkstermaandag 29 mei van 13.00h tot 17.00h.

Het zou fijn zijn als enkelen van u zich zouden aanmelden om dit mogelijk te maken. Ook voor onze economische toekomst is dit een belangrijk project!

Opgave bij de pastoor.

Pinksteren

Precies zeven weken nadat het Joodse volk de uittocht uit Egypte herdenkt, volgt op de vijftigste dag het feest van de gave van de Wet.

We vinden dit verhaal in het boek van de uittocht, het boek Exodus, waarbij het opvallend is hoe eensgezind het volk is als zij de Wet, die Mozes op de Sinai heeft ontvangen, aanvaardt.

Er staat: *het hele volk antwoordde als uit één mond: Ja, wij zullen alles doen wat de Heer ons heeft gezegd.*

Er lijkt geen onderscheid te zijn tussen de mensen, er is geen sprake meer van schuld, het is niet belangrijk meer wie de eerdere ontevredenheid in het volk heeft aangemoedigd. Er is sprake van een nieuw begin: de Heer is hun God en zij zullen zijn volk zijn, door zijn Wet na te leven en te vervullen, *eensgezind.*

Die morgen in *Jeruzalem*, Pinksteren, zijn we vele eeuwen verder en de twaalf stammen van Israël zijn verspreid over verschillende landen en gebieden en spreken inmiddels ook zeer verschillende talen. Toch zijn velen van hen naar Jeruzalem gekomen om het feest van de Wet te vieren, om opnieuw in herinnering te roepen hoe het zou moeten zijn: één God, één volk, één wet. Samen, eensgezind dus, één van hart, sprekend met één mond: *eensgezind.*

50 dagen zijn verstreken sinds de sabbatmorgen waarop de vrouwen het lege graf vonden. De leerlingen hebben zich inmiddels een beetje herpakt.

Mattias heeft de plaats ingenomen van Judas Iskariot en ze hebben elkaar eens goed aangekeken. Ja, Petrus had Jezus drie keer verloochend, Thomas twijfelde, Johannes stond samen met de vrouwen onder het kruis en de rest van de leerlingen was gevluht en had zich onzichtbaar gemaakt.

Maar toch, ze hadden elkaar weer opgezocht, en ondanks dit gedrag was Jezus zomaar een aantal keren onder hen aanwezig geweest en had zelfs met hen gesproken over toegerust worden uit den hoge, over vrede, vergeving en een nieuw begin. Als hij hen hun gedrag al niet aanrekende, dan konden de leerlingen ook elkaar recht in de ogen kijken. Jezus zelf heeft hen de opdracht gegeven bij elkaar te blijven en te volharden in gebed, *eensgezind.*

Heet u zich wel eens afgevraagd hoe het daar is geweest? Daar in de bovenzaal in Jeruzalem?

Misschien hebben de leerlingen wel met elkaar afgesproken hoe laat ze elke dag bij elkaar zouden komen.

Wie er voor eten en drinken zou zorgen. Maar hoe zouden de ontmoetingen met de vrouwen en de twaalf zijn verlopen?

Ik denk dat ze heel veel herinneringen met elkaar hebben opgehaald en in elkaar de grote liefde van ieder afzonderlijk voor Jezus en zijn boodschap hebben ontdekt. Ik denk dat ze mogelijk enkele psalmen met elkaar hebben gebeden, misschien zelfs psalm 104, waarin beschreven wordt hoe God de stormwind tot zijn bode maakt en vuurvlammen tot zijn dienaren en waar gesproken wordt over de adem die God kan zenden, opdat allen worden herschapen. Misschien hebben ze op een zeker moment een kring gevormd, elkaar een hand gegeven om samen het gebed te bidden, dat Jezus hen zelf geleerd had: *Onze Vader*.

Ik kan me voorstellen dat ze in die vijftig dagen langzaam maar zeker toegroeiden naar een geloofsgemeenschap.

In het verhaal uit Handelingen staat een opmerkelijk zinnetje dat mij op dat idee brengt, er staat namelijk: *dat ze allen samen bijeen zijn*.

Dat is dubbel op, en soort *samen* in het kwadraat. Die manier van samen zijn wil Lukas in dit gedeelte van zijn boek der Handelingen van de apostelen dus kennelijk benadrukken. De leerlingen waren samen een samen van het soort dat zij kenden van het feest van de gave van de Wet (uit *Exodus* dus).

Was Jezus niet het vleesgeworden Woord, uit de hemel nedergedaald?

Was Jezus niet levende Thora, levende Wet van God?

De eerste mens die Gods wet totaal leefde en helemaal vervuld had?

Waren die leerlingen misschien zo samen verenigd met Jezus, dat ze één van hart waren, één van ziel en konden spreken als uit één mond?

En dát gebeurt er nu precies op die Pinkstermorgen. Psalm 104 wordt werkelijkheid: wind en vuur dalen als boden neer uit de hoogte. Petrus neemt namens de twaalf het woord en spreekt als uit één mond en dat wordt verstaan, door iedereen die zijn hart voor de blijde boodschap van Jezus Christus wil openen.

Zou dat vandaag de dag, met Pinksteren zich onder ons kunnen herhalen?

Wij zijn toch niet anders dan die twaalf? Allemaal verschillend, met onze

eigen geschiedenis van vallen en opstaan?

Laten we elkaar geregeld eens in het gezicht aankijken, die liefde zien die we voor Jezus en zijn blijde boodschap hebben en elkaar dan een hand reiken.

Kom, Heilige Geest,

Vervul de harten van uw gelovigen

en ontsteek in ons het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit

en alles zal herschapen worden;

en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Robert Frede, pastoor

Redactioneel

Eindelijk is het nieuwe nummer weer af. Het lijkt wel traditie te worden dat het nummer elke keer een week of twee later verschijnt dan gepland. Vakanties, drukke agenda's en long Covid maken het moeilijk om alles goed in te plannen en dan moeten we ook nog een nieuwe werkwijze vinden nu ik in Houten woon en de communicatie minder direct gaat. Wel hebben we gemerkt dat het kerkblad echt gelezen wordt en dat mensen het misten. Van verschillende kanten kregen we de vraag wanneer zou verschijnen.

Om meer duidelijkheid te verschaffen heb ik met Wim afgesproken dat hij voortaan alle stukjes gaat verzamelen en aan Christel doorstuurt voor correctie. Dat scheelt toch weer een heleboel heen-en-weer gaan om een overzicht te krijgen van wat er allemaal al binnen is en wie er nog herinnert moet worden om een stukje in te leveren.

Vanaf nu moeten stukjes dus naar het e-mailadres van Wim gestuurd worden: w.degraaf01@quicknet.nl.

Esther van Enckevort

In memoriam Liesbeth Maas-van der Bijl

In de ochtend van 8 april, op stille zaterdag, overleed toch nog vrij plotseling in haar 92e levensjaar Liesbeth Maas, moeder van onze kosten Michiel Maas en gedurende tientallen jaren een van de meest vertrouwde gezichten op zondagochtend in onze kerk. Ik citeer hier een stuk uit mijn preek tijdens de zeer goed bezochte uitvaartdienst op vrijdag 14 april.:

“Hoe groot haar betrokkenheid op onze gemeenschap werkelijk was merkte ik pas bij de rondgang door de parochie. Werkelijk elke oudere vertelde mij iets over de talloze activiteiten en ideeën die zij gedurende vele jaren samen met Tineke Tol-Nijenhuis, pastoorsvrouw en vriendin tot stand gebracht en verwerkelijk had. Daar zaten in de jaren '70 zeer veel zeer vernieuwende zaken bij. Vrouwen gingen zich oriënteren op kerk en samenleving. Dat klinkt nu wel wat belegen maar het was in een tijd dat er nog geen vrouwelijke priesters waren – dat werd door de internationale bisschoppenconferentie zelfs uitdrukkelijk uitgesloten – en waarin de rol van de vrouw nog volop in ontwikkeling was. En Liesbeth pakte door: nooit in het kerkbestuur geweest maar wél de eerste vrouw in het Collegiaal Bestuur, het landelijk bestuursorgaan van onze kerk.

Het is hier niet de plek maar het vrijwilligerswerk dat zij in onze kerk, landelijk en in Haarlem gedaan heeft, is werkelijk enorm geweest.

Voor haar was dat als vanzelfsprekend ingebed in maatschappelijke betrokkenheid. Vrijwilligerswerk bij *Stem in de Stad* en schrijfgroepen voor *Amnesty International* hoorden daar ook bij want geloven betekende voor Liesbeth altijd ook: Doen! Daarin bleef zij haar gereformeerde jeugd trouw en was zij een soms broodnodige speldenprikster. “Houden we ook wel de afgesproken collectes voor Amnesty?” vroeg zij op de gemeentevergadering regelmatig.

Zoals ik al eerder zei: als Liesbeth er op zondagochtend niet was – de taxi speelde haar soms parten – maakten de kerkgangers zich gauw ongerust. De corona-tijd werd voor haar dus wel een erg vervelende periode. En omdat zij een beetje vergeetachtig werd stapte zij gedurende corona regelmatig in de als altijd komende taxi en zat ondanks lockdown in de kerk.

U kunt mij geloven, die lockdown diensten met enkel een paar medewerkers die voor de lege kerk stonden waren niet zo erg leuk voor de uitvoerenden dus iedereen was stiekem heel blij met Liesbeth in de kerk. Ze zat wat meer naar achter buiten het zicht dát weer wel. Niemand zei er wat van, ook niet bij de koffie. Het was mooi dat ze er was en het voelde bij alle regelgeving

onschuldig tegendraads en dat zal ik niet gauw vergeten.

Oud-katholieken houden erg van liturgie. Ook Liesbeth wist een mooie dienst met goede zang en een mooie preek zeer te waarderen. Anders was ze 60 jaar geleden zeker niet toegetreden maar ze bracht uit haar jeugd ook mee dat er over geloven gesproken kon worden. Protestanten hebben daar een rijkere traditie in lijkt het soms. Ze heeft dit samen met de dames van de vrouwenvereniging en in talrijke gesprekskringen nog verder ontwikkeld. Dat was – en is – in onze kring toch nog steeds bijzonder. Zij heeft een prachtige geloofsbelijdenis geschreven en tot op het laatst liedteksten en andere inspirerende zaken bewaard. Oosterhuis bracht volgens haar mooi tot uitdrukking wat geloven nú óók is: zoeken, tastend een weg proberen te vinden, geborgenheid in het geloof vinden en het tóch ook niet in een paar zinnen kunnen vatten. Dat sloot goed aan in een tijd waarin veel zekerheden aan het verdwijnen waren in de genoemde jaren '70 – eigenlijk nu nog.”

Liesbeth was een bijzonder mens en een inspirerende parochiane. Ik sluit dit “in memoriam” af met de door haar zelf geschreven geloofsbelijdenis die door één van haar dochters werd voorgedragen in de viering.

Moge zij rusten in de vrede van de Heer!

Haar gedachtenis zij ons een zegen.

Geloofsbelijdenis van Liesbeth

Op veel kaarsen van Amnesty International staat een spreuk die luidt:
Beter één kaars opgestoken in de nacht dan schelden op de duisternis
Dat is mijn lijfspreuk, mijn geloofsbelijdenis zo u wilt, geworden.

Er is veel waar ik niet meer in geloof:
Ik heb veel ballast overboord gegooid
En uiteindelijk op het eind van mijn leven
Voel ik mij bevrijd van veel onzin

Wat overblijft is licht
Het licht dat het pseudoniem van God is misschien?
Het licht dat woont in ieder mens,
En door hen heen schijnt, als door een raam,

Bij de één méér dan bij de ander,
Bij de één puur en helder en védragend tot in de toekomst,
Zoals sterren die niet meer bestaan,
Maar waarvan wij nog steeds het licht zien,
Zoals Jezus, en velen voor hem en velen na hem.

Hun licht verwarmt en inspireert ons nog elke dag.
Inspireert ons tot zelf licht zijn,
Al is het maar op onze eigen vierkante meter
En helpt ons, helpt mij om niet te schelden op de duisternis
Maar die te verdrijven door een kaars aan te steken.

Die duisternis die er óók is, in de wereld, in ons allen,

Maar verdreven kan worden, als wij het verlangen en de hoop
Op een echte, een betere wereld maar niet, en nooit opgeven.

Daar wil ik in geloven, in mensen van goede wil
En daarom kom ik nog steeds hier op deze plek
Waar ondanks alle onzin ook het licht schijnt
Door de ramen van ieder van jullie, groot en klein,
Jong en oud: een soort glas-in-loodraam in allerlei kleuren
Dat mij verwarmt en troost en de weg wijst
Door het leven van alledag.

Van de penningmeester

Zoals u meekrijgt zijn we druk bezig met op orde krijgen van de financiën. Dit doen we onder andere door het aantrekken van nieuwe huurders. Per september mogen we de Antoniusgemeenschap verwelkomen. Zij waren gevestigd in de Groenmarktkerk en doen met hun vrijwilligers en straatpastor veel diaconaal werk. De straatpastor, Joris, krijgt zijn kantoor in wat nu de opslag voor de koffie is. Ze zullen zich na de zomer aan ons komen voorstellen in de parochie maar ook op 29 mei (2e pinksterdag) zullen zij zich presenteren wanneer we de kerk in de middag openstellen.

Ook zijn we een samenwerking aangegaan met de buurtcoöperatie Garenkokerskwartier. Op deze manier proberen we meer verbinding met de buurt te krijgen. Zij houden hun maandelijks vergaderingen bij ons en de redactievergaderingen van de buurtkrant. Daarnaast zullen ook andere activiteiten voor de buurt door hen georganiseerd worden bij ons.

Tegelijk doen we mee met het project Buurtbakens van de gemeente. We hebben de gemeente hiermee als goede partner gevonden. Er zijn een aantal potentiële huurders voor enkele dagdelen voor de gemeentesaal en ook zien wij mogelijkheden de leringkamer als kantoor te verhuren. Zodra hierover meer duidelijk is informeren wij u uiteraard.

Naast de verhuur - en dus de inkomsten- te verbeteren kijken we ook naar de toekomst en hoe we kunnen besparen. Verduurzaming is een belangrijk thema bij de gemeente Haarlem en zo kijken ook wij hoe we kunnen vergroenen en bijvoorbeeld van het gas afkunnen. Hiervoor heeft de gemeente voor ons allerlei experts ingehuurd.

Tevens kijken we - met hulp van de gemeente - hoe we nog meer voor iedereen toegankelijk kunnen zijn. Zo worden de mogelijkheden van een MIVA toilet voor mensen met een beperking onderzocht, een licht en het weghalen van de drempels.

Zodra meer duidelijk is zal ik u uiteraard informeren.

Thomas Ras
penningmeester

Bij de vieringen

Op **donderdag 18 mei**, de feestdag van de **Hemelvaart van de Heer** vieren we om 10.00 uur in de ochtend de eucharistie. Ook al bent u een fervent dauwtrapper: deze tijd zou geen hindernis moeten zijn.

Zaterdag 27 mei is er om **19.30 uur** de pontificale eucharistieviering voor het hoogfeest van Pinksteren met onze bisschop Dick Schoon.

Zondag 28 mei, Pinksteren, gaat pastoor Frede samen met ds. Willemijn van Dijk-Heij (PKN), ds. Silvio Roduner (Remonstranten) en ds. Sietse van Kammen (Lutherse Gemeente) voor in de traditionele oecumenische viering van Schrift en Tafel in de **Grote of Bavo-kerk** op de Grote markt in Haarlem. De viering begint om 10.00 uur. De cantorij zingt o.l.v. Anton Pauw.

Mei

14 zondag	6e zondag van Pasen – <i>Vocem Iucunditatis</i> 10.00 uur eucharistieviering celebrant: mgr. Dirk Jan Schoon uit Amsterdam
18 donderdag	Hemelvaart van de Heer 10.00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
21 zondag	7e zondag van Pasen – <i>Exaudi</i> 10.00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
27 zaterdag	Pinksteren – <i>De Uitstorting van de Heilige Geest</i> 19.30 uur pontificale eucharistieviering celebrant: mgr. Dirk Jan Schoon , bisschop van Haarlem en past. Robert Frede
28 zondag	Pinksteren – <i>De Uitstorting van de Heilige Geest</i> 10.00 uur Oecumenische viering van Schrift en Tafel in de PKN Grote of Bavo-kerk voorgangers: ds. Willemijn van Dijk (PKN), ds. Sietse van Kammen (Lutheranen), ds. Sabine du Croo de Jongh (Remonstranten) en past. Robert Frede

Juni

4 zondag	1e zondag na Pinksteren – <i>Hoogfeest van de Allerheiligste Drie-eenheid Trinitatis</i> 10.00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
11 zondag	2e zondag na Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering celebrant: mgr. Dirk Jan Schoon uit Amsterdam
18 zondag	3e zondag na Pinksteren 10.00 uur viering van Schrift en Gebed lector: Thomas Ras
25 zondag	4e zondag na Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering celebrant: pr. Mattijs Ploeger, rector van het oud-katholiek seminarie uit Alkmaar

Juli

2 zondag	5e zondag na Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
9 zondag	6e zondag na Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
16 zondag	7e zondag na Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
23 zondag	8e zondag na Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
30 zondag	9e zondag na Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede

Augustus

6 zondag	10e zondag na Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
13 zondag	11e zondag na Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
20 zondag	Ontslapen van de H. Maagd Maria 10.00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
27 zondag	12e zondag na Pinksteren 10.00 uur eucharistieviering celebrant: em.past. Koenraad Ouwens uit Krommenie