



RANDOM ONZE TOREN

Oud-Katholieke parochie HH. Anna en Maria te Haarlem



De geboorte van Christus Botticelli ca. 1445 – 1510
The National Gallery, Londen

Colofon

Nieuwsbrief

Rondom onze Toren is een uitgave van de OKKN parochie HH. Anna en Maria te Haarlem en verschijnt vijf keer per jaar. Het volgende nummer verschijnt begin februari 2024.

Deadline voor uw bijdrage is midden januari 2024.

Redactie

- ◇ Wim de Graaf
(w.degraaf01@quicknet.nl)
- ◇ Esther van Enkevort (Layout)
- ◇ Pastoor Robert Frede (robert.frede@okkn.nl 023-5326878 / 06-22920471)
- ◇ Christel Ruts (corrector)

Giften

Uw gift voor het blad is welkom op

NL67 INGB 0005351468 t.n.v. giften en bijdrage O.K. parochie St. Anna en Maria, o.v.v. 'Rondom onze toren'

Website

haarlem.oudkatholiek.nl

facebook.com/oudkatholiekhaarlem

Webredactie

- ◇ Martine Anema
- ◇ Michael Maas
- ◇ Peter van der Sman

Diensten

Onze vieringen zijn online te volgen op YouTube via www.oudkatholiekhaarlem.nl

Inhoud

Colofon	2
Inhoud	2
Woord van de pastoor	3
Het wat, hoe en waarom van de Antonius Gemeenschap	4
Het jaar loopt ten einde, de winter komt er aan.	7
Advent	9
Gespreksavonden in de Advent	12
Redactioneel	13
Bij de vieringen	14

Woord van de pastoor

Beste parochianen,

Beste vrienden van de Haarlemse parochie,

Zoals u op de gemeentevergadering vernomen hebt is het kerkbestuur van plan om met elkaar meer het inhoudelijke gesprek over het kerk-zijn te gaan zoeken.

Wat willen we in de Haarlemse parochie?

Wat past bij ons als kleine gemeenschap met een streekfunctie?

Voor welke activiteiten is er belangstelling, is er ruimte en zijn er ook vrijwilligers en belangstellenden?

Er wordt gauw genoeg gezegd “laat ons een verdiepende parochieavond houden!” maar met een opkomst van twee of drie staan voorbereiding en belangstelling in een zekere wanverhouding. Daar moeten we dus open met elkaar over kunnen spreken. Zeker in de voorbereiding van het in februari weer periodiek plaatsvindende werkbezoek van de bisschop zal dat onderwerp van gesprek moeten zijn. Niet alleen in het kerkbestuur maar ook breder in de gemeenschap.

Naar verwachting zal dat één van de onderwerpen zijn die de bisschop ook met de parochie deelt in de gemeentevergadering n.a.v. dit werkbezoek. Het kerkbestuur plant deze extra gemeentevergadering op de zondag na het werkbezoek, namelijk zondag 25 februari. T.z.t. ontvangt u nader bericht.

Maar allereerst is het advent en daarna de kersttijd – een tijd vol traditie en vaak mooie herinneringen, een tijd met zeer specifieke liederen en gewoontes.

Op 3 december hangt de adventskans weer en gaan we langzaam richting het hoogfeest van Kerstmis.

Mocht u in deze voorbereidingstijd de pastoor op huisbezoek willen of thuis de communie willen ontvangen, maakt u dan graag een afspraak met mij (tel. 06-22920471 - robert.frede@okkn.nl)

Ik wens u allen mooie dagen in deze adventstijd,

met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Kinderhuissingel,

Robert Frede, pastoor

Het wat, hoe en waarom van de Antonius Gemeenschap

De Antonius Gemeenschap is een groep van mensen die zich concreet inzetten voor kwetsbaren in Haarlem en wil bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen in armoede en in sociaal isolement. We richten ons op oudere of eenzame mensen en op gezinnen en kinderen die in armoede opgroeien.

Wij doen dit werk vanuit een regel en die is:

Niets te ondernemen zonder eerst de samenwerking met andere partners in de stad, omdat we geloven dat samenwerken het duurzaamst is en bijdraagt aan solidariteit in de stad.

De vele activiteiten kunnen we samenbrengen in 4 pijlers:

- **Antonius Kookt** Koken en samen eten met mensen uit de buurt; high tea's in verpleeghuizen; samen met mensen met een beperking koken voor zwerfjongeren; een buurtbistro in het centrum; in de herfst/wintermaanden elkaar bemoedigen met een simpel emmertje soep in Soep Support.
- **Armoede en perspectief** We geven leiding aan een netwerk van professionele en vrijwilligersorganisaties in Haarlem om gezamenlijk op te treden tegen armoede in gezinnen en de kansen te vergroten voor kinderen die in armoede opgroeien. Het doel is om de generatiecirkel van armoede te doorbreken.
- **Vrede en gerechtigheid** Als ambassadeur voor de Vrede organiseren we in samenwerking met PAX Nederland en een 20-tal organisaties de Haarlemse Vredesweek; het maandelijks Vredesgebed, lezingen en bijeenkomsten.
- **Geloof en samenleving** De Franciscaanse waarden die niet beperkt zijn tot een religie of geloofsovertuiging dragen we uit in de maandelijks bijeenkomst Aperitief voor de ziel, vieringen en lezingen.

De Haarlemse Jongerenraad, een vreemde eend in de bijt of?

De toekomst is aan de jongeren; daarom willen we bijdragen aan de bewustwording van jongeren ten aanzien van de noden in de samenleving en aan het versterken van hun positie en hun ontwikkelkansen.

Dit doen wij door middel van een Haarlemse Jongerenraad waar leerlingen van diverse middelbare scholen ieder jaar in overleg en samenwerking met

de Gemeente Haarlem plannen maken, onderling debatteren en uiteindelijk aan het einde van ieder schooljaar plannen presenteren waar de Gemeente Haarlem dan ook daadwerkelijk iets mee gaat doen. Zo leert deze generatie dat zij het verschil kan maken.

Ons motto: ontmoeting en verbinding

Kenmerkend voor de 4 pijlers is ontmoeting en verbinding tussen verschillende partners/organisaties, tussen vrijwilligers en gasten. Onze ontmoeting en verbinding reikt verder dan doelgroep om het zo te noemen. Door samen te koken en te eten, door te luisteren, door samen te werken, door samen te debatteren en plannen te maken leer je de ander kennen en kunnen vooroordelen verdwijnen. De start van een vredig samen - leven en bruggen slaan tussen de kloven van rijk en arm, van jong en oud, van Nederlands en vreemdeling. Het bij elkaar brengen van verschillende werelden en culturen.

Onze inspiratiebron

Wij halen onze inspiratie uit de kernwaarden van de Franciscaanse orde uit de 13e eeuw. Franciscus nam afscheid van de rijkdom van zijn familie en ging zich inzetten voor de zwakkeren, tegen alle gewoonten en tradities in van de middeleeuwse samenleving. In zijn tijd nogal rebels. De Franciscaanse waarden zijn: oog voor de kwetsbare mens, zorgen voor en het goede zien in de ander. Maar ook leven in eenvoud, open staan voor andersdenkenden, aandacht voor de eigen kwetsbaarheid, leven in bescheidenheid en dankbaarheid voor wat je geschonken wordt. Steven naar vrede en rechtvaardigheid.

Zorgdragen voor de kwetsbare schepping. Hoe doet de Antonius Gemeenschap dat?

Door te doen! Geen grote woorden, maar vooral daden; geen ingewikkelde regels of procedures. Vaak kleine stappen en een lange adem.

Een belangrijk uitgangspunt om nogmaals te onderstrepen is bovendien dat we nooit iets alleen doen. “De droom van een mens blijft een droom, de droom van velen wordt werkelijkheid” aldus bisschop Dom Helder Passoa Camara. Daarom zoeken we bij al onze activiteiten een partner in de stad.

Uit de ideeën van de mensen van de Antonius Gemeenschap komen vaak duurzame initiatieven voort, die soms door anderen worden voorgezet, zoals de Voedselbank Haarlem en Stadsklooster Haarlem. Ook het zijn van een broedplaats voor nieuwe initiatieven, die door derden verder worden opgepakt, past bij onze doelstelling om gezamenlijk de leefbaarheid van de stad te vergroten!

Vaste activiteiten

- Iedere 1^e maandag van de maand *Vredesgebed voor Stad en Wereld* van **12.30 tot 13.00 uur**. Daarna gelegenheid voor koffie en thee.
- Iedere 3^e zaterdag van de maand *Het Aperitief voor de Ziel* om **16.00 uur**; een laagdrempelige viering van ongeveer 40 minuten met daarna gelegenheid voor een drankje en een hapje.
- Iedere dinsdag: *Antonius Kookt*, een buurtkeuken waarbij een driegangendiner voor €5,00 aan tafel wordt geserveerd. Aanvang maaltijd 18.00. Reserveren is verplicht info@antonius-gemeenschap.nl of bel/app 0633788675. De even weken op locatie Openhuis, Professor Boumanstraat 1 (Schalkwijk). De oneven weken op locatie Stem in de Stad, Nieuwe Groenmarkt 22 (Centrum).

Bijzondere activiteit: Het Aperitief van de Ziel van 20 januari 2024 zal ingevuld worden door een bijzondere voorstelling over het leven van Elisabeth van *Thüringen, van landgravin tot minderzuster* gebracht door Peter Vermaat en Emma van Dobben.

Vrijwilliger worden? De Antonius Gemeenschap zoekt nog naar mensen die kunnen helpen bij onze buurtkeukens en onze high-tea's in verzorgingstehuizen. Daarnaast zoeken we naar vrijwilligers die ons bijvoorbeeld kunnen ondersteunen bij het organiseren van de Vredesweek en of andere grotere projecten. Interesse? Mail w.blm@kpnplanet.nl

Voor meer informatie www.antonius-gemeenschap.nl

Het jaar loopt ten einde, de winter komt er aan.

Als dit blad uitkomt, heeft het jaar nog maar een paar weken te gaan en, we komen er niet onder uit, de winter is in aantocht, in welke vorm dan ook. Dat betekent ook dat de Advent weer begint en omdat Kerstmis op maandag valt is de eerste Advent pas op 3 december. Verder is er geen verschil met andere jaren. De tuincentra zijn al lang in kerstsfeer, hoe hou je dat zo lang vol, vraag ik me wel eens af. De eerste herfststorm ligt achter ons en de bomen zijn alweer kaal. Het hoort er allemaal bij.

Naarmate we ouder worden, krijgen we ook steeds meer gelegenheid na te gaan in hoeverre onze toekomstverwachtingen van ooit, gerealiseerd zijn en of het werkelijke resultaat tot tevredenheid aanleiding geeft. Da's toch een lastige vraag, die niet zo snel te beantwoorden valt. Immers, we zijn nog niet klaar al weten we niet hoe lang we nog mogen werken aan dat resultaat. Wat, als we wel ineens klaar blijken te zijn? Wat had je dan eerder moeten doen om het antwoord voor jezelf positief te doen zijn? En als je nu vindt dat er nog wel iets bij kan, wat ga je dan doen om een positief antwoord te krijgen? Welke exameneisen worden er eigenlijk gesteld om ons leven te beoordelen?

Ik moet dan altijd denken aan Mattheus 25, vers 14 tot en met 28, de parabel van de talenten. U kent die ongetwijfeld. Wat heb je gedaan met de talenten, die je hebt gekregen in je leven? Welk antwoord kun je zelf geven op die vraag en ben je zelf tevreden met dat antwoord? Durf je dat antwoord ook met anderen te delen? Dat laatste hoeft overigens niet hoor, als je jezelf een eerlijk antwoord geeft, kun je dat ook tegenover God geven, die is de enige die de vraag eens zal stellen hoewel Hij het antwoord al kent. Je moet het dus zelf geven. Is dat nou zo lastig?

Dat hangt er natuurlijk maar van af. Het zal niet meevallen als je zelf tot de conclusie komt dat er nog wel wat bij kan. Dat is niet gemakkelijk maar ook niet onmogelijk. Ik hoef hier niet aan te geven wat je dan zou moeten doen, dat hangt toch gewoon af van de talenten die je gekregen hebt, nietwaar. Maar vergis je niet, daar zitten heel grote verschillen in. Daarom kunnen wij mensen elkaar in dat opzicht ook nooit beoordelen. Dat mogen we dus ook nooit. Je weet nooit met welke talenten de ander de wereld is ingestuurd. Je kunt luisteren naar de ander en proberen de ander te begrijpen. Als dat niet lukt, mis jij misschien dat talent en ligt het onbegrip dus niet bij de ander maar bij jou. Daar had je nog niet aan gedacht.

Zie je nu wel dat het allemaal niet zo gemakkelijk is.

Jan Sentveld

Advent

‘Begin van de blijde boodschap van Jezus Christus, de zoon van God.’

Zo begint het evangelie volgens Marcus wat we in het nu beginnende lezingenjaar B in ons directorium zullen volgen.

En ‘blijde boodschap’ is de vertaling van het Griekse woord evangelie.

Het woord evangelie komt uit deze aanhef.

Het is trouwens wel een hele volzin om een verhaal te beginnen. Dit evangelie is het kortste van de vier verhalen over Jezus. Als je je best doet, lees je het in een avond uit. Marcus begint zijn verhaal met de prediking van Johannes. En daarna komt het verhaal dat Jezus gedoopt wordt in de Jordaan. In dit evangelie niets over de geboorte.

Toch komt Jezus bij Marcus niet uit de lucht vallen. Er is op hem gewacht. Er is naar hem uitgekeken. En daarom begint hij met het linken en liken van het Oude Testament.

En hij noemt de naam van Jesaja. Marcus wil laten zien dat Jezus ergens bij hoort. Jezus is niet los uit de ruimte naar ons toegekomen. Hij is deel van een lange geschiedenis. De geschiedenis van het volk van Israël.

Marcus wil laten zien dat Jezus de Messias is waar het volk van God al zo lang naar uitkeek. Nu weten wij dat Marcus die overtuiging had, en wij zeggen het met Marcus mee. Maar de mensen die in de eerste plaats wisten en weten wat Messias-zijn betekent, zijn niet door Marcus en ook niet door zijn collega-schrijvers overtuigd. Het Joodse volk heeft Jezus nooit als de Messias gezien. En is dat nu zo vreemd? Nee, als je eerlijk bent niet. De komst van de Messias was en is voor een heleboel joden een belangrijk begrip. Met de komst van de Messias zal immers het koningschap van God op aarde gevestigd worden. Als de Messias er is, dan is het leed geleden, dan begint de nieuwe toekomst. De komst van de Messias betekende de definitieve omkeer van al het kwaad naar al het goede. Wachten op de Messias betekent hopen op een nieuwe tijd. Nu wordt die hoop op een nieuwe tijd wel heel belangrijk als je in een tijd leeft met grote onzekerheid over wat er te gebeuren staat. Een tijd van twijfel maakt dat je gaat verlangen naar de dag dat alles weer goed is.

Fundamentele onzekerheid is moeilijk om mee om te gaan. En in het begin van onze jaartelling was veel onzeker. De mensen in het land dat bezet was door de Romeinen, verlangden naar een eigen toekomst. Ze zochten naar houvast. Er waren veel rondtrekkende predikers die de mensen

voorbereidden op het einde van de wereld. En zij hadden allemaal volgelingen, leerlingen. Er waren verscheidene groepen, die hun landgenoten er van probeerden te overtuigen dat de nieuwe Messias in hun midden was.

Voor de mensen in die tijd was Johannes met wie Marcus zijn evangelie laat beginnen niet meer dan een van de vele rondtrekkende prekers. Hij was een onvervalste boeteprediker. Hij riep de mensen op om de zonde van zich af te wassen, zich te bekeren en een nieuw leven te beginnen. En hij gaf zelf het voorbeeld. Hij droeg een ruwe mantel van kameelhaar en at sprinkhanen en wilde honing. Hij zag er niet uit, die Johannes. Hij had veel weg van een landloper, maar hij maakte indruk. Marcus schrijft dat heel de landstreek van Judea en alle inwoners van Jeruzalem zich door hem lieten dopen in de Jordaan. Alle inwoners!! Als dat waar is, dan was er een complete volksverhuizing. Marcus overdrijft, denk ik, en hij doet dat, omdat hij Johannes gebruikt voor zijn echte verhaal. Hij wil ons iets duidelijk maken. Marcus laat Johannes namelijk zeggen: dat hij niet meer is dan een wegbereider voor de man over wie het eigenlijk allemaal gaat. Want over die man hebben we in dit evangelieverhaal nog niets gehoord.

De naam van Jezus is dan nog niet genoemd.

Zijn komst wordt aangekondigd. En wanneer Jezus hierna wél genoemd wordt, heeft hij nog niet veel volgelingen. Jezus viel niet zo erg op als Johannes, maar als de mensen wat beter keken, zagen ze dat hij een nog vreemdere man was dan Johannes.

Johannes zag er onaangepast uit. Hij was een vreemde vogel, maar profeten waren wel vaker vreemde vogels. Boetepredikers waren altijd zo gekleed en Johannes paste dus in het beeld. Jezus is anders. Van Jezus kennen we de verhalen dat hij aan tafel zit met tollenaars en zondaars. Jezus lijkt op het eerste gezicht misschien gewoner dan Johannes, maar zijn boodschap was net zo doordringend. Johannes is zo'n man van wie we denken: hij heeft gelijk, maar ons leven veranderen gaat ons net te ver. Het is zo'n man die het over de toekomst heeft, een toekomst die angst in boezemt. Hij wees vooruit naar de nieuwe tijd, naar wat komen moet. Jezus echter zegt: de nieuwe tijd is nu begonnen. Je moet niet in angst leven in het vooruitzicht van de nieuwe tijd. Je moet nú al leven alsof het koninkrijk van God is aangebroken. Het koninkrijk van God is hier en nu tussen ons mensen. Als je zegt dat je een nieuwe wereld wilt, dan moet je het hier en nu laten zien. 'Ik kom een blijde boodschap brengen', zei Jezus, 'Met mij is de nieuwe hemel en aarde aangebroken. Je leeft nu in een nieuwe tijd.'

Die boodschap van Jezus is niet dat de hele wereld direct verandert. Ook nu na de tijd van Jezus kent de wereld oorlogen, armoe, onrecht en wat al niet meer. Ook nu na de tijd van Jezus zijn ziekte en handicap en ook de dood nog steeds onder ons. Als je naar buiten kijkt is er niet zoveel verbeterd.

Nog steeds wachten we op dat nieuwe koninkrijk dat goed en mooi is, ook wij christenen Maar Jezus roept ons op om nu al te leven alsof het koninkrijk van God onder ons aanwezig is.

Wees nu al blij, wees nu al goed voor elkaar, leef nu alsof het goede er al is. Want ook nu is het koninkrijk van God al te vinden op deze aarde.

We wachten op het koninkrijk, maar we mogen op hetzelfde moment leven alsof het ons gegeven is.

In de Advent beleven we die spanning.

We wachten op het kerstfeest.

We wachten op de komst van het Kerstkind, en tegelijk vieren we ook vandaag dat de Heer in ons midden is en dat hij met ons meegaat op de weg van het leven.

Robert Frede, pastoor

Gespreksavonden in de Advent

Ook dit jaar willen we in de adventstijd twee avonden aanbieden ter bezinning in de voorbereidingstijd op Kerstmis.

Woensdag **6 december** en woensdag **20 december** bent u vanaf 18.00 uur welkom op de pastorie aan de Kinderhuissingel 78 te Haarlem bij Frans Bossink en Robert Frede voor een eenvoudige maaltijd met aansluitend een bezinnend gesprek. De avonden zijn afzonderlijk van elkaar te bezoeken.

Eind november vindt u een intekenlijst in de parochiezaal, dan is hopelijk ook het thema definitief bekend. Er is telkens plaats voor 8 mensen.

Redactioneel

Voor u ligt alweer het laatste nummer van 2023. Een gevarieerd nummer met een bijdrage van de Antonius gemeenschap met uitleg wat onze nieuwe huurders en partners zo allemaal doen.

Door de ontwikkelingen van de laatste weken is er geen bijdrage van de penningmeester van onze kerk. Via een brief van het kerkbestuur bent u inmiddels op de hoogte gesteld van deze ontwikkelingen. Wel wil ik in dit redactioneel nog even uitlichten dat vanuit het project buurtbakens een subsidie is toegekend van €50.000 voor het toegankelijk maken van het gebouw en nog eens €50.000 voor energiebesparende maatregelen. Dit zijn belangrijke stappen om de kerk goed te laten functioneren als buurtbakens en helpen ook bij de financiële gezondheid van de parochie. We kunnen Thomas en alle anderen die zich hebben ingezet voor dit project ontzettend dankbaar zijn voor dit mooie resultaat.

Het zal u misschien wel opgevallen zijn dat in dit nummer iets meer witruimte over is dan u gewend bent. Dit heeft ermee te maken dat we voor de gedrukte versie van het blad altijd op een veelvoud van 4 bladzijden uitkomen. Soms zitten we op 12 en soms zitten we op 16 bladzijden. Als er wat minder kopij is kan het zijn dat het net wat minder mooi uitkomt.

Dus als u inspiratie heeft voor een bijdrage voor het kerkblad aarzel dan niet om een stukje te schrijven. Kopij kunt u aanleveren bij Wim. Mocht u zich wat minder zeker voelen hoeft dat geen belemmering te zijn om wat te schrijven, want Christel verzorgt altijd de correctie. Als alles aangeleverd en gecorrigeerd is zorg ik dan als laatste nog voor de layout en Wim voor de distributie.

De inleverdatum voor stukjes voor het eerste nummer van 2024 is al midden januari, zodat aan het begin van de Vasten het nieuwe nummer klaar is.

Esther van Enckevort

Bij de vieringen

Op **zondag 3 december, de eerste zondag van de advent**, begint met het nieuwe kerkelijke jaar ook het leesjaar B. In dit leesjaar is het grootste gedeelte van de evangeliëlezingen genomen uit het Marcus-evangelie aangevuld met teksten uit het Johannes-evangelie. Dat is in alle leesjaren zo maar omdat het Marcus-evangelie relatief het kortst is zijn de gedeeltes uit Johannes hier het grootst.

Zondag 24 december vieren we in de ochtend de liturgie van de **vierde advent**. We doen dit omdat we als kathedrale kerk ook de livestream verzorgen die door veel meer mensen dan de eigen parochianen gezien wordt. Daarnaast is het ook gewoon zo dat de advent vier zondagen telt 12.

De **Kerstnacht** bij kaarslicht begint zoals de voorgaande jaren om **22.00 uur**.

Maandagochtend **25 december** begint de pontificale eucharistieviering voor **Kerstdag** om 10.00 uur.

Dinsdag **26 december**, feestdag van de H. Stefanus en tweede kerstdag, is er geen eucharistieviering in ons kerkgebouw. De dichtstbijzijnde dienst is in IJmuiden. U vindt de nadere gegevens op [de website Oud-Katholieke Parochie IJmond](https://ijmuiden.oudkatholiek.nl/) (<https://ijmuiden.oudkatholiek.nl/>)

Op zondag **31 december**, zondag na Kerstmis en feestdag van de H. Silvester, bisschop van Rome, sluiten we het jaar 2023 af.

Op zondag 7 januari vieren we de feestdag van **Epifanie - Openbaring van de Heer aan de volkeren**, ook Driekoningen genoemd. Om **16.00 uur** diezelfde zondag zijn de Nieuwjaarsvespers voor het bisdom Haarlem met aansluitend de nieuwjaarsontmoeting van het bisdom. U bent allen van harte welkom!

Op **zondag 21 januari blijft ons kerkgebouw gesloten** en sluiten we om 11.00 uur aan bij de oecumenische viering van Schrift en Gebed t.g.v. de “gebedsweek voor de eenheid der christenen” in de RK kathedrale kerk van de H.Bavo aan de Leidsevaart.

Zondag **28 januari sluiten** we met de viering van de **Oprichting van de Heer in de Tempel - “Maria Lichtmis”** de kersttijd liturgisch af.

Woensdag **14 februari** beginnen we met de eucharistieviering voor **Aswoensdag** om **19.30 uur** de veertigdagentijd, de voorbereiding op Pasen. Celebrant is dan onze oud-pastoor Mattijs Ploeger.

December 2023

3 zondag	1^e zondag van de advent – zondag <i>Ad te levavi</i> 10.00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
10 zondag	2^e zondag van de advent – zondag <i>Populus Sion</i> 10.00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
17 zondag	3^e zondag van de advent – zondag <i>Gaudete</i> 10.00 uur eucharistieviering celebrant: mgr. Dick Schoon
24 zondag	4^e zondag van de advent – zondag <i>Rorate Coeli</i> 10.00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede Kerstnacht 22.00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
25 maandag	Kerstdag 10.00 uur pontificale eucharistieviering celebrant: mgr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem, en past. Robert Frede
26 dinsdag	H. Stefanus, diaken en eerste martelaar geen viering in ons kerkgebouw
31 zondag	H. Silvester, bisschop zondag na Kerstmis 10.00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede

Januari 2024

7 zondag	Epifanie – Openbaring van onze Heer Jezus Christus aan de volken – “Driekoningen” 10.00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede 16.00 uur pontificale vesper celebrant: mgr. Dick Schoon, bisschop van Haarlem en deken Robert Frede aansluitend nieuwjaarsontmoeting van het bisdom Haarlem
--------------------	---

Januari 2024

14 zondag	1^e zondag na Epifanie 10.00 uur eucharistieviering celebrant: em.past. Ruud Bosma uit Leiden
21 zondag	2^e zondag na Epifanie geen viering in ons kerkgebouw 11.00 uur oecumenische viering van Schrift en Gebed t.g.v. "gebedsweek voor de eenheid der christenen" RK kathedrale kerk H. Bavo aan de Leidsevaart
28 zondag	Opdracht van de Heer in de Tempel – "Maria Lichtmis" 10.00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede

Februari

4 zondag	5e zondag na Epifanie 10.00 uur eucharistieviering celebrant: N.N.
11 zondag	6e zondag na Epifanie 10.00 uureucharistieviering celebrant: N.N.
14 woensdag	Aswoensdag 19.30 uur eucharistieviering (samen met de Anglican Parish Haarlem) celebrant: rect. Mattijs Ploeger, rector oud-katholiek seminarie uit Alkmaar