



RONDONZ E TOREN

Oud-Katholieke parochie HH. Anna en Maria te Haarlem

Jaargang 2024 Nr. 3



Jezus stilt de storm - gegenereerd met KI door Beate, geïnspireerd door de tekst v/d pastoor:
"Als gemeenschap roeien we met de riemen die we hebben, en de boot blijft varen ..."

Colofon

Nieuwsbrief

Rondom onze Toren is een uitgave van de OKKN parochie HH. Anna en Maria te Haarlem en verschijnt vier keer per jaar. Het volgende nummer verschijnt begin december 2024.

Deadline voor uw bijdrage is midden november 2024.

Redactie

- ❖ Wim de Graaf
w.degraaf01@quicknet.nl
- ❖ Beate Günther (Layout)
- ❖ Pastoor Robert Frede
robert.frede@okkn.nl
023 532 68 78/06 229 204 71)
- ❖ Christel Ruts (correctrice)

Giften

Uw gift voor het blad is welkom op NL67 INGB 000 535 14 68 t.n.v. giften en bijdrage O.K. parochie St. Anna en Maria, o.v.v. 'Rondom onze Toren'.

Websites

haarlem.oudkatholiek.nl



facebook.com/oudkatholiekhaarlem

Webredactie

- ❖ Peter van der Sman



Diensten

Onze vieringen zijn online te volgen op YouTube via

www.oudkatholiekhaarlem.nl



Inhoud

Colofon	2
Redactioneel	3
Woord van de pastoor	4
Hoog zomer	5
Van een trotse moeder	6
Het verhuur nieuws	8
Dienst van Schriftlezing en gebed in beweging?	10
Bazaar	11
Vanuit het bestuur,	12
Vanuit de Antonius gemeenschap	14
Bij de diensten	16

Redactioneel

Allereerst wil ik vanaf deze plek Esther van Enckevort nog een keer heel hartelijk bedanken voor het telkens weer in een mooie vorm gieten van ons parochieblad. Mede omdat zij dit na haar vertrek uit Haarlem nog zo lang voor ons is blijven doen.

Daarnaast wil ik ook Peter van der Sman bedanken voor het tijdelijk overnemen van deze taak.

Nu de zomer zich na een koud en nat voorjaar (tot en met juni!) eindelijk heeft laten zien, is het ook 'eindelijk' zover dat ik het maken van de lay-out van ons parochieblad op me neem.

Hoezo 'eindelijk'?

Al ruim een jaar geleden had ik aan Robert beloofd dat ik het van Esther over wilde nemen. Door omstandigheden en omdat ik het nog heel druk had met mijn dtp-cursus (DeskTopPublisher) was mij dat tot nu toe niet gelukt.

Nu is het dan zo ver. Begin juni heb ik met succes het examen afgelegd. Nu heb ik 'eindelijk' tijd om ermee aan de slag te gaan. Ik heb er heel veel zin in! Wellicht dat er in de loop van de tijd wat kleine wijzigingen zullen plaatsvinden in de lay-out, uiteraard na overleg met de redactie.

Ook voor lay-out van ander druk- en digitaal werk zal ik vanaf nu voor de parochie ter beschikking staan, mocht dat nodig of gewenst zijn.

Beate Günther

Woord van de pastoor

Beste Parochianen en vrienden van de parochie,

De bazaar is achter de rug, de zomervakantie aangebroken.

Wat gaat u doen?

Erop uit of toch liever thuis wat rust nemen?

Ook het kerkelijk jaar is nu wat rustiger, de groene zondagen van de zomer zijn vaak de periode waarin de gelijkenissen van Jezus aan de orde komen en er zo dieper op Jezus' leer en verkondiging wordt ingegaan.

Wees welkom in onze kerkdiensten op zondagmorgen. Bij mooi weer kunnen we erna in de kerktuin koffie/thee drinken.

Voor het kerkbestuur blijft het in de beperkte bezetting druk.

Ook door mij als pastoor worden momenteel dingen gedaan die niet bij mijn "kerntaken" horen en er blijven zaken liggen. Zo is er bijvoorbeeld geen voorjaarsgemeentevergadering geweest. Dat ligt enerzijds aan het feit dat de jaarcijfers van 2023 nog niet gereed zijn. Het maken daarvan is uitbesteed aan het bureau in Amersfoort. Maar het ligt anderzijds ook aan de druk die op het bestuur ligt om de gewone zaken goed op de rit te houden. Dit lukt tot nu toe redelijk. We zijn bezig met plannen in het kader van BuurtBakens en met renovatie en verhuur van de kosterij. Het lukt ook nog om alle zondagen samen koffie/thee te drinken.

Dit is alleen mogelijk dankzij de trouwe vrijwilligers die het bestuur ondersteunen.

Maar ik vraag ook clementie als dingen soms niet zo zijn "zoals het toch altijd was". Als gemeenschap roeien we met de riemen die we hebben, en de boot blijft varen – zij het soms wat minder snel.

En als u nu na de rustige dagen van de zomer denkt: ik wil wel graag wat doen, meld u dan bij de pastoor. Er zijn veel kleine klusjes die weinig moeite vereisen maar die het voor het kerkbestuur makkelijker maken.

Ik wens u allen een mooie nazomer,

in Haarlem en daarbuiten,

met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Kinderhuissingel,

Robert Frede,

pastoor

Hoog zomer

Eindelijk is het dan zover, het is zomer. Het heeft even geduurd voor het zover was, voor de regen ons een beetje heeft verlaten maar nu staat de zon hoog aan de hemel en is het in de middag zelfs te warm om vol in de zon te gaan. Veel mensen zijn op vakantie en dat merk je, de scholen zijn dicht, de zwembaden zijn open en het is 's avonds lekker lang licht zodat je mooi kunt profiteren van die lange dagen.

We merken het zelfs in de kerk, bij de zondagse diensten lijkt het aantal bezoekers ook wat af te nemen maar dat komt uiteraard ook door die vakantieperiode. Toch is het intussen al augustus geworden en dan weten we dat het najaar eraan komt. Onontkoombaar.

Vandaag als ik dit schrijf is het Internationale Dag van de Vriendschap. Dat lees ik op mijn Omdenken-kalender, ik noemde daaruit eerder al iets. Vandaag is de spreuk: "Naarmate we ouder worden, realiseren we ons dat het minder belangrijk wordt om meer vrienden te hebben en belangrijker om echte vrienden te hebben." Dat is dan weer iets om nog eens goed over na te denken.

Goed omgaan met de mensen om je heen is een goede menselijke eigenschap. Iedereen zou die moeten hebben en iedereen zou die goed moeten ontwikkelen. Maar dat wil nog niet zeggen dat die mensen ook echte vrienden zijn. Bij echte vrienden kun je je hart luchten, daar kun je intimiteiten kwijt zonder dat die op straat komen te liggen. Daar blijven intimiteiten als zodanig bewaard. Wanneer en hoe kun jij dus een echte vriend of vriendin zijn? Goed om toch eens over na te denken. Omdenken, zoals die kalender heet.

Naarmate we ouder worden? Dat is toch ook iets waar je gewoon mee moet doorgaan. Het leven is een doorlopende reeks van ouder worden. Probeer daar ook wijzer mee te worden, dan heb je al veel gewonnen want die wijsheid word je niet ontnomen. Tenminste, dat zou je denken maar ik herinner me een krantenkop van deze morgen met een uitspraak van een presidentskandidaat uit de Verenigde Staten. Als ik daar over nadenk dan vrees ik dat opgedane levenswijsheid in sommige gevallen wel degelijk verloren kan gaan. Ik hoop toch van harte dat de kiezers straks wel wijzer zullen zijn.

Jan Sentveld

Van een trotse moeder

Ik las laatst dat de trots van ouders op hun kinderen vanuit pedagogisch standpunt niet mag doorslaan. Het is beter te zeggen: dat heb je goed gedaan i.p.v. te zeggen: ik ben trots op jou. Het moet namelijk meer gaan om wat het kind heeft gedaan dan om het gevoel daarbij van de ouder. Anders kan het kind eruit afleiden dat hij zijn ouder trots moet maken.

Nu schrijf ik toch als trotse moeder!

Want ik ben trots op mijn beide zonen, die deze zomer 29 en 27 jaar werden, en die zich tot prachtige jonge mannen hebben ontwikkeld en ontplooid ondanks het vreselijke gebeuren dat ze moesten meemaken: de ziekte, het overlijden, het afscheid van hun bijzondere vader op 29 februari, in het jaar dat zij in de zomer 10 en 13 jaar jong werden.

Beide zonen zijn er op hun eigen manier mee omgegaan; met de rouw, met het verdriet, met het onherstelbare en grote gemis. En we zijn er samen mee omgegaan:

heel veel mensen, familie en vrienden én de kerkgemeenschap zijn hen tot grote steun geweest.

Begin van dit jaar mocht ik als één van de eerste het manuscript lezen van het boek dat Johannes aan het schrijven was.

Wat ik tot dan niet ten volle heb beseft is dat hij naast de rouw een ander heftig proces doormaakte in zijn puberteit. Daar heeft hij veel van verborgen gehouden.

Nu lezen velen zijn boek: *Classical Queers*; een neerslag van het onderzoek dat hij met een team heeft gedaan bij de Vlaamse klassieke radiozender KLARA met persoonlijke getuigenissen van Johannes.

In podcast en boek worden queer kunstenaars tot leven gebracht en wordt ingegaan op het moeizame emancipatieproces door de eeuwen heen: het gaat over een indrukwekkende groep queerpersonen die naam maakten in de kunsten. O.m. Peter Tsjaikovski, Ethel Smyth, Henriette Bosmans, Oscar Wilde, Benjamin Britten en Freddie Mercury komen aan bod.

Voor het boek en de podcast heeft Johannes bisschop Dirk Jan Schoon geïnterviewd met de vraag hoe kerken stonden/staan tegenover queerpersonen.

Wat staat hier nu over in de bijbel en wordt dat niet vaak verkeerd aangehaald. Gaat het in de bijbel niet vooral over liefde...?

De Oudkatholieke kerk is via de podcast en het boek extra én op een positieve manier onder de aandacht gekomen; mede door de aandacht die er in de media aan is gegeven.

Mijn advies is te luisteren en/of te lezen...

Christel Ruts

Meer informatie:

Podcast: Classical Queers, 8 afleveringen, [Classical Queers podcast | VRT MAX](#)

Boek: Classical Queers/Johannes Wirix-Speetjens, Borgerhoff&Lamberigts, 2024, 222 pag., Euro 22,99.



Het verhuur nieuws

Het feit dat we BuurtBaken-locatie zijn geworden heeft veel in gang gezet in ons pand. Zo zijn we onze beide zalen op de begane grond meer aan het verhuren en is er ook nieuws te melden over de ruimtes in de kelder, de kosterswoning en de fietsenstalling. De huidige stand van zaken is als volgt.

De twee zalen en de kerkzaal zijn vanaf 1 augustus tot eind van het jaar verhuurd aan deze vaste huurders:

- De trouwe huurder Anglican Church Haarlem op zondagmiddag en woensdagavond.

[Klik hier](#) voor de website.



- St. Antonius gemeenschap:

- voor 'Het vredes gebed' elke eerste maandag van de maand
- voor 'Aperitief voor de ziel' elke derde zaterdag van de maand
- waar plek is in beide zalen en eigen opslagruimte in de grote kast van de kleine zaal

[Klik hier](#) voor de website.



- Lexicon taal trainingen op dinsdag- en donderdagavond in de kleine zaal.

[Klik hier](#) voor hun website.



- CA (Cocaine Anonymous); Focusgroep mannen Haarlem, elke dinsdagavond.

[Klik hier](#) voor de landelijke website.



- Kennemer Vrouwenkoor vanaf 1 september elke donderdagavond in de kerkzaal.

[Klik hier](#) voor hun site.



Daarnaast wordt ook verhuurd voor eenmalige bijeenkomsten of stellen we de kerk ter beschikking (*).

1. Zaterdag 14 september (*): Korenlint en Open Monumentendag met optredens in onze kerk.
2. Donderdag 19 september: bijeenkomst gemeente Haarlem door de Gebiedsverbinder opgezet.
3. Zaterdag 21 september: een speciale 'Aperitief voor de Ziel' op de internationale dag van de Vrede. Deze dag is in 1981 uitgeroepen door de Verenigde Naties.

4. Zaterdag 28 september: Seminariedag metaansluitend het openingscollege.
5. Donderdag 17 oktober: Clusterbijeenkomst voor Synodalen OKK Bisdom Haarlem.
6. Zaterdag 30 november (avond): Concert van Lassus Consort in de kerkzaal.

Hoe we in 2025 de verhuur kunnen gaan invullen hangt af de start van de verbouwing.

VRAAG: als jullie in je netwerk een vraag over huur van zaal/zalen/kerk horen, tip ze dan voor onze kerk. Je kunt mijn mailadres info@brigittepaulissen.nl en/of mijn mobiele nummer doorgeven 06-46374848.

Dekosterij is na een korte verhuurperiode aan een particulier nu beschikbaar tot zeker eind 2024 voor kantoorruimte voor ZZP'ers. We werken daarin samen met verhuurbedrijf Meurkens en Meurkens. [Klik hier](#) voor de website. Zij zijn gespecialiseerd in korte verhuur. Ook hier kijken we of dat verlengd kan worden, afhankelijk van de verbouwingen. De eerste huurder heeft zich gemeld en is akkoord met de voorwaarden. Per 01-09-2024 komt een scenarioschrijfster/regisseur in een van de kamers werken. We hebben daarnaast nog drie ruimtes beschikbaar.

VRAAG: weet jij mensen die voor hun werk tijdelijk willen huren, laat ze dan contact met mij opnemen.

De kelder wordt ook verhuurklaar gemaakt nu deze helemaal leeg is. Dinsdag 6 augustus komen twee bedrijven kijken om een offerte uit te brengen. Zoals het er nu uitziet kunnen we 5 ruimtes realiseren en verhuren. Het Kerkbestuur buigt zich nog over de huurprijs. Wordt dus vervolgd.

Van de fietsenruimte gaat het slot vervangen worden. Dat is tevens een moment om de huurders en hun fietsen nog eens te checken. Ook hier gaan we kijken of de verhuur aan particuliere elektrische fietsen gerealiseerd kan gaan worden.

Mocht je vragen en of ideeën hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Brigitte Paulissen



Meurkens & Meurkens

Dienst van Schriftlezing en gebed in beweging?

Zondag, 15 september staat een 'Dienst van Schriftlezing en Gebed' (DSG) op het rooster. De gedachte bij de voorbereiding is: "Hoe gaat dat bij de Groenmarktkerk?" en welke onderdelen van de diensten/bijeenkomsten van de St. Antonius Gemeenschap kunnen ons nieuwe inzichten geven?

Met die vraag gingen Bernadette Meertens, Wim Blüm en ik donderdag 1 augustus om tafel. Als daar aspecten uitkomen die goed aansluiten en toch anders zijn dan onze DSG, dan geeft dat nieuwe impulsen die we misschien gaan gebruiken.

En wie herkent dit?

- De DSG is mooi en anders maar je mist ook de eucharistie.
- De verbinding en uiting van onze belangrijke rituelen zijn in de DSG afwezig en dat merk je.
- Is die dienst dan volwaardig genoeg of is het een 'zondag vrijaf'?
- Of is het juist een dienst waarin je weer op een andere manier met je geloof 'werkt'?

Voor mij was een gezegend water-ritueel als onderdeel van de dienst een fijne verrassing tijdens de retraite in de Sint-Willibrordsabdij in Doetinchem. Is dat ook een mogelijkheid om bij ons te gaan invoeren?

Het wordt een leuke manier van ontdekken en versterken en ik ben benieuwd wat het ons gaat brengen voor de DSG.

Brigitte Paulissen

Bazaar

Zaterdag 6 juli jl. was het zover: de lang aangekondigde en verwachte bazaar van de parochie.

Zou er iemand komen? Ging het lukken met de optredens? En vooral: wie gaat het allemaal kopen?

We mogen terugkijken op een geslaagd evenement. Het is gelukt een groot gedeelte van de in de kelder opgeslagen goederen te verkopen; er waren veel mensen en het team, dat de hele week door onder de bezielende leiding van Brigitte had opgebouwd, verkocht en weer opgeruimd, kan op een “goede teamervaring” terug kijken.

Ook de opbrengst - € 3.000 inclusief giften - mag er zeker zijn!

De helft van het bedrag gaat - na aftrek van de kosten - naar de Antoniusgemeenschap voor haar diaconale projecten. De andere helft besteden we aan de hoognodige verbetering van de geluidsinstallatie in de kerk om zo ook klaar te zijn voor de eisen die de toenemende verhuur en de livestream aan ons stellen.

Met deze bazaar wordt een lange en eerbiedwaardige traditie in de parochie afgesloten. Het was de laatste bazaar (zo denken we nu 😊), de kelderruimte is leeg en wordt binnenkort opnieuw ingedeeld. We willen kelderboxen realiseren, die we aan buurtbewoners gaan verhuren. Zo kan deze “lege” ruimte ook bijdragen aan het veiligstellen van de toekomst van ons kerkelijk complex.

Aan alle medewerkers en bezoekers nogmaals: hartelijk bedankt!

Robert Frede

Vanuit het bestuur,

In het vorige nummer schreef ik al hoeveel meer groepen mensen van ons kerkgebouw gebruik maken, en wat voor organisatie dat met zich mee brengt.

De afgelopen weken hebben we in het bestuur verder gekeken naar het stroomlijnen van het hele proces vanaf de vraag naar verhuurruimte tot aan de daadwerkelijke verhuur met alle administratieve gevolgen van dien. Nu de kelder na de bazaar helemaal leeg getrokken is, wat overigens toch een homerische prestatie mag worden genoemd, wordt gekeken hoe deze straks ingedeeld kan worden voor de verhuur van opslagruimte, en ook wordt gekeken naar optimalisatie van de verhuurplekken in de garages en de fietsenstalling. Een deel van de opbrengst van de bazaar gaat, zoals u weet, naar de verbetering van de geluidsinstallatie. Ook de Anglicaanse gemeenschap zal hier een financiële bijdrage aan leveren. Verder heeft u op de parochieapp kunnen zien dat de verwarmingsketel van de kerk vervangen is, een hoognodige en flinke investering.

Zaterdag 14 september aanstaande zullen we de kerk weer open stellen voor de Open Monumentendag, en het is super dat Michael - die altijd zorgt voor een mooie opstelling - zijn medewerking heeft toegezegd. Ook zullen er koren optreden, altijd feestelijk. We hopen natuurlijk nog wat extra vrijwilligers te krijgen.

Begin volgend jaar zal er met de subsidie die we via het project Buurtbakens hebben kunnen krijgen, een aantal verbouwingen plaatsvinden, waaronder die van de toiletgroep. Voor het beheer van dat geld, wordt een aparte

stichting opgericht.

Zoals u ziet, het bestuur is dus op het moment heel erg bezig met regelingen, stroomlijnen, toekomstbestendig maken, verhuur, het kerkgebouw.

Als alles wat hier staat, een beetje zijn beslag heeft gekregen, willen we weer eens met elkaar een dag filosoferen over de kerk zelf, het geloof, het gedachtengoed en welke rol we als bestuur kunnen innemen. Van daaruit kunnen we weer extra activiteiten gaan organiseren, buiten de kerntaak van de wekelijkse eucharistieviering.

Joep Beneken Kolmer

PS: oh ja, voordat ik het vergeet, zijn er onder u fanatieke instagrammers?

Vanuit de Antonius gemeenschap

Vredesweek

De vredesweek is van 14 september tot en met 22 september 2024 en het thema is dit jaar: **Samen voor vrede. NU!**

Versillende organisaties laten zien wat vrede voor hen betekent. Tijdens deze week is er o.a. een inloopmogelijkheid om mee te zingen en samen vredesliederen te leren en te zingen; een bijeenkomst in het kader van de LHBTI-gemeenschap, een extra gebed voor vrede, aandacht voor de dag van de vrede - uitgeroepen door de Verenigde Naties op 21 september 1981; Yorick van Norden zal optreden; scholen die meedoen en in de klassen spreken over vrede; een multiculturele avond en niet te vergeten een vredesoptocht op 20 september om 17.00 uur van het Frederikspark naar de Grote Markt met daarbij muziek van verschillende bandjes en mensen die optreden.

In die week is nog veel meer te doen. Eind augustus is dit te vinden op www.antonius-gemeenschap.nl/vredesweek.

Er komt een programmaboekje dat eveneens eind augustus bij de Oud Katholieke kerk te vinden zal zijn. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar: info@antonius-gemeenschap.nl. Of bellen naar **06 337 886 75**.

High tea voor bewoners verzorgingshuizen die moeten verhuizen

In de maand september zullen er twee verzorgingshuizen gesloten worden en de bewoners gaan naar een nieuw onderkomen aan de Boerhavelaan. Men heeft ons gevraagd om voor de bewoners die overgaan, dat zijn dagelijks 20 bewoners en dat gedurende 10 dagen lang, een high tea te verzorgen, zodat de start in de nieuwe omge-

ving op een leuke manier van start gaat. We zijn de uitdaging aange-
gaan.

Maandelijks vredesgebed

Het vredesgebed op de eerste maandag van de maand, 2 september, start na het horen van de sirenes. Als tegengeluid is er het luiden van de klokken van de kerk. Aanvang 12.30 uur op Kinderhuisingel 74.

Jongerenraad

De Jongerenraad gaat weer van start nu de scholen ook weer gaan beginnen.

Alliantie tegen kinderarmoede

Deze blijft doorgaan om samen met vele organisaties de kinderarmoede in Haarlem te verminderen.

Vrede en alle goeds,

Wim Blüm, voorzitter Antonius Gemeenschap

Bij de diensten

Op zondag 8 september vieren we de feestdag van de Geboorte van de H. Maagd Maria, een zeer oude feestdag die al sinds de 7e eeuw zowel in het Oosten als ook in het Westen op deze dag wordt gevierd.

Zondag 15 september is er een viering van Schrift en Gebed waarin onze lector Brigitte Paulissen voor zal gaan (zie ook elders in dit nummer).

Op zondag 29 september is de feestdag van de H. Aartsengel Michaël en alle engelen. De figuur van de aartsengel Michaël verbindt de drie grote monotheïstische godsdiensten met elkaar. Zowel bij joden als bij moslims en christenen heeft hij een plek. Ook deze feestdag heeft zeer oude tradities en wordt sinds ongeveer 450 gevierd.

Traditiegetrouw neemt onze parochie **op zondag 6 oktober** deel aan de viering van de oogst, de Anglicaanse “harvest-service”. De dienst begint om 14.30 uur, aansluitend is er een high tea voorbereid door de Anglicaanse parochie. In de ochtend is er geen dienst van onze parochie.

Onze oud-pastoor Mattijs Ploeger hoopt **op zondag 20 oktober** zijn 25-jarig priesterfeest met ons in Haarlem te vieren. Aangezien hij als rector van het seminarie geen “eigen kerk” heeft wil hij graag in onze kerk waarmee hij zich zeer verbonden weet, deze bijzondere dag luister bijzetten. Als parochie doen we er maar al te graag aan mee. Komt dus allen!

Allerheiligen met de gedachtenis voor Allerzielen wordt dit jaar **op zondag 27 oktober** gevierd. De inmiddels bekende naamlijsten zullen **vanaf zondag 13 oktober** achter in de kerk liggen. Vermeld graag voor- en achternaam. Het maakt niet uit of de overleden persoon Oud-katholiek was of niet. U kunt de naam ook via robert.frede@okkn.nl doorgeven.

September 2024

1 zondag	15e zondag na pinksteren 10:00 uur eucharistieviering celebrant: em. past. Koenraad Ouwens uit Krommenie
8 zondag	Geboorte van de H. Maagd Maria 10:00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
15 zondag	17e zondag na Pinksteren 10:00 uur viering van Schrift en Gebed lector: Brigitte Paulissen
22 zondag	18e zondag na Pinksteren 10:00 uur eucharistieviering celebrant: em. past. Koenraad Ouwens uit Krommenie
29 zondag	H.Aartsengel Michaël en alle engelen 10:00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede

Oktober 2024

6 zondag	20e zondag na Pinksteren in de ochtend geen eucharistieviering, in de namiddag om 14.30 uur gezamenlijke viering met de Anglicaanse parochie Oogst - Harvest celebrant: revd. Bruce Rienstra
13 zondag	21e zondag na Pinksteren 10:00 uur viering van Schrift en Gebed lector: Brigitte Paulissen
20 zondag	22e zondag na Pinksteren 10:00 uur eucharistieviering celebrant: pr. Mattijs Ploeger rector oud-katholiek seminarie uit Alkmaar viering van zijn 25-jarig priesterjubileum

Oktober 2024

27 zondag	Allerheiligen met de gedachtenis voor Allerzielen 10:00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
---------------------	---

November 2024

3 zondag	24e zondag na Pinksteren 10:00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
10 zondag	H. Willibrordus, apostel der Nederlanden 10:00 uur eucharistieviering celebrant: mgr. Dirk Jan Schoon
17 zondag	26e zondag na Pinksteren 10:00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
24 zondag	laatste zondag na Pinksteren: zondag van de voleinding 10:00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede