



RONDON ONZE TOREN

Oud-Katholieke parochie HH. Anna en Maria te Haarlem

Jaargang 2024 Nr. 4



Robert Campin ca. 1380 – 1444: *De geboorte van Christus*
olieverf op paneel (86 × 72 cm) — ca. 1425-30

Colofon

Nieuwsbrief

Rondom onze Toren is een uitgave van de OKKN parochie HH. Anna en Maria te Haarlem en verschijnt vijf keer per jaar. Het volgende nummer verschijnt begin februari 2025.

Deadline voor uw bijdrage is 6 januari 2025.

Redactie

- ❖ Wim de Graaf
(w.degraaf01@quicknet.nl)
- ❖ Beate Günther (layout)
- ❖ Pastoor Robert Frede
(robert.frede@okkn.nl)
023 532 68 78/06 229 204 71)
- ❖ Christel Ruts (correctrice)

Giften

Uw gift voor het blad is welkom op NL67 INGB 000 535 14 68 t.n.v. giften en bijdrage O.K. parochie St. Anna en Maria, o.v.v. 'Rondom onze Toren'.

Websites

haarlem.oudkatholiek.nl



[facebook.com/
oudkatholiekhaarlem](https://facebook.com/oudkatholiekhaarlem)



Webredactie

- ❖ Martine Anema
- ❖ Michael Maas
- ❖ Peter van der Sman

Diensten

Onze vieringen zijn online te volgen op YouTube via

www.oudkatholiekhaarlem.nl



Inhoud

Colofon	2
Kerstgedachte.....	3
Kerstmis 2024	6
Vanuit het kerkbestuur.....	8
Even voorstellen	9
Gezocht: gastvrij onderdak voor ongedocumenteerde mensen..	11
Gereedschap inzamelen	12
Soep Support:.....	13

Kerstgedachte

Je hebt toch wel heel bijzondere oren en ogen nodig om het verhaal van Kerstmis werkelijk te verstaan.

Want ik stel me voor dat ik een van die herders was aan wie de engel komt vertellen dat er een redder is geboren.

Een Christus.

Dat is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord Messias.

Hij zou de wereld omvormen tot het paradijs, zoals bij de schepping bedoeld was.

En nu kwam daar een engel aan mij, een herder, vertellen dat het zo ver was.

Van die herders wordt verteld dat ze gingen.

Zou ik gegaan zijn? Zou u gegaan zijn? Zou ik geloofd hebben wat die boodschapper zei? Wat zou er in mijn hart moeten worden aangeraakt...? Waar zit ik al zo lang op te wachten... Naar uit te zien?

Wat was het in de boodschap van die engel, waardoor die herders inderdaad in beweging kwamen en gingen kijken?

Herders waren in die dagen bepaald niet de belangrijkste of aanzienlijkste mensen in de maatschappij?

Was dat de reden? Dat er eindelijk aandacht aan hen werd besteed? Iemand die hen de moeite waard vond?

En dat niet alleen: ook iemand die hen blij wilde maken.

Moed wilde geven. Toekomstperspectief.

Eindelijk is de Redder geboren. Ga maar kijken.

Zou ik gegaan zijn?

Hoe zag die engel er eigenlijk uit? Hij was – vertelt Lucas – omstraald met licht.

En dat midden in de nacht.

In Bethlehem destijds: gewone, alledaagse mensen, midden in de nacht omstraald door licht, overal.

En aan hen, aan ons wordt een boodschap meegegeven: degene naar wie je al zo lang uitkeek... degene van wie je al zo lang redding en uitkomst verwachtte... degene die waarmaakt dat er genade bestaat... degene die de pijnplekken in mijn hart kent, eerbiedigt en er liefdevol een zachte hand op legt... degene die ons bezweert dat er nieuw begin mogelijk is, in welke

pijnlijk gebroken situatie ook: diegene is in uw midden.

In ons midden.

Ga maar kijken.

En als we inderdaad gaan kijken?

Wat krijgen we dan te zien? Een arm echtpaar ergens aan de rand van een boerenveld. Ze hebben net een kind gekregen.

In arren moede hebben ze het in een voerbak neergelegd. Dat is alles. En dat zou dan degene zijn over wie al die grote dingen worden aangekondigd: Redder, Messias.

Vrede op aarde.

Je moet toch wel heel bijzondere ogen hebben om in deze mensen, in dit kind, net geboren in deze erbarmelijke omstandigheden: om hierin de lang verwachte Redder te zien.

Aan de buitenkant valt er immers niets bijzonders te zien.

En toch... toch hebben die herders gezien wat er gezegd werd.

En ze loofden God, dat ze er getuige van waren geweest.

Daar zit misschien voor ons de grote les van dit gebeuren.

De herders hebben gezien wat er gezégd werd. Aan wat hun ogen zagen, werd toegevoegd wat ze met hun oren hoorden.

Ze hóórden wat ze moesten zien. Alsof er gezegd werd: kijk door de armenlijke buitenkant heen... blijf niet stilstaan bij en staren op de kleinheid en de armoe alleen.

Maar zie daar dwars doorheen het nieuwe begin. Hoor wat er aan de binnenkant schuilgaat: een nieuwe mens van God.

Vrede op aarde.

Redder.

Hij maakt de wereld nieuw.

Tot een paradijs. Dus laten we doen waartoe de engel ons uitnodigt.

En als we terug de nacht ingaan? Aan de buitenkant te zien, zal er aan de wereld niets veranderd zijn. Nog hetzelfde.

Maar wij zijn veranderd. Wij dragen - vanuit wat we lazen of eerder hoorden - woorden en beelden mee in ons hart.

De vaardigheid om dwars doorheen het zogenaamd gewone, alledaagse, dwars doorheen de zogenaamde kleinheid van ons bestaan, het nieuwe begin te onderscheiden, de aanwezigheid van onze God te zien met al zijn

beloften.

Het is al begonnen; merk je het niet?

Ik wens ons allen deze gave in deze adventstijd, met Kerstmis en in het nieuwe jaar!

Robert Frede, pastoor



Martin Schongauer ca. 1447 – 1491: *Aanbidding der herders*
olieverf op paneel (37 × 28 cm) — ca. 1480

Kerstmis 2024

Het jaar lijkt net begonnen, maar het is ook al weer bijna voorbij. 366 dagen zijn bijna voorbij, 52 weken zijn bijna gepasseerd, we zitten in de laatste van de 12 maanden, de laatste maand van de 4 kwartalen van dat ene jaar dat we met 2024 kenmerken en in herinnering zullen houden. En nu mag u zelf invullen waardoor dit jaar in het geheugen zal blijven als het jaar van ... En misschien weet u dat nog niet, want in die paar dagen die ons nog resten, kan nog van alles gebeuren. Daar moet je niet bij stil staan, maar wel rekening mee houden.

Het Kerkelijke Jaar is trouwens wel voorbij en op 1 december vieren we de eerste zondag van de Advent van het jaar C, het jaar van Lucas. Daarmee heb ik dus ook aangegeven dat we ons gaan voorbereiden op Kerstmis, de geboorte van Jezus te Bethlehem. Dat is toch elk jaar weer een inspirerende gebeurtenis. Vier weken in spannende afwachting van die geboorte en dan in de Kerstnacht samen met de herders, die in de nacht in het veld lagen, je laten verrassen door de engelen en je mee laten tronen naar die stal in Bethlehem. Daar zien we voor het eerst dat pasgeboren kind, gewikkeld in doeken, liggend in een kribbe, want er was voor hen geen plaats in de herberg. Na alles te hebben waargenomen, laten we vader en moeder en kind in alle rust achter in die stal en proberen we ons voor te stellen waarvan we zojuist nu eigenlijk getuige zijn geweest. We begrijpen het nog lang niet maar zijn nog steeds zeer onder de indruk van hetgeen we zojuist hebben gezien. Hoe zou je dit alles nou moeten beschrijven? Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom tussen Kerstmis en Epifanie de lezingen elk jaar hetzelfde zijn. Beschreven op de mooiste manier, die we voorhanden hebben.

Tot zover dan even de kerkelijke beleving van dat Kerstfeest. Thuis proberen we op dezelfde inspirerende manier invulling te geven aan de viering van dit Hoogfeest al doen we dat wel ieder op zijn of haar eigen manier. Bij de een groots en bij de ander klein, maar met dezelfde inspiratie, tenminste, dat wens ik iedereen van harte toe. Degenen die het groots vieren, met veel familieleden en vrienden kunnen het heel mooi hebben, maar voor hen die het in kleiner gezelschap of misschien zelfs alleen moeten vieren, kan het ook heel mooi zijn als je je maar verbonden voelt met andere mensen, die ieder op hun eigen manier dat feest ook een invulling proberen te geven. Dan mag de viering van dat kerkelijke nieuwjaar zomaar overgaan in de viering van dat nieuwe jaar volgens de kalender. Dat kerkelijke jaar

heeft geen nummer, we noemen het jaar C. Dat kalenderjaar krijgt nummer 2025 PC ofwel Post Christum, na de geboorte van Christus dus.

Ik wens u allen Zalige Kerstdagen en een gezegend Nieuwjaar toe.

Jan Sentveld

Vanuit het kerkbestuur

Als u dit leest, zijn de voorbereidingen voor de verbouwing van de kelder in volle gang. Het bedrijf Kluswijs zal er diverse opslagruimtes realiseren die verhuurd zullen worden aan particulieren en organisaties. Begin 2025 hopen we dat er met een verbouwing van onder andere het toiletblok beneden begonnen kan worden. Dit is mogelijk gemaakt door een subsidie via Buurtbakens.

Organist Albert Schaapman heeft te kennen gegeven dat hij wat minder wil spelen omdat een belangrijk deel van zijn leven zich steeds meer in Duitsland afspeelt. We zijn heel blij dat we nu naast Sabine van de Zande, een derde organist hebben gevonden. Ze heet Elena Roce en ze is geboren in 1994 in Kroatië. Daar heeft ze ook haar organistenopleiding voltooid en via een scholarship aan het conservatorium van Amsterdam is ze in Nederland beland en woont ze momenteel in Hoofddorp. De bedoeling is dat ze vanaf januari 2025 een keer per maand bij ons komt spelen. Een aantal van u heeft al met haar kennis gemaakt tijdens de jubileumdienst van Mathijs Ploeger. We kijken uit naar deze samenwerking.

Met de dienst van Mathijs en de receptie kunnen we overigens terugkijken op een prachtig feest waar vele parochianen aan deelnamen. En over memorabele diensten gesproken, ook de oogstdienst samen met de anglicanen mag in dat verband genoemd worden. Voorganger Bruce Rienstra liet horen dat hij helemaal thuis is in Groene Theologie.

U weet dat uw kerkbestuur maar een klein clubje is en we zitten nog steeds zonder penningmeester. Daarom hebben we Wilfred Folmer vanuit de landelijke kerk gevraagd om de financiële administratie op zich te nemen. Hij doet dat ook voor een aantal andere parochies.

Joep Beneken Kolmer, secr.

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Het lukt het kerkbestuur een aantal voor de toekomst van de parochie belangrijke projecten op gang te houden c.q. te krijgen. Zo is er inmiddels een stichting opgericht genaamd “Buurtbaken Kinderhuissingel” met als bestuurders Brigitte Paulissen, Martin van Bleek en de pastoor om de door de overheid toegekende subsidie voor onze verbouwing in het kader van het Buurtbakens-project te kunnen ontvangen.

De overheid kan kerken namelijk niet rechtstreeks subsidiëren. Ook voor de verduurzaming van het gebouw is een forse toezegging van de (rijks-)overheid ontvangen.

We wachten op de tekeningen van de architect zodat de verbouwing in maart/april kan beginnen. Parochiezaalen plus wc's en een betere toegankelijkheid zijn de belangrijkste speerpunten; ook de akoestiek van de parochiezaal staat op de agenda.

In de kerkruimte is inmiddels door de Anglicaanse parochie een vleugel geplaatst die uiteindelijk wat meer richting de preekstoel zal verhuizen ten koste van één of twee banken. Voor deze actie zijn we in gesprek met de Monumentendienst.

Oplettende bezoekers zullen ook hebben gemerkt dat een barokke kast uit de bisschopskamer naar boven verhuisde om de bladmuziek en de boeken voor de dienst op te kunnen bergen. Veel dank gaat hiervoor uit naar Menno en Brigitte die de kast, nadat hij uit elkaar was gehaald, van schimmel en vocht ontdeden zodat hij in gebruik genomen kon worden!

En zo staan er nog andere grotere of kleinere verbeteringen en veranderingen op de planning.

Maar u kunt natuurlijk denken: zijn we daarvoor kerk?

Het kerkbestuur is aan het nadenken hoe we ook op de spirituele behoeftes in onze gemeenschap buiten de kerkdiensten om beter kunnen ingaan.

Heeft u daar ideeën of vragen over? Schroom niet deze met pastoor en kerkmeesters te delen; juist in deze tijd van de advent waar onze blik vanouds meer naar binnen is gericht.

Als kerkbestuur kiezen we ervoor elkaar als gemeente te bemoedigen en er niet voortdurend bij stil te staan wat stroef of moeizaam gaat. Dat weten we allemaal wel en meestal kennen we ook wel de reden. Dat beurt niemand op en geeft geen positieve energie.

Maar dat neemt niet weg dat er vele kleinere en niet tijdrovende zaken zijn die we toch nog graag over meer mensen zouden willen verdelen.

Dus als u straks uw agenda voor 2025 in gaat vullen hoeft u niet maanden voor kerkenwerk te reserveren maar wellicht kunt u toch even denken: zou ik niet eens per maand de bloemen kunnen doen bijvoorbeeld? Of een ander klein klusje...

Dat maakt het voor iedereen wat lichter.

Ik wens u allen een goede en warme adventstijd waarin we opgaan naar het licht dat Christus bracht in de wereld: Kerstmis!

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Kinderhuissingel,
Robert Frede, pastoor

Gereedschap inzamelen

Stichting Vraag en Aanbod Internationaal: deze stichting is opgericht in 1985 en ziet het als haar missie “bij te dragen aan een duurzame, sociale en maatschappelijke ontwikkeling van mensen en groepen in Afrika en Nederland, die in een achterstandspositie verkeren”.

Door mensen middelen zoals gereedschappen en de kennis en vaardigheden te geven, kunnen zij zelf-redzaam worden.

Waar is behoefte aan: naaimachines, gereedschappen en kleine en grotere machines voor allerlei technische beroepen, computers, rollators, fietsen en handgereedschap voor timmerlieden, metselaars, loodgieters, metaalbewerkers, automonteurs, schoenmakers; tuingereedschap.

Wij zijn contactpersoon en komen het bij u ophalen.

Kees en Anneke van Lieshout: annekevanlieshoutblom@gmail.com
tel: 023- 5310547/ 06-15273456



**vraag & aanbod
internationaal**
het gereedschap voor de wereld



Stichting Vraag & Aanbod Internationaal
Belsebaan 4
5131 PH Alphen (NB)
Nederland

013-4635032
info@vraagenaanbodinternationaal.nl
www.vraagenaanbodinternationaal.nl

Gezocht: gastvrij onderdak voor ongedocumenteerde mensen

Advent 2024

In het hart van ieder van ons leeft de hoop als verlangen naar het goede, ook al weten wij niet wat de dag van morgen zal brengen. Dit verlangen groeit in de Adventsdagen uit tot de verwachting dat God naar ons toekomt. God doet dat in Jezus Christus en in iedere ontmoeting: met onze geliefde, ons kind of onze buurman, maar in het bijzonder met de vreemdeling.

Jezus zegt (in Matteüs 25): *‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op.’* Het is een oproep tot gastvrijheid, gevoed vanuit het besef dat Gods volk uit vreemdelingen bestond die de bittere onderdrukking in Egypte ontvluchtten. Een oproep die anders klinkt dan het spreken over *‘de nieuwe wind die in Europa waait’* waarvan *‘het strengste asiel- en migratiebeleid ooit’* het belangrijkste onderdeel lijkt te zijn.

Stem in de Stad: Programma Ongedocumenteerden

Stem in de Stad biedt op dit moment aan zeven ongedocumenteerde mensen onderdak. De meesten van hen zijn asielzoekers die de overheidsopvang moesten verlaten, maar niet (of niet direct) naar hun land kunnen terugkeren. Zij zijn dakloos. Wij vangen hen tijdelijk op waarbij onze begeleiding zich op drie perspectieven richt: terugkeren, door-migreren (bijv. naar familie) of een nieuwe verblijfsprocedure starten (mits kansrijk). De begeleiding helpt mensen op de been. Op straat hebben zij geen toed



Gastvrij Onderdak

Wij willen onze opvang vanaf deze Advent uitbreiden naar 15 plaatsen. Daarom deze oproep: Heeft u in huis een kamer of (zolder-)verdieping over voor een aantal weken tot drie maanden? Laat het ons weten!

Wij zorgen voor goede begeleiding, financiële ondersteuning van uw gast en zijn of haar vertrek na de afgesproken periode. Uw gastvrijheid is een teken van hoop en een bijdrage aan de terugkeer van het licht in 2025.

Ga naar stemindestad.nl/nieuws, lees onze brochure ‘Gastvrij Onderdak’ of bel ons voor een vrijblijvende afspraak op 023 5342 891 of 06 2121 2743.

Even voorstellen ...

4 nieuwe huurders van de voormalige kosterijwoning aan het woord

Cissie van der Ven

Beste parochianen,

Wat een prachtige plek hebben jullie!

De afgelopen jaren heb ik () een vrij nomadisch leven geleefd. Ik ben nu aan het zoeken naar een nieuwe plek en vind het heel fijn even hier te zijn om de komende maanden Haarlem te kunnen ontdekken en deze parochie te leren kennen.

Ondertussen werk ik als fotograaf aan verschillende opdrachten en exposities, geef ik les aan de Fotoacademie in Amsterdam en werk ik in de horeca in Haarlem.

Ik hou van de afwisseling en de combinatie van het werken met beeld en met mensen.

Daarnaast ben ik te vinden in de duinen, geniet ik van het wonen dicht bij zee en het zwemmen in het Wed. Ook vind ik het leuk om gezang van jullie te horen in de gang; Ik ben blij dat ik hier een tijd kan doorbrengen!

Dank jullie wel en tot in de wandelgangen!

Rianne Leeuwenburgh

Ik ben Rianne Leeuwenburgh. Al ruim vijftientig jaar werk ik als zzp'er - met heel veel plezier - in het onderwijsveld; in wisselende rollen en contexten, bij voorkeur op het gebied van toetsing en beoordeling.

Ik ondersteun examenorganisaties en onderwijsinstellingen die hun onderwijsprogramma's, toetsing en beoordeling willen verbeteren.

Ik geef les aan docenten, met name van het hbo, en begeleid curriculum-examen- en toets-commissies.

Sinds de corona-crisis wordt er in het onderwijs veel online gewerkt en veranderde de huiskamer in een soort kantoor en de eettafel werd bureau.

Ik ben dus heel blij met de fijne werkkamer in de Pijntorenstraat, in het mooiste stukje van Haarlem, met uitzicht op de binnentuin en de kerk!

Anton Lalkens

Beste lezer,

Mijn naam is Anton Lalkens. Ik heb 2 dochters en ben sinds 2015 samen met mijn vrouw woonachtig in Haarlem vlakbij de Ripperda kazerne.

Daarvoor woonde ik in Frankrijk en wellicht zullen jullie ook wat flarden opvangen als ik vergader met mijn collega's, want ik werk op afstand voor een Frans bedrijf, Econocom.

Mijn rol is informatiebeveiliging en dat is een bijzonder interessante tak van sport tegenwoordig in de ICT sector.

Wellicht komen we elkaar eens tegen één dezer dagen.

A bientôt!

Anton Lalkens

Rosita Wolkers

Hallo,

ik ben Rosita Wolkers en ik woon samen met mijn partner Abel, dochter Manou en onze twee katten Halloumi en Wasabi in Haarlem.

Ik werk als scenarioschrijver en regisseur voor films en series. Volgend jaar maak ik mijn speelfilmdebuut 'VLAM'. Op dit moment werk ik aan verschillende creatieve projecten, waaronder een korte fictiefilm, een nieuwe speelfilm en werk ik samen met een team aan een jeugdserie.

Verder hou ik van lekker koken (en eten) en ik zing in een koor.

Rosita Wolkers

Scenarioschrijver-regisseur

www.rositawolkers.com

Soep Support:

de 5^e editie nu 'Onder de Toren'.

Soep Support is een initiatief van de Antonius Gemeenschap ontstaan in coronatijd.

Het was lastig om elkaar te ontmoeten en te ondersteunen. Zo ontstond de gedachte om in de donkere herfst- en wintermaanden elkaar een hart onder de riem te steken d.m.v. een eenvoudig emmertje verse **vegetarische** soep. We begonnen in oktober 2020 in de pastorie van de Groenmarkt-kerk. Buurtbewoners, parochianen en een aantal zzp'ers vormden de vaste klandizie.

In 2021 zijn we vanwege praktische overwegingen naar het wijkcentrum Binnensteeds verhuisd.

Men was zo enthousiast over dit simpele initiatief dat we ook na coronatijd zijn doorgegaan.

In dit 5^e seizoen van Soep Support koken we vanuit onze nieuwe locatie, de Oud Katholieke Kerk op de Kinderhuissingel 76.

We hopen dat ook deze buurt en mensen vanuit de parochie er gebruik van zullen maken.

Een ieder die zich voor dinsdag 17.00 aanmeldt, kan op woensdag tussen 16.00-17.00 de soep komen afhalen. Kostprijs € 2,00 voor ½ liter. Wij geven bij de eerste keer een emmertje mee waar 1 liter in past, maar u mag zelf ook iets meenemen.

Aanmelden kan via: info@antonius-gemeenschap.nl of bel/app/sms 0633788675

Vrede en alle goeds,

Joris Obdam - Antonius Gemeenschap



Begin nieuw liturgisch en lees-jaar

Met de 1^e zondag van de advent begint traditioneel het nieuwe liturgische (= kerkelijke) jaar. We sluiten op 24 november het B-jaar af met zwaartepunt voor de evangelielezingen bij Marcus. Daarna beginnen we aan het C-jaar in onze driejaarlijkse cyclus. Het zwaartepunt in de lezingen uit de evangeliën ligt in het C-jaar bij de evangelist Lukas. Zoals voor alle evangelisten geldt, is er niet erg veel over de schrijver bekend. Volgens de traditie was hij geboren in Antiochië (het huidige Antakya in Turkije) en reisde hij als leerling van Paulus met hem mee. De traditie vertelt verder dat hij arts was maar ook schilder. Hij zou enkele afbeeldingen van de maagd Maria gemaakt hebben. Het beroemdste van deze iconen van zijn hand werd volgens de traditie bewaard in het klooster Sumela (vandaag eveneens in Turkije aan de Zwarte Zee). Met de verdrijving van de Griekse bevolking uit deze streek in 1922 is dit icoon in Griekenland beland.

De traditie vertelt verder dat Lukas als bisschop op 84-jarige leeftijd in 63 in Thebe in het huidige Griekenland is overleden. Hij werd in Ephesos (Efes/Selcuk) begraven. Als relieken vereerde fragmenten van zijn lichaam zijn tegenwoordig over de hele wereld verstrooid.

Minder legendarisch en door veelvuldig taalkundig onderzoek bevestigd, is dat hij vermoedelijk naast zijn evangelie ook de Handelingen der Apostelen heeft opgeschreven. Bijbelwetenschappers dateren zijn geschriften op de tweede helft van de eerste eeuw na Christus. De eerste tekstfragmenten op papyrus dateren uit het begin van de 3^e eeuw.

Lukas staat dus – hoewel ook hij geen ooggetuige meer was – relatief dicht bij de eerste getuigen van Jezus' leven en optreden in Israël.

Het is de bedoeling dat met dit nieuwe leesjaar ons huidig lectionarium wordt vervangen door de nieuwste editie van de Nieuwe Bijbelvertaling, NBV21.

Op het moment van het schrijven van deze bijdrage waren nog niet alle details over de vorm van publicatie bekend. Ik ga ervan uit dat er géén nieuwe versie van het (kleine) groene lectionarium meer komt.

Nieuwjaarsvesper bisdom Haarlem

Op 5 januari hopen we het jaar 2025 - zoals gebruikelijk - te beginnen met het zingen van de vespers in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria in Haarlem. De vespers beginnen om 16.00 uur en na afloop is er gelegenheid om elkaar bij een hapje en drankje een zegenrijk nieuwjaar te wensen. Ik hoop van harte dat velen de weg naar Haarlem weten te vinden om samen Gods lof te zingen.

Daarnaast heb ik nog een speciale oproep aan zangers en zangeressen. De afgelopen jaren hebben we geëxperimenteerd met een enigszins nieuwe opzet van de dienst met de nodige variatie aan gezangen. Ook voor de komende dienst doen we een beroep op de wat meer ervaren zangers en zangeressen om een gelegenheidskoor te vormen, dat onder leiding van Xandra Mizée de voorzang verzorgt. Wie zingend wijs kan houden, enigszins noten kan lezen en zich thuis kan voorbereiden, en wil meedoen om deze gezamenlijke bisdomsdienst gestalte te geven, kan zich opgeven bij Lidwien van Buuren, die als coördinator optreedt: lidwienvanbuuren@gmail.com.

Er wordt één repetitie half december in Haarlem gepland en voorafgaand aan de dienst zingen we daar ook in.

We hopen op een volle kerk die zingend en biddend het nieuwe jaar ingaat!

+ Dirk Jan, bisschop van Haarlem

Bij de diensten

Op **zondag 1 december** vieren we het begin van de advent, in vroegere tijden een “kleine vastentijd” waarin geen Gloria werd gezongen. Vroeger een zogenoemde gesloten tijd waarin geen grote feesten werden gevierd en men ook niet ging trouwen. Geen “kersttijd” dus, die duurt in de liturgische kalender van Kerstmis tot en met Maria Lichtmis.

In die zin staat het kerkelijk jaar een beetje haaks op de beleving van veel mensen die de advent juist uitbundig als kersttijd vieren.

Zondag 8 december hopen *Wim en Annemarie Brouwer-van Emmerik* te herdenken dat het 50 jaar geleden is dat zij in het huwelijk zijn getreden. We wensen het jubilerend paar alvast nog vele jaren in geluk en gezondheid!

Zondag 15 december houden we in aansluiting op de eucharistieviering de jaarlijkse adventsmaaltijd. De intekenlijsten voor de deelname (en het maken van lekkere hapjes) kunt u vanaf 1 december verwachten.

Op de 4^e **zondag** van de advent, **22 december**, zou het erg fijn zijn als enkele vrijwilligers de kerstboom zouden kunnen opzetten en de kerstversiering willen aanbrengen. Sinds wij geen betaalde koster meer hebben – en Michaël en Menno gelukkig erg veel oppakken – moeten wij telkens goed kijken hoe alles goed georganiseerd kan worden. Michaël is met vakantie deze dagen.

De **kerstnachtdienst** bij kaarslicht op **dinsdag 24 december** begint om 22.00 uur.

Op **Kerstmorgen woensdag 25 december** is de pontificale eucharistieviering om 10.00 uur.

Zondag 5 januari 2025 vieren we het hoogfeest van **Epifanie, de Openbaring van onze Heer Jezus Christus aan de volkeren, “Driekoningen”**.

In de namiddag van deze dag zingen we om **16.00 uur** de **vespers voor Nieuwjaar** met daaraan aansluitend de nieuwjaarsontmoeting van het bisdom Haarlem. U bent allen van harte welkom! (zie ook elders in dit nummer).

Zondag 19 januari is de Haarlemse oecumene onze gast in de jaarlijkse oecumenische dienst. De eigenlijke eucharistieviering begint om 11.00 uur. Vanaf 10.00 uur is er inloop met koffiedrinken om met elkaar kennis te maken.

De laatste jaren werd duidelijk dat de oecumene minder welkom is in de RK kathedrale kerk en is er besloten de oecumenische viering te laten rouleren in de Haarlemse (binnenstads-)kerken. Let u ook op verdere aankondigingen voor bijvoorbeeld het gelegenheidskoortje samen met de andere kerken.

Op zondag 2 februari, de feestdag van de **Opdracht van de Heer in de Tempel**, “**Maria Lichtmis**” sluiten we de liturgische kersttijd af.

December 2024

1 zondag	1^e zondag van de advent zondag <i>Ad te levavi</i> 10:00 uur eucharistieviering celebrant: mgr. Dick Schoon
8 zondag	2^e zondag van de advent zondag <i>Populus Sion</i> <i>50 jarig huwelijk Wim en Annemarie Brouwer-van Emmerik</i> 10:00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
15 zondag	3^e zondag van de advent zondag <i>Gaudete</i> 10:00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
22 zondag	4^e zondag van de advent zondag <i>Rorate Coeli</i> 10:00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
24 dinsdag	Kerstnacht 22:00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
25 woensdag	Kerstdag 10:00 uur pontificale eucharistieviering celebrant: mgr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem en past. Robert Frede
26 donderdag	H. Stefanus, diaken en eerste martelaar geen viering in ons kerkgebouw
29 zondag	zondag na Kerstmis 10:00 uur eucharistieviering celebrant: mgr. Dick Schoon

Januari 2025

<p>5 zondag</p>	<p>Epifanie - Openbaring van onze Heer Jezus Christus aan de volken - "Driekoningen" 10:00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede</p> <hr/> <p>16:00 uur pontificale vesper celebrant: mgr. Dick Schoon, bisschop van Haarklem + deken Robert Frede aansluitend nieuwjaarsontmoeting van het bisdom Haarlem</p>
<p>12 zondag</p>	<p>1e zondag na Epifanie 10:00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede</p>
<p>19 zondag</p>	<p>2e zondag na Epifanie 11:00 uur oecumenische viering van Schrift en Gebed t.g.v. "gebedsweek voor de eenheid der christenen"</p>
<p>26 zondag</p>	<p>3e zondag na Epifanie 10:00 uur eucharistieviering celebrant: pr. Mattijs Ploeger, rector van het oud-katholiek seminarie uit Alkmaar</p>

Februari 2025

<p>2 zondag</p>	<p>Opdracht van de Heer in de Tempel - "Maria Lichtmis" 10:00 uur eucharistieviering celebrant:</p>
----------------------------	--