

# KOM IN BEWEGING VOOR VREDE



## VREDESWANDELING HAARLEM

Iedere eerste maandag van de maand, wanneer de sirenes loeien, lopen wij vanaf de Grote Markt naar de Oud-Katholieke Kerk aan de Kinderhuissingel.

**Loop je met ons mee voor vrede?**

### WAAROM?

We leven in verontrustende tijden. De democratie staat onder druk. Het klimaat verslechtert. Oorlog is overal en dreigt ook hier. Maak jij je ook zorgen? Dan ben je niet alleen. Niets doen is geen optie, toch? Daarom roept de Antonius Gemeenschap Haarlemmers op in beweging te komen. Om samen onze zorgen te delen en te laten zien dat we het anders willen.

### WAT DOEN WE?

Op de eerste maandag van de maand loeien om 12.00 uur de sirenes: het startsein voor onze vredeswandeling. We wandelen van de Grote Markt naar de Oud Katholieke Kerk aan de Kinderhuissingel. Daar staat koffie en thee klaar. Aansluitend houden we ons maandelijkse Vredesgebed (dat al 40 jaar plaatsvindt). Ook daarbij ben je van harte welkom, maar dat hoeft uiteraard niet.



Deze vredeswandeling is een initiatief van de Antonius Gemeenschap. Wij zijn een actieve Haarlemse vrijwilligersorganisatie en werken met diverse projecten aan een zorgzame, vreedzame en eerlijke samenleving voor iedereen. Wij organiseren met PAX Nederland ieder jaar in september de Vredesweek Haarlem.



[www.antonius-gemeenschap.nl](http://www.antonius-gemeenschap.nl)

**PAX** Vrede.  
Wie durft?