

zondag 18 augustus 2024

13^e zondag na Pinksteren (15 in reeks B)

voorganger: pastoor Robert Frede

gezangboek
blauw kerkboek
rood

Intredezing zie hiernaast	730	
Inleiding / schuldbelijdenis		blz 413
Kyrie en Gloria	mis 7	
Gebed van de dag		blz 209
Eerste schriftlezing	lectionarium groen	blz 319
Psalm 147, 12-20		blz 964
Tweede schriftlezing	lectionarium groen	blz 319
Halleluja Allen gaan staan	nr 460	
Evangelie	lectionarium groen	blz 320
Na evangelie	nr 305	
Preek		
Geloofsblijdenis	nr 310	
Voorbeden	nr 968 afsluiting: <i>zie hieronder</i>	
Vredegroet		blz 421
Gezang bij opdracht	746	
Gebed over de gaven		blz 214
Inleiding priefatie		blz 424
Priefatie		blz 210
Heilig	mis 7	
Euch. gebed 3		blz 436
Onze Vader		blz 474
Lam Gods	mis 7	
Communie		blz 475
Stilte		
Gezang na communie zie ommezijde		
Gebed na communie		blz 210
Allen gaan staan		blz 478
Looft en dankt 6 en zegen		
Slotzang	nr 811	

Afsluiting voorbeden

nr 966



Lof en heer-lijk-heid, wijs-heid en dank,
eer, macht en sterk-te aan on-ze God
van-daag en al-le da-gen tot in eeu-wig-heid.

Gezang na communie



Mid - den in de dood
zijn wij in het le - ven,
want Eén breekt het brood
om met ons te le - ven
mid - den in de dood.

2. Dood is in ons bloed,
dood voor onze ogen,
maar Hij geeft ons moed,
dat wij leven mogen,
met de dood in 't bloed.
3. Dat wij uit de dood
opstaan om te leven,
etend van het brood
dat Hij heeft gegeven
midden in de dood.
4. Lamp voor onze voet,
licht voor onze ogen,
geef ons levensmoed
met de dood voor ogen,
met de dood in 't bloed.
5. Jezus, uit de dood
opgestaan tot leven,
wees voor ons het brood,
dat wij in U leven
midden in de dood.
6. Wees voor ons de wijn,
dat wij van U drinken.
Wees voor ons de pijn,
dat wij in U zinken,
dat wij in U zijn.