

**zondag 8 september 2024**

**Geboorte van de H.Maagd Maria**

*voorganger:* pastoor Robert Frede

***Bij het gebed van de dag en het gebed na de  
communie gaat de gemeente staan.***

**gezangboek**      **kerkboek**  
**blauw**              **rood**

<b>Intredezing</b>	<b>nr 692</b>	
Inleiding / schuldbelijdenis		<b>blz 413</b>
<b>Kyrie en Gloria</b>	<b>mis 8</b>	
<i>allen staan</i> Gebed van de dag		<b>blz 289</b>

Eerste schriftlezing      **lectionarium groen blz 537**

<b>Antwoordpsalm</b>	<b>nr 294</b>	
----------------------	---------------	--

Tweede schriftlezing      **lectionarium groen blz 537**

<b>Halleluja <i>allen staan</i></b>	<b>nr 458</b>	
-------------------------------------	---------------	--

Evangelie                      **lectionarium groen blz 538**

Na evangelie	<b>nr 305</b>	
--------------	---------------	--

**Preek**

<b>Geloofsbelijdenis</b>	<b>nr 311</b>	
Voorbeden	<b>nr 967 1<sup>e</sup> regel</b> afsluiting: <b>nr 966</b>	
Vredegroet		<b>blz 421</b>
<b>Gezang bij opdracht</b> <b><i>zie ommezijde</i></b>		
Gebed over de gaven		<b>blz 289</b>
Inleiding priefatie		<b>blz 424</b>
Priefatie		<b>blz 290</b>
<b>Heilig</b>	<b>mis 8</b>	
Eucharistisch gebed 4		<b>blz 439</b>
Onze Vader		<b>blz 474</b>
<b>Lam Gods</b>	<b>mis 8</b>	
Communie		<b>blz 475</b>
Stilte		
<b>Gezang na communie</b>	<b>nr 816</b>	
<i>allen staan</i> Gebed na communie		<b>blz 290</b>
Looft en dankt 4 en zegen		<b>blz 478</b>
<b>Slotzang</b>	<b>nr 556</b>	

## Gezang bij opdracht



1. Een leven lang bleef zij getrouw  
aan Hem die God haar wilde geven  
als Mensenzoon, Immanuel:  
zijn leven werd haar eigen leven.

2. “Laat mij geschieden naar uw woord”,  
haar eigen mond heeft dit gesproken.  
Het Woord van God werd door haar mens  
en nooit heeft zij haar trouw verbroken.

3. Want toen haar Zoon stierf aan het kruis  
gaf Hij haar aan zijn liefste broeder,  
toen Hij tot hem, Johannes, zei:  
“Blijf haar getrouw, zij is uw moeder.”

4. Over de dood heen bleef zij trouw,  
zo werd zij moeder van twee zonen.  
Die elke mens tot moeder werd  
mocht met hen eeuwig bij God wonen.

5. Haar die de engel had gegroet  
moeten de machten eeuwig loven.  
Als een vorstin in 't hemelrijk  
kreeg zij haar troon in hoge hoven

6. Maria, kind van Nazaret,  
gij vond bij Gode welgevallen.  
Nu zijt gij kind aan 't Vaderhuis  
bid voor ons, moeder van ons allen.