



RONDON ONZE TOREN

Oud-Katholieke parochie HH. Anna en Maria te Haarlem

Jaargang 2025 Nr. 1



Orazio Borgianni: *God verschijnt aan Mozes in het brandend braambos*, naar Rafaël, 1615
(Rijksmuseum)

Colofon

Nieuwsbrief

Rondom onze Toren is een uitgave van de OKKN parochie HH. Anna en Maria te Haarlem en verschijnt vijf keer per jaar. Het volgende nummer verschijnt rond 11 mei 2025. Deadline voor uw bijdrage is 28 april 2025.

Redactie

- ❖ Wim de Graaf
(w.degraaf01@quicknet.nl)
- ❖ Beate Günther (layout)
- ❖ Pastoor Robert Frede
(robert.frede@okkn.nl)
023 532 68 78/06 229 204 71)
- ❖ Christel Ruts (correctrice)

Giften

Uw gift voor het blad is welkom op NL67 INGB 000 535 14 68 t.n.v. giften en bijdrage O.K. parochie St. Anna en Maria, o.v.v. 'Rondom onze Toren'.

Websites

haarlem.oudkatholiek.nl



[facebook.com/
oudkatholiekhaarlem](https://facebook.com/oudkatholiekhaarlem)



Webredactie

- ❖ Michael Maas
- ❖ Peter van der Sman

Diensten

Onze vieringen zijn online te volgen op YouTube via
www.oudkatholiekhaarlem.nl



Inhoud

Colofon	2
Beste Parochianen en vrienden van de parochie,	3
Van de pastoor... ..	5
De narcissen bloeien al weer	8
Vanuit het kerkbestuur	9
Kerkmeester vanaf 1 januari 2025	10
Bezoek aan een Groene Kerk..	11
Vastenactie 2025.....	13
Bij de kerkdiensten.....	17

Redactioneel

Zoals u zult merken, zijn de pagina's deze keer nogal gevuld. Dat heeft te maken met het afdrukken van dit boekje dat een aantal bladzijden vereist dat deelbaar door vier is.

Aangezien wij toch ook graag zo duurzaam - of "groen" - mogelijk willen zijn, heb ik daarvoor gekozen om papier te sparen - ook al is het aantal boekjes dat daadwerkelijk op papier verschijnt nog wel te overzien.

Ik denk dat het ook met bewustzijn te maken heeft: je bewust zijn van hoe we met Gods schepping - de natuur, onze grondstoffen, het klimaat etc. - om (willen) gaan.

Hartelijke groet,

Beate

Beste Parochianen en vrienden van de parochie,

Met ingang van 1 februari word ik als pastoor van de parochie van de HH. Fredericus en Odulfus in Leiden benoemd. Ik blijf pastoor hier in Haarlem en deken van het bisdom en Frans en ik blijven in de pastorie aan de Kinderhuissingel wonen. Ik stop met mijn werk als geestelijk verzorger in De Heemhaven in Heemstede bij Zorgbalans. Mijn benoeming in Leiden behelst 0,4 fte.

Op het eerste gezicht verandert er dus voor de parochie Haarlem niet veel. Ik hoop dat dat ook op het tweede gezicht zo is.

Wél is het zo dat er nu sterker afgewisseld wordt bij de voorgangers in Haarlem omdat ik om en om voorga. En dat zal ook bij hoogfeesten zo zijn.

Gelukkig woont er met onze bisschop een tweede geestelijke in onze parochie zodat we hopen ook bij de wisselende voorgangers een zekere continuïteit te kunnen realiseren. Met de bisschop heb ik de afspraak kunnen maken dat hij de gehele Goede Week dit jaar in de parochie Haarlem voor zal gaan.

Voor mij is het grote voordeel dat ik na 22 jaar in de ouderenzorg nu weer bij één werkgever – onze kerk – werk en dat ik zo ook wat beter aan activiteiten zoals een retraite deel kan nemen. De twee werkvelden – kerk en zorg – gingen ook inhoudelijk steeds verder uit elkaar ontwikkelen zodat ik het gedurende de laatste twee jaar ook als belastender ging ervaren. Het werken op twee verschillende terreinen heeft mij zeker ook inhoudelijk verrijkt. Nu is het de tijd om voor de laatste werkzame jaren de bakens weer te verzetten.

Dit parochieblad behelst de veertigdagentijd, de Goede Week en brengt ons tot de tijd van Pasen. De belangrijkste tijd van het kerkelijk jaar – van ons geloof eigenlijk.

Een tijd geleden werd ik door een jonge islamitische student die een vergelijkend werkstuk aan het maken was over “de beleving van het monotheïsme bij christenen en moslims” – een wat houtherig thema vond ik – over mij/onze geloofsbeleving geïnterviewd. Wat nu het belangrijkste moment in het jaar was. Op mijn antwoord: de Paaswake en Pasen was hij zéér verbaasd. Niet Kerstmis? Het gesprek vond namelijk tijdens de advent plaats en Kerstmis beheerst natuurlijk het straatbeeld.

Elk jaar is het opnieuw belangrijk dat we ons tijdens de voorbereidingstijd van de veertig dagentijd realiseren – dat de verrezen Christus en de vrijheid die dat met zich brengt het centrum van ons geloven is.

Laten we met elkaar daarover in gesprek blijven en laten we dat ook uitdragen in ons dagelijks leven. Dat het leuk is te geloven, christen te zijn – zelfs oud-katholiek te zijn.

Jezus leerde ons immers te leven in de vrijheid van de kinderen Gods. Niet eens de dood weerhield hem!

In die zin wens ik u goede en vreugdevolle dagen in de opgang naar het hoogfeest van Pasen! Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Kinderhuissingel in Haarlem,

Robert Frede, pastoor

PS:

Gespreksavonden in de veertigdagentijd

Omwille van de bovenbeschreven veranderingen in het werk van de pastoor was het voor het kerkbestuur nog niet mogelijk goed te plannen of er ook dit jaar een of twee “maaltijden met nagesprek” in de veertigdagentijd gepland kunnen worden.

Zodra er meer helderheid is wordt u via de app, in de kerkdienst en via de website geïnformeerd.

Gemeentevergadering

De gemeentevergadering voor het voorjaar is gepland voor zondag 25 mei aansluitend op de eucharistieviering. De relevante stukken ontvangt u te zijner tijd. Noteert u de datum alvast in uw agenda.

Van de pastoor...

Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord, ja, ik ken zijn lijden.

Erger kan het niet, als de Allerhoogste vanuit het vuur tot Mozes spreekt.

God is ten einde raad wanneer hij zijn volk onder het juk van Farao ziet bloeden. God heeft iemand op aarde nodig om aan deze onderdrukking en ellende een einde te kunnen maken.

Daarom stelt hij zich aan Mozes voor.

Mozes die Hij na zijn geboorte op wonderbaarlijke wijze voor de zekere dood had bewaard.

Hij roept Mozes vanuit een brandend braambos. Dat zou eigenlijk voldoende moeten zijn.

Wat een ongelooflijke openbaring wordt Mozes ten deel!

God, de Heer van de hemelse machten, die zijn Naam tegenover een gewoon mens openbaart. In die Naam ontvangt Mozes zijn opdracht om Gods volk uit de slavernij in Egypte te bevrijden.

Mozes moet in de Naam kracht en bemoediging vinden.

En Mozes was natuurlijk buitengewoon geschikt voor zijn taak: opgegroeid aan het hof van de Farao, pleegzoon van de koninklijke prinses, de taal machtig, bekend met de gewoontes van de Egyptenaren.

Mozes, de ideale uitvoerder van de opdracht van God.

Ook Jezus van Nazareth was een ideale redder voor zijn volk. De geknipte persoon om de mensen te bevrijden uit de slavernij van zonde en dood.

Mozes en Jezus zijn nauw met elkaar verweven persoonlijkheden.

Hun levens werden door de eerste christenen, de eerste schrijvers uit de christelijke gemeentes en de evangelisten, nauw met elkaar in verband gebracht.

Want ook ten tijde van Jezus leefden de mensen, zoals misschien ook nu, in slavernij. In de slavernij van het *ik*.

Een te extreme gerichtheid op het *ik* is de dood voor elke samenleving, voor elke vorm van bevrijding, voor alle verdere ontwikkeling.

Wat heeft het immers voor nut bevrijd te worden als je slechts met jezelf bezig bent? Je merkt dan nog niet eens dat je wordt onderdrukt.

Jezus wil net als Mozes zijn volk bevrijden uit de slavernij en uit de

verdrrukking van angst en dood.

Aan beiden staat de Naam, de heilige Naam van God ter beschikking.

Beiden gebruiken de Naam van God om hun opdracht te vervullen.

Beiden hebben gedurende hun optreden ook ervaren dat het niet gemakkelijk is om mensen uit hun – soms zelfgekozen – slavernij te verlossen en hen dan ook te verwijzen naar een toekomst waarin ze tot heelheid zouden komen.

Je kunt iemand wel redden van de slavernij of van de dood, maar als die dan tegen je zegt *Dankjewel, erg leuk bedoeld van je; maar ik zoek het toch liever zelf uit* dan houdt het natuurlijk op.

Dat zien we ook in de tocht die de geredden onder leiding van Mozes door de woestijn ondernemen.

De vrijheid die nodig is om ook tot heelwording te kunnen komen, wordt niet altijd voldoende onderkend. De tocht die erbij nodig is, is van wezenlijk belang om tot het heil te komen.

Je levenservaring moet je altijd blijven toetsen aan het Woord dat van buitenaf naar je toekomt. Het woord met een kleine en soms een grote letter w.

Bevrijding is wel een noodzakelijke voorwaarde tot heil, maar het proces van menswording of heelwording kan dan eigenlijk pas goed beginnen.

Onder leiding van Mozes, onder leiding van Jezus.

Zij spreken een gezaghebbend woord, een woord dat de mens tot een hele mens kan maken.

Jezus heeft er als zoon van God zelf – heel vergaand – aan toegevoegd dat het geloof in zijn dood en opstanding voor mensen een weg tot het heil kan zijn.

Idealiter zijn we allen als mensen op weg naar het heil.

Althans dat is de wil van God met zijn schepping.

Maar we moeten ook proberen om op de weg van God te blijven.

Je moet jezelf kunnen toetsen, je moet getoetst kunnen worden.

En hier komen we in de traditionele theologie bij het Doopsel.

Het doopsel is volgens de traditie het begin van de reddende tocht waar Jezus in zijn optreden over spreekt.

Het is een bekentenis dat je op weg wilt gaan samen met anderen naar het voorbeeld van Jezus, in de traditie van Mozes en onder leiding van God.

Maar het is alleen het begin, niet meer dan dat.

In de voorbereidingstijd naar Pasen, dé doopdag in de oude kerk, worden wij op verschillende manieren met de persoon van Jezus - in wiens naam we zijn gedoopt - geconfronteerd.

Wie is Hij nou, die Jezus? Wat deed Hij? Wat zegt dat?

We moeten het telkens weer overdenken. Tot ons spreekt God niet vanuit het brandende braambos, voor ons geeft hij niet die zekerheid die Hij gaf aan Mozes en Jezus. En ook zij kenden ondanks deze rechtstreekse openbaring hun twijfels en wanhoop gelijk wij die kennen.

Want kunnen wij God altijd zien?

Onze doop bleek bij nader inzien toch geen garantie tegen aanvechtingen en kritische vragen. Het is niet zo dat je bent gedoopt als christen, als oud-katholiek, en dat dat dan automatisch zo blijft. De doop is het begin van een levenslange reis.

Een tocht van levensbelang.

In het zegeninggebed dat over het doopwater wordt uitgesproken in de paaswake wordt een vergelijking met het Oude Testament gemaakt. Zoals het volk Israël door het water trok en heelhuids in de woestijn in vrijheid aankwam, zo zal het volk van God door het Doopsel door de dood heen naar het leven worden gevoerd.

Die tocht door de woestijn na de bevrijding uit Egypte én het leven van iedere mens na het ontvangen van het levende water, is van wezenlijk belang om te komen tot het heil.

Eigenlijk is *gedoopt worden en verder niets*, geen nadenken meer over de betekenis,

geen twijfels meer kennen, vergelijkbaar met de slavernij van Egypte en daarna niets meer.

Beide ervaringen hebben ons geleerd dat God dan - om wie het gaat - niet meer genoemd wordt.

Rituelen worden dan leeg en zonder inhoud.

Elke dag opnieuw moeten we keuzes maken, luisteren naar die onzichtbare God uit het braambos, kijken op de weg door Jezus ons geweest.

Niet altijd een prettige weg,

vol met dwaalsporen, in weer en wind.

Maar we kunnen ons herinneren aan de Naam, die God aan zichzelf gaf

IK BEN DIE IS.

Hij kan ons de zekerheid geven, die ons vrij maakt en sterk.

Elke ochtend opnieuw.

Ik wens u een zegenrijke voorbereiding op de Goede Week en het hoogfeest van Pasen,

Robert Frede, pastoor

De narcissen bloeien al weer

Het valt niet mee om op 13 januari iets te schrijven dat begin februari pas gelezen zal worden. De inleiding is dus al een gokje. De eerste keer dat ik op zijn vroegst narcissen zag bloeien was een keer op eerste Kerstdag. Tot nu toe zag ik er nog niet één, ook vandaag nog niet. Het blijft dus gissen of ze al zullen bloeien als u dit leest. Dat maakt het ook weer een beetje spannend en dat vind ik wel leuk. Het hoeft in ons leven niet allemaal zo vanzelfsprekend te zijn; ik ga voor de verrassingen, al hoop ik wel dat die dan een positief karakter zullen hebben, want dat weet je maar nooit.

De winter speelt ons toch parten, al twee keer code geel op zondag en een griepaanval, waardoor wij ook de doop van Thijs Dijkhuizen op onze t.v. moesten meebeleven. Wij zouden er graag bij geweest zijn; het zijn hoogtepunten in het kerkelijke leven maar je eigen veiligheid gaat toch voor alles. Daar moet je niet lichtvaardig mee omgaan. Je bent ook nog verantwoordelijk voor de veiligheid van andere weggebruikers. Niet iedereen schijnt zich dat bewust te zijn. Ik verbaas me telkens weer als ik lees dat er steeds weer en ook steeds meer mensen zijn die explosieven durven te leggen in de buurt bij gewone burgers waar ze dan kennelijk iets mee hebben of waar ze gewoon geld kunnen verdienen door zo'n explosief op een bestemde plek te brengen. In welke wereld leven we dan, vraag je je af. Maar die wereld is altijd al zo geweest. Alleen veranderen de middelen omdat die ontwikkeling ook gewoon doorgaat. Maar worden mensen dan niet wijzer? Kennelijk niet. "Je moet er mee leren leven, man", werd vroeger gezongen, maar dat is mij toch teveel gevraagd.

Maar lieve mensen, we gaan de goede kant op. Nog deze maand zijn de voorjaarsvakanties alweer. Ik herinner me dat die vroeger ook wel krokusvakantie werd genoemd. Nou, de narcissen hebben we al gehad en nu de krokussen erbij, de Keukenhof kan weer open en dat gebeurt ook op 20 maart. Dan al, jawel, je kunt het bijna pakken en ik verheug me daar

altijd enorm om. De dagen gaan weer lengen, de zon speelt weer mee en de natuur gaat weer uitlopen. Voor we het weten gaat de zomertijd weer in. Niet letten op al die praatjes om dat af te schaffen. Dood zwijgen dat idee. Het is goed voor ons mensen. Wij hebben er extra lange dagen door en meer tijd om te genieten.

Ik wens u allen een goede afloop van de winter en een mooie start van het voorjaar en als je een opkikker wilt, bezoek de Keukenhof. Ik kan het aanbevelen.

Jan Sentveld

Vanuit het kerkbestuur

Zo, we zijn alweer in het nieuwe jaar. Nieuwe jaren beginnen we natuurlijk altijd met de beste wensen, dus, hier ook, heel traditioneel maar niet minder gemeend: van ons voor u, de beste wensen!

2024 was een jaar waarin we in het bestuur heel erg bezig waren met allerlei wensen voor 2025. Wensen voor de parochie, wensen voor een goede financiële situatie, wensen voor beter licht en mooier geluid, wensen voor een vruchtbare exploitatie van het gebouw. In 2024 hebben we, geloof ik, meer mensen over de vloer gehad dan we ooit in de vijftien jaar dat ik de HH. Anna en Maria nu bezoek, samen hebben gehad. De wens die we nu hebben, is dat al deze activiteit in 2025 zijn/haar vruchten gaat krijgen, dat alle wensen die we hadden, nu hun beslag gaan krijgen.

Begin januari is Schaapsound bezig geweest met de modernisering van de geluidsinstallatie. Er waren nog wat kinderziektes, maar tegen de tijd dat u dit leest, zijn deze waarschijnlijk verholpen en moeten de mogelijkheden van de installatie enorm zijn uitgebreid. Half januari wordt begonnen met de verbouwing van de kelder waar verhuurbare opslagruimtes worden gecreëerd. Eind mei zal de benedenruimte worden aangepakt onder meer met de modernisering van de toiletten.

Door de leeftijd van het gebouw komen we regelmatig lijken in de kast tegen zoals bijvoorbeeld onlangs in de keuken. Hier moet weer actie op ondernomen worden. Verder draagt Menno heel veel goede ideeën aan waar we wat mee willen en tussendoor gaat de verhuur aan allerlei partijen nog steeds door, net als vooral dé kerntaak van onze kerk, de vieringen.

Het zal u daarom niet verbazen dat we deze week een kleine mini-

heidag nodig hadden. Draak van een woord maar goed, u snapt waar ik het over heb. Gewoon om in alle rust, los van al het geregeld, met elkaar te bespreken waar we staan, waar we naartoe willen, hoe het met onszelf gaat en waar we met onszelf en met elkaar naar toe willen. Er is veel werk, heel veel werk, we zijn een kleine club, hoe zorgen we ervoor dat we de dingen kunnen doen die we willen doen, en ook nog zelf het hoofd op gezonde wijze boven water houden. Dit gesprek, deze vorm van zelfzorg, was goed, inspirerend en vruchtbaar. Waar we onder andere over gesproken hebben, is een organisatievorm waar ieder bestuurslid, binnen zijn aandachtsgebied, een paar mensen onder/bij zich heeft, die een afgebakend deel van de taken op zich nemen. In wezen is dit deels al zo, bijvoorbeeld als Wim de Graaf dingen rondstuurt (waar ik heel blij mee ben). Zo kunnen we ervoor zorgen dat we zelfs met een beperkt aantal mensen toch heel veel dingen kunnen doen. En dat is wat we ons wensten, toch?

P.S. Hadden we u al verteld dat we een beetje ondemocratisch besloten hebben om de leringzaal en de gemeentezaal om te dopen? Wat dacht u van respectievelijk de Annazaal en de Mariazaal?

Hartelijke groet weer,
Joep Beneken Kolmer

Kerkmeester vanaf 1 januari 2025

Sinds 1 januari 2025 ben ik kerkmeester en dus onderdeel van het kerkbestuur. Hoe is dat zo gekomen?

Na de verkoop van mijn bedrijf BeterBusiness lonkte het pensioen. Ik dacht het rustiger aan te gaan doen door drie dagen te werken aan zaken waar ik zin in had. Maar het liep, bijna logisch, anders.

Begin 2024 heb ik allerlei kerkprojecten opgepakt in nauwe samenwerking met het kerkbestuur. Gaandeweg dat jaar voelde ik dat ik die projecten in de kerk met plezier deed. De samenwerking met Robert, Joep en Doeko verliep ook prima. Zeker, we moesten wennen aan elkaar en onze manier van samenwerken ontdekken maar ook dat ging steeds beter.

In mijn bedrijf werkte ik bijna uitsluitend solo; dus was de stap naar samenwerken voor mij weer wennen en leren hoe ik dat met het bestuur het beste kon doen. Het project BuurtBaken paste mij goed, omdat het in veel opzichten lijkt op dingen die ik in mijn business leven heb gedaan.

Kortom, ik voelde vertrouwen, kan weer samen bouwen en ik mag weer leren. Afgelopen december werd mij dus duidelijk dat ik graag wilde toetreden tot het kerkbestuur.

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar, dan is dat een soort van ‘inwerktijd’ geweest. Dat is mij prima bevallen. Geen druk, doen wat je kan en wat bij je past en dan kijken hoe het verder gaat. Ik kan dat pad iedereen aanbevelen.

Als kerkmeester richt ik mij op de zaken die ik al had opgepakt zoals het gebouw, de verhuur van zalen, kelderboxen en de fietsenstalling. Binnen het kerkbestuur gaan we onze taken en rollen nog verder bespreken. Als voorzitter van de stichting BuurtBaken Kinderhuissingel heb ik met de andere bestuursleden, penningmeester Robert Frede en secretaris Martin van Bleek, nauw contact over de aankomende verbouwing.

Dat alles is mooi en geeft voldoening, maar het meeste geniet ik van samen kerk zijn. De veringen, de koffie na afloop, de vriendschappen die daaruit zijn ontstaan en het omzien naar elkaar.

Samen met jullie, met vertrouwen in ons geloof en met Gods genade, wil ik mij graag voor onze prachtige kerk inzetten.

Brigitte

Bezoek aan een Groene Kerk

Zoals u weet, gaan we in het kader van Buurtbakens in mei van dit jaar verbouwen. Deze verbouwing heeft een tweeledig doel. Ten eerste willen we ons mooie gebouw beter kunnen exploiteren en ten tweede willen we verduurzamen. Een tijd terug zijn we al begonnen veel bewuster om te gaan met de temperatuurinstelling in de diverse ruimtes. En misschien is het u opgevallen dat we nu overal in de kerk LED-verlichting hebben. Maar we willen meer.

Daar hebben we wel ideeën en plannen voor, maar het was ook een goed idee om bij collega-kerken ons licht op te steken. We moeten niet steeds het wiel uit willen vinden want dat heeft iemand voor ons al gedaan. Een kerk die al veel ervaring heeft opgedaan met duurzaamheid en qua organisatie, gebouw en bezoekersaantallen bleek eigenlijk verrassend genoeg meteen om de hoek te liggen. En zo togen Brigitte en ik op een januaridag naar de Remonstrantse Kerk aan de Wilhelminastraat.

We werden hartelijk ontvangen en kregen een stortvloed van

praktijkvoorbeelden over ons heen. Zo heeft de kerk een flink aantal zonnepanelen kunnen realiseren, die verbonden zijn met een warmtepomp. Anders dan wij een paar jaar geleden, hebben de remonstranten wel met moeite toestemming kunnen krijgen, mede vanwege het feit misschien dat zij een veel platter dak hebben dan wij waardoor ze minder in het zicht liggen. Inmiddels is de tijdgeest anders, dus wie weet, ligt een dergelijke installatie nu wel meer in ons bereik.

Bij de Remonstrantse kerk heeft de hele exercitie ongeveer 80.000 Euro gekost. Dit bedrag is in ongeveer tien jaar terug verdiend. Op jaarbasis scheelt het hen 12.000 Euro in stookkosten én er werd subsidie verleend vanuit de gemeente. Ook heeft de kerk overal isolatiepanelen kunnen plaatsen en zijn isolatiechips onder de vloer gelegd.

De Remonstrantse Kerk heeft qua diensten een vergelijkbaar bezoekersaantal als wij en wordt daarnaast druk gebruikt voor koorrepetities en optredens. Dit heeft zo'n vlucht genomen, dat ze zich zelfs een vaste medewerker voor achttien uur per week kunnen permitteren voor acquisitie en organisatie. Door hun duurzaamheid hebben ze zich kunnen aansluiten bij de organisatie Groene Kerken in Nederland.

Erg inspirerend allemaal, en bovendien leuk om elkaar beter te leren kennen. We zijn uit elkaar gegaan met de belofte zeker meer contact te houden.

Joep Beneken Kolmer

Vastenactie 2025



OK MISSIE ST. PAULUS

HET WONDER VAN HET BETHUNEHUIS

Soms overkomt je als bij toeval een wonder. In 2016 vertegenwoordigde ik de oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht bij de wereldbijeenkomst van alle Anglicaanse kerken die dat jaar in Hong Kong werd gehouden. Omdat ik daar niet vaak shop, maakte ik van de gelegenheid gebruik om het Bethunehuis op te zoeken, een opvanghuis voor vrouwen dat onze Missie St Paulus al jaren steunt.

Ik werd er als vertegenwoordiger van die weldoener gastvrij met rijst, groenten en cola onthaald. Ik maakte kennis met de vrouwen die de bescheiden organisatie leidden en ik hoorde de verhalen van de vrouwen die er onderdak vonden. Soms waren dat slachtoffers van fysiek en seksueel geweld, soms slachtoffers van geestelijke uitbuiting of zelfs regelrechte slavernij. Het huis biedt onderdak en verschaft rechtsbijstand bij de soms langdurige procedures. Ik was diep onder de indruk van de kracht van deze vrouwen, die in solidariteit elkaar versterken, opkomen voor haar mensenrechten, machtige tegenstanders durven aan te klagen en van geen wijken weten.

De eenvoud en de strijd voor rechtvaardigheid van het Bethunehuis kreeg voor mij een nieuwe actualiteit door de veranderende politieke situatie van Hong Kong in 2016. De eerste tekenen van het Chinese bestuur over de voormalige Engelse kroonkolonie dienden zich aan. De politieke leidster was op de hand van Beijing, de vrijheid van meningsuiting werd aangepakt en er waren grote demonstraties, waar mijn taxi op weg naar het Bethunehuis nauwelijks doorheen kwam.

De expansiedrift van China is sinds 2016 niet afgenomen, integendeel. En bij de toename wereldwijd van andere anti-democratische bewegingen zullen opvangplaatsen als het Bethunehuis alleen maar meer nodig worden. Zelfs in ons eigen land is het niet ondenkbaar dat ontheemden en rechtelozen straks op zulke huizen aangewezen zullen zijn en God behoede ons ervoor, dat wij dat om wat voor reden dan zelf zijn. Om de woorden van ons geloof met daden gestalte te geven steunen wij zulk werk als het Bethunehuis, daar met onze bijdrage en hier met onze waakzaamheid!

+ Dirk Jan Schoon

VASTENACTIE 2025 – HET BETHUNE HUIS in HONG KONG

Stel je voor dat je op een aantrekkelijk aanbod ingaat om in het buitenland te werken. Als verantwoordelijke vrouw kun je dan voor je gezin, misschien zelfs hele familie thuis zorgen. Dat je voor je reis naar dit beloofde land moet betalen, lijkt je niet meer dan logisch bij zo'n goed vooruitzicht. Maar toegegeven, eigenlijk weet je niet heel goed hoe dit werkt. Dus wanneer je bij aankomst je paspoort moet inleveren, doe je dat. En ook als blijkt dat je nog een restschuld hebt van je reis, die toch wat duurder was, besluit je harder te werken om het af te betalen. Je wordt misschien achterdochtig als je merkt dat je bed weinig meer is dan een lege plek op zolder. En als de vader des huizes meer van je wil dan alleen schoonmaken is het onprettig. Maar wat kan je nog doen? Je hebt verplichtingen thuis, geen geld, geen paspoort, geen idee van je rechten en je kunt letterlijk nergens heen. In Hong Kong komen dit soort schrijnende situaties vaak voor. Het Bethunehuis is een aan de Anglicaanse kerk gelieerde opvangplek voor uitgebuite vrouwelijke arbeidsmigranten. Ze komen meestal uit de Filippijnen of Indonesië – de schets van de situatie hierboven doet wellicht surrealistisch aan, maar hij is voor veel vrouwen de harde werkelijkheid. Missie Sint Paulus ondersteunt het Bethunehuis al sinds 2007. De vrouwen hebben niet alleen onderdak en noodhulp nodig maar ook voedsel, medische hulp en hulp bij hun gerechtelijke procedure. Zolang deze procedure loopt mogen zij niet werken of nieuw werk zoeken. Het Bethune Huis probeert de vrouwen te helpen hun vastberadenheid te versterken in hun reis naar gerechtigheid.

De opbrengst van de Vastenactie 2025 wordt graag bestemd voor het ondersteunen van de drie doelstellingen van het Bethune Huis. Deze doelstellingen zijn:

1. een veilig onderdak bieden en voorzien in maaltijden en andere basis behoeftes
2. het mentale welzijn van de vrouwen vergroten en
3. hen toegang tot medische zorg geven.

ad 1. Veilig onderdak bieden en voorzien in maaltijden en andere basis behoeftes

De grootste kostenpost is de huur van het pand waar 40 vrouwen terecht kunnen. Daarnaast zijn er de kosten voor de maaltijden, kleding en artikelen voor persoonlijke hygiëne. De totale kosten hiervan komen uit op € 38 per vrouw per maand.

ad 2. Het vergroten van het mentale welzijn

De migrantenvrouwen kunnen last hebben van een depressie en ervaren hopeloosheid en hulpeloosheid. Er wordt geprobeerd deze mentale last te verlichten door activiteiten en workshops te organiseren die voor afleiding zorgen en hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroot. In hun problematische situatie ervaren de migrantenvrouwen via deze activiteiten vreugde en positiviteit en bovendien vergroten de workshops de kans op een nieuwe baan. Een baan die deze vrouwen, die door armoede gedreven in het buitenland werken, hard nodig hebben. Zodra zij weer aan het werk kunnen, kunnen zij met hun inkomen hun families in het thuisland weer steunen.

Eén van de activiteiten die voor afleiding zorgt, is de wandeltocht met na afloop een BBQ waaraan alle 40 bewoners en hun begeleiders meedoen. Zo'n dag kost maar € 8 per persoon en wordt vier keer per jaar georganiseerd.

Om nieuwe vaardigheden te leren die van pas komen in een nieuwe baan worden de volgende workshops aangeboden:

- Kookworkshop: er wordt geleerd om Chinees, Indonesisch en Westers te koken en er wordt ook aandacht gegeven aan bakken. Elke workshop kunnen 12 vrouwen meedoen en de kosten bedragen inclusief ingrediënten € 9,50 per persoon.
- Zorg voor een kind met ADHD: de deelnemers (max. 24) leren hier van een professional hoe zij een kind met ADHD kunnen begeleiden en waar zij allemaal rekening mee moeten houden bij de zorg voor deze kinderen. De kosten per deelnemer bedragen € 26,25.
- Zorg voor ouderen met Dementie: Ook deze workshop wordt door een professional gegeven en de deelnemers (max. 24) leren hier hoe zij de beste zorg kunnen geven aan dementerende ouderen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. De kosten bedragen ook hier € 26,25 per deelnemer.

ad 3. Toegang tot medische zorg geven

De migrantenvrouwen hebben zodra hun arbeidscontract is beëindigd geen toegang meer tot de openbare gezondheidszorg als zij ziek worden. Een medische behandeling voor bijv. huidallergie of rugklachten kan alleen plaatsvinden in een privékliniek wat in Hong Kong behoorlijk duur is. Gemiddeld komen de kosten uit op € 45 per patiënt per behandeling.

Onder de migranten zijn ook vrouwen die helaas kanker krijgen. De

kosten voor een behandeling met chemotherapie en radiotherapie worden door een fonds betaald. Onze steun wordt gevraagd voor het vervoer naar en van het ziekenhuis, dat kost voor hen € 17 per maand.

Uw financiële bijdrage kan echt een verschil maken in de situatie van deze vrouwen. Wij hopen dat wij op uw steun kunnen rekenen!

WOORDZOEKER

Zoek de volgende woorden. De overgebelven letters vormen het antwoord (22 letters).



Z	I	E	K	E	N	H	U	I	S
W	E	R	K	L	O	O	S	S	J
P	I	C	K	N	I	C	K	U	R
H	O	O	P	E	T	R	A	A	N
Z	W	A	K	K	I	G	N	A	B
D	A	D	V	O	C	A	A	T	E
H	O	N	G	K	O	N	G	I	T
Z	P	A	D	H	D	R	U	N	U
O	V	B	B	Q	I	E	E	N	N
R	A	W	G	P	T	T	A	E	E
G	N	O	I	S	E	A	W	K	H
D	G	R	L	S	R	U	A	L	U
E	L	K	I	T	O	D	N	E	I
P	A	S	E	R	N	O	D	D	S
R	C	H	V	D	D	N	E	I	C
E	H	O	E	E	E	A	L	N	R
S	E	P	R	M	R	T	T	G	I
S	N	S	V	E	D	I	O	C	S
I	H	O	O	N	A	E	C	N	I
E	D	E	E	T	K	R	H	S	S
T	E	U	R	I	N	I	T	N	G
L	E	E	R	E	S	T	E	R	K

ADVOCAAT

BETHUNEHUIS

BBQ

DEMENTIE

ARTS

BEGRIP

CRISIS

DEPRESSIE

ADHD

BANG

DONATIE

ETEN

HOOP	ONDERDAK	VEILIG	ZIEKENHUIS
HONG KONG	OPVANG	VERVOER	ZORG
KOKEN	PICKNICK	VROUWEN	ZWAK
KLEDING	TRAAN	WANDELTOCHT	
LEER	STERK	WERKLOOS	
LACHEN	STEUN	WORKSHOP	

Bij de kerkdiensten

Op **zondag 2 februari**, de feestdag van de **Opdracht van de Heer in de Tempel**, “**Maria Lichtmis**” sluiten we de liturgische kersttijd af.

Op **woensdag 5 maart** beginnen we de veertigdagentijd met de viering van **Aswoensdag** om 19.30 uur. Traditiegetrouw is dit een dienst samen met de Anglicaanse parochie.

Vaste voorganger in de **GOEDE WEEK** is onze bisschop mgr. Dick Schoon. Pastoor Robert Frede viert de diensten in de Goede Week in de parochie Leiden. Het leek ons beter dat deze liturgisch en spiritueel intensieve tijd met één voorganger wordt gevierd om de eenheid van deze periode ook in de persoon van de voorganger tot uitdrukking te brengen.

De Goede Week begint met de viering van **Palmzondag op 13 april**.

Op **maandag 14 april** worden tijdens de zogenoemde chrisma-mis de **H.Oliën** gewijd voor het bisdom Haarlem tijdens een pontificale eucharistieviering.

Op **17 april** vieren we samen met de Anglicanen de liturgie van **Witte Donderdag – Maundy Thursday**. De dienst begint om 19.30 uur.

Op **18 april** begint de gebedsdienst van **Goede Vrijdag**. Ook deze dienst begint om 19.30 uur.

De viering van de **Paaswake** begint **zaterdag 19 april** om 21.00 uur.

Tijdens de **pontificale eucharistieviering** op **Paasmorgen, 20 april**, zal Thijs Dijkhuizen het sacrament van het vormsel ontvangen.

Vormsel

Thijs Dijkhuizen wil zijn toetreden tot onze kerk sacramenteel afsluiten met het Vormsel. De bisschop zal hem op Paasmorgen vormen.

Mocht u nog niet gevormd zijn maar dat graag willen kunt u ook op deze datum gevormd worden. Neem daarvoor contact op met pastoor Robert Frede (tel.06-22920471 robert.frede@okkn.nl)

februari

2 zondag	Opdracht v/d Heer i/d Tempel - "Maria Lichtmis" 10:00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
9 zondag	5^e zondag na Epifanie 10:00 uur eucharistieviering celebrant: mgr. Dick Schoon
16 zondag	6^e zondag na Epifanie 10:00 uur eucharistieviering celebrant: rector Mattijs Ploeger
23 zondag	7^e zondag na Epifanie 10:00 uur eucharistieviering celebrant: mgr. Dick Schoon

maart

2 zondag	8^e zondag na Epifanie 10:00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
	<i>veertigdagentijd</i>
5 woensdag	Aswoensdag 19:30 uur eucharistieviering samen met de Anglican Parish Haarlem celebrant: past. Robert Frede
9 zondag	1^e zondag van de veertigdagentijd - <i>Invocavit</i> <i>met jaarlijkse gedachtenis voor bisschop Bert Wirix-Speetjens</i> 10:00 uur eucharistieviering celebrant: mgr. Dick Schoon
16 zondag	2^e zondag van de veertigdagentijd - <i>Reminiscere</i> 10:00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede

maart

23 zondag	3^e zondag van de veertigdagentijd - Oculi 10:00 uur eucharistieviering celebrant: mgr. Dick Schoon
30 zondag	4^e zondag van de veertigdagentijd - Laetare 10:00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede

april

6 zondag	5^e zondag van de veertigdagentijd - Iudica 10:00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
	Goede Week
13 zondag	Palmzondag 10:00 uur eucharistieviering samen met de Anglican Parish Haarlem celebrant: mgr. Dick Schoon
14 maandag	maandag 19:30 uur pontificale eucharistieviering met daarin de wijding v/d H. Olieën voor het bisdom Haarlem celebrant: mgr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem, geassisteerd door deken Robert Frede
17 donderdag	Witte Donderdag 19:30 uur eucharistieviering samen met de Anglican Parish Haarlem celebrant: mgr. Dick Schoon
18 vrijdag	Goede Vrijdag 19:30 uur gebedsdienst celebrant: mgr. Dick Schoon
19 zaterdag	Paaswake 21:00 uur eucharistieviering celebrant: mgr. Dick Schoon

april

20 zondag	1^e zondag van Pasen - <i>Resurrexi</i> 10:00 uur pontificale eucharistieviering celebrant: mgr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem
27 zondag	2^e zondag van Pasen - <i>Quasimodo Geniti - "Beloken Pasen"</i> 10:00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede

mei

4 zondag	3^e zondag van Pasen - <i>Jubilate</i> 10:00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
11 zondag	4^e zondag van Pasen - <i>Misericordia Dimoini - "zondag van de Goede Herder"</i> 10:00 uur eucharistieviering celebrant: mgr. Dick Schoon