



RONDOND ONZE TOREN

Oud-Katholieke parochie HH. Anna en Maria te Haarlem

Jaargang 2025 Nr. 2



El Greco (1541–1614), Pentecostés, ca. 1600 Olieverf op doek, 275 x 127 cm (detail)

Colofon

Nieuwsbrief

Rondom onze Toren is een uitgave van de OKKN parochie HH. Anna en Maria te Haarlem en verschijnt vijf keer per jaar. Het volgende nummer verschijnt rond 10 augustus 2025. Deadline voor uw bijdrage is 28 juli 2025.

Redactie

- ❖ Wim de Graaf
(w.degraaf01@quicknet.nl)
- ❖ Beate Günther (layout)
- ❖ Pastoor Robert Frede
(robert.frede@okkn.nl)
023 532 68 78/06 229 204 71)
- ❖ Christel Ruts (correctrice)

Giften

Uw gift voor het blad is welkom op NL67 INGB 000 535 14 68 t.n.v. giften en bijdrage O.K. parochie St. Anna en Maria, o.v.v. 'Rondom onze Toren'.

Websites

haarlem.oudkatholiek.nl

[facebook.com/
oudkatholiekhaarlem](https://facebook.com/oudkatholiekhaarlem)

Webredactie

- ❖ Michael Maas
- ❖ Peter van der Sman

Diensten

Onze vieringen zijn online te volgen op YouTube via

www.oudkatholiekhaarlem.nl



Inhoud

Colofon.....	2
Van de pastoor... ..	3
Beste Parochianen en vrienden van de parochie,	5
Je moet keuzes maken.....	6
Vanuit het bestuur	7
Hoe staat het met de verbouwing van de begane grond?	8
Verhuren loont!.....	9
Een greep uit de aanpassingen in ons kerkgebouw	10
Gemeentevergadering	12
Oproep.....	12
Bij de kerkdiensten.....	12

Van de pastoor...

Vraag mensen naar wat christenen met Pinksteren vieren en de kans is heel groot dat zij het antwoord hierop schuldig moeten blijven.

Vraag hen wat *liefde* nou eigenlijk is, is het antwoord ongeveer gelijk. Er wordt hooguit wat gegist. Want hoe kun je met woorden het woordeloze vatten?

Pinksteren is het grote feest van de liefde.

Adem mijn adem, voel wat ik voel, en ik zal jou zijn... en je zult mij zijn vrij zijn... zo heet het ergens in een liedtekst.

Johannes schrijft in zijn evangelie dat Jezus toen hij stierf zijn geest gaf. Wanneer Jezus na zijn verrijzenis aan de leerlingen verschijnt blaast hij over hen en zegt: "Ontvang de heilige Geest".

Pinksteren gaat dus om het raadsel dat God de mensen zijn liefde verklaart. Hij blaast de relatie leven in en versiert daarbij de mensen met het mooiste juweel dat er is: het licht van de liefde.

Maar zo licht was het níet bij het begin van die eerste Pinksterdag. Het verhaal wortelt in een beklemmende sfeer van angst en onzekerheid. Eigenlijk kon je het geen leven meer noemen, het bestaan van Jezus' leerlingen op dat moment.

Zij zijn bang ontdekt te worden, bang voor arrestatie en bang ook voor de dood. De storm die in hén woedt, manifesteert zich vervolgens in een geraas dat het hele huis waarin zij zich bevinden vervult. Vindt dit plaats in een woonhuis, of gaat het om de tempel, het huis van God?

Het verandert hen en brengt hen van donker naar licht.

De Pinksterstorm verwijst in zijn hevigheid naar de chaos die volgens het boek Genesis bij de schepping heerste, toen God uit de duisternis het licht te voorschijn riep.

Het mag ons ook herinneren aan de angst die de Israëlieten voelden bij de berg Sinäï. Daar daalde God uit een wolk van bliksem en hemelvuur af om aan het volk de Wet – de tien geboden – te geven.

"Ik geef je mijn Woord" als het ware: licht in de duisternis en weg ten leven.

En op de dag van Pinksteren zien we tongen van vuur die zich op de hoofden van de leerlingen neerzetten.

Zij die eerst als de dood waren ontvangen nu geestkracht en worden bezielde met het Licht van het begin.

Dit is het Licht dat Mozes uitstraalde toen hij de Wet ontving – toen zijn kleren en zijn gelaat blinkend waren van wit licht toen hij in het leger van

de Israëlieten terugkeerde – het Licht dat Jezus als geen ander door zijn optreden en zijn woorden uitstraalde.

De leerlingen roepen het uit over de grote daden van God: daden van licht, leven en liefde.

De verzamelde mensen in Jeruzalem zijn verbijsterd, want iedereen verstaat het in de taal van zijn eigen geboortestreek. De taal dus van het begin van een ieder, de taal van kindheid en jeugd. En zelfs een kind kan het dus begrijpen. Het is een boodschap die binnenkomt in je hart en die je thuis brengt.

Het is als op de dag – iedereen heeft wel eens van die dagen – dat alles klopt en alles goed is. Zo'n moment van licht en zekerheid, dat aanvoelt als de dageraad van de eeuwigheid.

Je hebt geen angst meer en kijkt vol vertrouwen naar de toekomst.

Je weet: *Ik ga ervoor – wat er ook komen moge.*

Dat is Pinksteren: *vurige bezieling.*

Maar het is natuurlijk moeilijk om vol te houden wanneer de twijfel knaagt.

Wanneer de wereld je voor gek verklaart omdat je trouw wilt blijven aan Gods droom van liefde.

Het is dan ook níet ter wille van de Wet – dat je altijd en in alles de geboden van God moet volgen - waarom bijvoorbeeld de apostel Paulus zo stevig tegen de uitingen van een zondig leven streed. De kern van zonde is immers dat door die zonde – doordat leven dat anders is dan God het voor zijn mensen heeft bedoeld – *de band van liefde* tussen God en de mensen beschadigd kan worden en dat het in de regel zeer zeker de band van mensen onderling schaadt.

De Geest die Jezus aan de leerlingen belooft te sturen is de *Geest der Waarheid*. Zij is dezelfde als het “Licht van het begin”, want zij zal ons leiden naar God, die liefde is.

Tegenover *de liefde* staat echter niet *de haat* maar *de angst* want het is de angst die ons hindert lief te hebben.

Adem mijn adem, adem je vrij zo zegt God in het Paradijs (Gen. 2, 7).

En in een psalm (104) kunnen we lezen:

Geef uw adem en uw schepsels worden herschapen.

En de psalmist vervolgt daarom:

Ik zing voor de Heer zolang ik besta. Mijn lied zal hem bevallen en ik vind vreugde in de Heer.

In die zin wens ik ons allen een goede en mooie zomer na Pinksteren!

Robert Frede, pastoor

Beste Parochianen en vrienden van de parochie,

Als parochie hebben we een inspirerende en met het vormsel van Thijs Dijkhuizen op Paasmorgen ook hoopvolle viering van de Goede Week en Pasen samen met onze bisschop mogen beleven.

Voor mij was het even onwennig niet slechts door één deur te hoeven stappen maar telkens met de trein naar Leiden te gaan maar ook daar beleefde ik goede vieringen.

Het is op dit moment nog even afwachten wanneer de verbouwing van de benedenzalen van onze kerk daadwerkelijk kan beginnen. De hoop dat we nog voor de bouwvakantie kunnen beginnen wordt iets kleiner. Volgende week komen aannemers om in te schrijven op de klus en nadat we de keuze hebben gemaakt weten we ook wanneer er begonnen gaat worden.

Het blijft de wens van het kerkbestuur in het najaar het geheel feestelijk te kunnen heropenen. Mogelijk zullen we tijdelijk elders in het gebouw koffie moeten drinken maar met een strakke planning hopen we de overlast te beperken.

Als deze klus geklaard is én de voormalige kosterij opgeknapt is (hopelijk ook eind dit jaar) hopen we ons als bestuur ook weer eens op wat anders te kunnen richten dan technische kwesties. Het is zeer belangrijk en voorwaardenscheppend maar uiteindelijk niet hetgeen waarvoor we kerk zijn.

In ieder geval hopen we in het najaar met een regelmatige geloofs- of Bijbelavond/middag te kunnen starten.

Ik wens u allen goede en zonnige dagen in Haarlem en daaromheen, met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Kinderhuissingel,

Robert Frede, pastoor

Je moet keuzes maken

Het was september 1980 toen in het Kerkelijk Centrum Poelpolder in Lisse een koor werd opgericht om de kerkdiensten op te luisteren en ik werd gevraagd. Elke maandagavond werd er gerepeteerd en met Kerstmis hebben we voor het eerst gezongen. Daarna was het elke week feest, want zingen is een feest. Vanaf dat moment ben ik altijd lid geweest van een koor en toen wij lid werden van de Oud-Katholieke Kerk moesten wij eerst even wennen aan de net-iets-andere liederen en als het aantal koorleden te klein was, vulde ik de leegte op en zong mee. Toen de noodzaak kwam om meer te zingen, heb ik me graag aangesloten.

Maar dan komt het moment waarop de leeftijd mee gaat spelen en merk je soms dat je het niet meer redt om alle liederen voluit en geheel mee te zingen. Er stopten leden toen ze tachtig werden en die grens was ook al gepasseerd, wat moet je dan. Keuzes maken en dat is nu gebeurd. Op het Hoogfeest van Pasen heb ik pontificaal afscheid genomen van het kerkkoor. Ik kan terugkijken op een heel mooi afscheid, toegesproken door onze bisschop Dirk Jan Schoon en in de koffiekamer door Brigitte en Joep namens het kerkbestuur. Zingen, nu alleen nog als kerkganger vanuit de banken, dan valt het niet zo op als je iets even niet meer haalt en zingen zit toch in je hart, dat kun je blijven doen.

Valt er nu een leegte? Nou, neen. Ik blijf nog wel lezen en, zoals u leest en zolang het nog kan en nog gewaardeerd wordt, blijf ik ook nog mijn column schrijven. Dat laatste is wel een voorwaarde. Als u het niet meer leuk vindt, wil ik dat wel graag horen om dan ook een keuze te maken. Ik maak liever zelf een keuze dan dat die keuze voor mij gemaakt wordt, daar wil ik niet op wachten. U merkt het, het blijft een kwestie van keuzes maken, ons hele leven lang. Daar sta je niet altijd bij stil maar je doet het wel, elke dag weer. Soms kleine keuzes en soms hele grote. Sommige keuzes worden weloverwogen gemaakt en andere heel spontaan, van het ene op het andere moment, omdat de mogelijkheid om te kiezen zich plotseling voordoet, maar soms moet en kun je er langer over nadenken.

Ik zou willen dat sommige politici ook iets langer en dieper zouden nadenken voordat zij een beslissing nemen. Door ondoordachte uitspraken en beslissingen wordt de wereld de laatste tijd in een moeilijke positie gebracht en dat is helemaal nergens voor nodig. Denk iets langer na en luister naar andere mensen die soms een veel betere oplossing hebben voor iets en maak geen oorlog maar schep vrede en ga daarbij niet steeds uit van je vermeende eigen gelijk. Denk na en maak de goede keuze.

Jan Sentveld

Vanuit het bestuur

In verband met de op handen zijnde verbouwing hebben we de laatste tijd heel veel opgeruimd: ordners met vergaderverslagen, knipsels, dozen met de meest diverse inhoud. Het onhandige van opruimen is natuurlijk dat je al dat papierwerk toch weer gaat zitten lezen. Ik wilde u een aantal knipsels niet onthouden. Ik vond ze erg leuk: over de betaling om een kerkbank 'op naam' te mogen gebruiken, een interview met een piepjonge Koenraad Ouwens en de 50ste verjaardag van het kerkgebouw bijvoorbeeld.



Een overpeinzing die ik ook kreeg bij het bekijken van die mappen met notulen en krantenknipsels: al dat werk die alle bestuursleden vóór ons in de kerk hebben gestoken, met hun inzet, met hun zorgvuldigheid, met hun betrokkenheid, met vaak onderwerpen

waar we nu ook nog mee bezig zijn. We staan eigenlijk (ook hier) op de schouders van onze voorgangers. We denken misschien dat we uniek zijn, dat we beter bezig zijn dan onze voorgangers maar dat is natuurlijk onzin. Al onze voorgangers zijn van onmisbare waarde geweest in de geschiedenis van onze parochie. Hier past slechts één woord: respect!

Joep Beneken Kolmer



Hoe staat het met de verbouwing van de begane grond?

Vanuit de overheid hebben we € 100.000,-- ontvangen om de begane grond van ons kerkgebouw te verduurzamen en meer geschikt te maken voor mindervaliden. Dat alles in het kader van de BuurtBakenlocatie die we zijn. Zo worden er isolatiemaatregelen genomen, komt er een toilet voor minder validen en maken we waar dat moet de toegangen tot de zalen en de hoofdingang drempelvrij. Omdat we toch een flinke ingreep gaan doen, pakken we ook gelijk het schilderwerk mee van deuren en kozijnen en worden de twee bestaande toiletruimtes gemoderniseerd. De gemeente Haarlem moet nog de vergunning afgeven maar de eerste reacties van de ambtenaren zijn positief. Dinsdag 6 mei komen twee aannemers samen met de heer Lakerveld, de bouwbegeleider, en Robert is erbij om te kijken wat er moet gebeuren. Van daaruit komen offertes en geven ze de startdatum aan. Of dat nog voor de bouwvak, half juli, wordt is nog maar de vraag. Wij willen dat graag maar zijn dus afhankelijk van de ruimte die aannemers hebben. Ook gaat de hoogte van de offerte voor alle plannen een belangrijke rol spelen in wat we kunnen laten doen. Als onze financiële polsstok niet zo lang is, gaan we kijken waar we nog andere geldschieters kunnen vinden. Ook in eigen beheer uitvoeren van onderdelen van de vernieuwing kan een optie zijn. Het wordt dus spannend hoe het gaat uitpakken.

Op de gemeentevergadering worden jullie bijgepraat over de vernieuwingen. Zodra we een keuze voor een aannemer hebben gemaakt en de startdatum kennen, horen jullie dat als eerste.

En waar drinken we dan koffie na de dienst?

Daar gaan we de voormalige kosterij voor in gereedheid brengen. Nadat de huidige huurders zijn vertrokken kunnen onze vaste huurders als de St. Antonius gemeenschap, de CA groep, de Anglicanen en wij er terecht. We komen daar ook op terug bij jullie, want voor de interne verhuizing hebben we zeker handen nodig.

We zien er erg naar uit om jullie bij te praten. Kun je er de 25ste echt niet bij zijn, bel mij dan daarna zodat ik telefonisch nog toelichting kan geven.

Brigitte Paulissen

Verhuren loont!

We kunnen trots zijn dat we alle kelderboxen vanaf 1 mei hebben verhuurd. Aan zowel parochianen als buurtbewoners verhuren we in totaal nu negen kelderboxen. Dat levert een jaarlijkse huur op bij 100% bezetting van € 6.900,-. In het nieuwe financieringsstelsel van de landelijke kerk is deze opbrengst 100% voor de parochie! De investering die we daarvoor hebben gedaan verdienen we op deze manier in twee jaar terug. Met dank ook aan Kluswijs die de boxen heeft gerealiseerd. De ‘gaten’ bij de trappen zijn ook gelijk gedicht. Parochiaan Wim Brouwer heeft een extra stuk leuning aangebracht. Ook dank daarvoor.

In de fietsenstalling hebben we ook aanpassingen laten uitvoeren. Zo zijn de fietsensleuven gedicht, waardoor er meer fietsen kunnen worden geplaatst. Er is nu ledverlichting die voor meer licht zorgt. De sloten van de toegangsdeur naar de fietsenstalling en van de inpandige deur naar de kelder zijn vernieuwd. Om een woud aan sleutels te voorkomen hebben we gekozen voor een slotensysteem. Ook is de luchtcirculatie verbeterd door roosters in de houten wand tussen de fietsenstalling en de kelderbox aan te brengen. De vastgeroeste klapramen gaan ook weer open. Met het mooie naambordje bij de deur en een ‘niet parkeren’ bord op de deur hebben we deze ruimtes ook weer op orde. We gaan de verhuur van de fietsen verhogen naar € 10,- per fiets met ingang van 1 juli 2025. Daarmee hebben we dan ook de investering van de verbeteringen binnen één jaar weer terugverdiend. Ook hiervoor geldt dat de opbrengst geheel ten goede komt aan de parochie.

Door alle tips en inzichten van Menno Adelaar hebben we de kelder kunnen transformeren en de fietsenstalling verbeterd. Ook daarvoor veel dank.

Brigitte

Een greep uit de aanpassingen in ons kerkgebouw

We geven graag een korte opsomming van gedane én aankomende zaken in ons kerkgebouw.

Reeds gerealiseerd:

- ✓ Op diverse plekken is heldere ledverlichting aangebracht zoals in de eerste sacristie en in de centrale hal van de begane grond.
- ✓ In het trappenhuis naar de tweede sacristie gaat nu automatisch ledverlichting branden.
- ✓ Van de liftruimtes hebben we kasten laten maken want met de realisatie van een toilet voor minder validen in de huidige opbergruimte van de Anglicanen hebben we behoefte aan meer opberg plekken.
- ✓ Haken om deuren makkelijker open te houden. Deuren en scharnieren vervangen, dranger hoofdingang eraf gehaald.

En dit staat nog te gebeuren:

- ✗ Donderdag 1 mei weten we of de vloerverwarming in de kerkzaal het weer gaat doen. Ondanks diverse reparaties bleek het water niet door de leidingen te lopen. Op 1 mei komt een gespecialiseerd bedrijf om alles door te spoelen. Hopelijk gaat het lukken!
- ✗ De brandmeldinstallatie heeft het bijna 25 jaar prima gedaan maar is nu aan het eind van zijn levensduur. Onderdelen zijn niet meer te verkrijgen, dus tijd om te gaan vernieuwen. We hebben twee offertes opgevraagd, die nu bij het landelijk bureau liggen voor advies en goedkeuring. De bedragen liggen tussen de € 17.000,- en € 21.000,- voor vervangingen en uitbreiding. Dat is dus een flinke hap uit onze middelen, maar wat moet, moet. We gaan hier dus zeker niet op 'bezuinigen' want het gaat er om dat mensen het pand veilig en snel kunnen verlaten bij brand!
- ✗ Om naar de kerkzolder te komen moeten we nu halsbrekende toeren uithalen. Uit voorzorg hebben we voor ieders veiligheid het in je eentje de vloer opgaan verhinderd door een extra slot om de trap te doen. Na de zomer gaan Wim Brouwer, Menno Adelaar en Brigitte Paulissen een plateau realiseren volgens Arbonormen om veiliger op de kerkzoldering te komen. Daardoor kunnen we ook de verlichting in de kerkzaal en boven het orgel en zanggedeelte gaan verbeteren. We kijken of ons dat financieel ook nog lukt voor Kerst 2025 en anders in 2026.

We hebben al grote vorderingen gemaakt om ons gebouw en daarmee de parochie klaar te stomen voor de toekomst - in de komende maanden blijven we daarmee doorgaan. Financieel gezond, in een open geest en met elkaar doen we al veel en gaan we nog meer mooie dingen realiseren. We kijken er enorm naar uit.

Het kerkbestuur.

Gemeentevergadering

Zondag 25 mei is er in aansluiting op de eucharistieviering de voorjaarsgemeentevergadering van onze parochie. Het kerkbestuur hoopt met u over de stand van zaken in onze parochie in gesprek te kunnen gaan en informeert u ook over de (ver-)bouwplannen op de begane grond. We zijn DRINGEND op zoek naar een nieuwe synodaal voor onze parochie.

U ontvangt tijdig de relevante informatie.

Oproep

De gemeentevergadering op 25 mei staat weer voor de deur en dat betekent dat we informatie delen en besluiten nemen. De vraag die we nu al hebben is:

Heb je een idee of vraag voor het overleg, stuur dan een mail naar secretaris joep secretaris@haarlem.okkn.nl dan houden wij daar rekening mee in de agenda.

Alvast hartelijk dank.

Het kerkbestuur

Robert, Joep en Brigitte



Bij de kerkdiensten

Het is op dit moment helaas nog niet mogelijk te vermelden wie de voorgangers na Pinksteren zijn omdat het landelijk bureau nog aan het rooster werkt.

Het zomerrooster is altijd een zeer moeilijke klus omdat veel collega's vrij willen zijn, het aantal dienstdoende emeriti kleiner is geworden én er soms ook tegenslag door ziekte is.

Let u daarom goed op de afkondigingen, de website of de parochie-app waar zeer grote wijzigingen bekend worden gemaakt.

Op **zondag 18 mei** vieren we in ieder geval groots feest. Lidwien van Buuren en Dick Schoon zijn op die dag 40 jaar getrouwd en starten de feestelijke dag met een kerkdienst. Het Kennemer VrouwenKoor zal tijdens deze dienst een mis van Andriessen zingen. Aansluitend kunt u het jubilerend paar geluk wensen.

Zondag 8 juni vieren we het Hoogfeest van Pinksteren traditiegetrouw met de oecumene van de binnenstad in de Grote of Bavo-kerk op de Grote Markt. Eén van de voorgangers zal onze bisschop Dick Schoon zijn. Deze viering van Schrift en Tafel is altijd ook kerk muzikaal zeer mooi i.v.m. het prachtige Müller-orgel.

mei

18 zondag	5^e zondag van Pasen - <i>Cantate</i> 10:00 uur eucharistieviering met daarin de viering van het 40-jarig huwelijk van Lidwien van Buuren en Dick Schoon m.m.v. het Kennemer Vrouwenkoor celebrant: past. Robert Frede
25 zondag	6^e zondag van Pasen - <i>Vocem iucunditatis</i> 10:00 uur eucharistieviering celebrant: mgr. Dick Schoon
29 donderdag	Hemelvaart van de Heer 10:00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede

juni

1 zondag	7^e zondag van Pasen - <i>Exaudi</i> 10:00 uur eucharistieviering celebrant: n.n.
8 zondag	Pinksteren - de uitstorting van de Heilige Geest <u>geen viering in onze kerk</u> <i>10:00 uur oecumeische viering van Schrift en Tafel in de PKN Grote of Bavo-kerk</i> <i>voorgangers:</i> <i>ds. Willemijn van Dijk (PKN),</i> <i>ds. Sietse van Kammen (Luth.),</i> <i>ds. Sabine du Croo de Jongh (Rem.) en</i> <i>mgr. Dick Schoon</i>
15 zondag	1^e zondag na Pinksteren - Trinitatis: hoogfeest van de Allerheiligste Drieëenheid 10:00 uur eucharistieviering celebrant: n.n.
22 zondag	2^e zondag na Pinksteren 10:00 uur eucharistieviering celebrant: n.n.

juni

29 zondag	HH. Petrus en Paulus, apostelen 10:00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
---------------------	---

juli

6 zondag	4^e zondag na Pinksteren 10:00 uur eucharistieviering celebrant: n.n.
13 zondag	5^e zondag na Pinksteren 10:00 uur eucharistieviering celebrant: n.n.
20 zondag	6^e zondag na Pinksteren 10:00 uur eucharistieviering celebrant: n.n.
27 zondag	7^e zondag na Pinksteren 10:00 uur eucharistieviering celebrant: n.n.

augustus

3 zondag	8^e zondag na Pinksteren 10:00 uur eucharistieviering celebrant: past. Robert Frede
10 zondag	9^e zondag na Pinksteren 10:00 uur eucharistieviering celebrant: n.n.